

## ΨΗΦΙΣΜΑ

Οί συμμετέχοντες στην εκδήλωση προς τιμήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πού ὀργανώθηκε ἀπό τήν Πρωτοβουλία Γονέων καί τόν Σύνδεσμο Ὁρθόδοξων Νέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὁρους καί Ἀρδαμερίου τήν Δευτέρα 30/1/2012 στήν αἴθουσα τοῦ Δήμου Ἀριστοτέλη στήν Ἀρναία Χαλκιδικῆς, ἀφοῦ ἐνημερώθηκαν γιά τίς ἐξελίξεις στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἐγκρίνουν ὁμόφωνα τό παρακάτω ψήφισμα:

Τά τελευταία χρόνια ἀπό διάφορους κύκλους γίνεται μιά συστηματική πολεμική ἐναντίον τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Μέχρι σήμερα τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δίδασκε τήν Ὁρθόδοξη πίστη στούς μαθητές ὅλων τῶν βαθμίδων καί στήν Β' Λυκείου τά ἄλλα θρησκευτά.

Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας προτείνει τήν ἀλλαγὴ τοῦ μαθήματος σέ ὅλες τίς βαθμίδες ἀπό ὁμολογιακό σέ θρησκευτολογικό.

Μέ τό προτεινόμενο μάθημα γίνεται συστηματικός προσηλυτισμός στά ἄλλα θρησκευτά, ἀμφισβητεῖται ἡ μοναδικότητα τῆς Ὁρθοδοξίας, ἡ ὁποία ἐξισώνεται μέ τά ἄλλα θρησκευτά καί σχετικοποιεῖται ἡ ἐν Χριστῶ σωτηρία.

Τό νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν εἶναι ἀντισυνταγματικό, ἀφοῦ σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα «σκοπός τῆς Παιδείας εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν μαθητῶν». Σύμφωνα μέ τό νόμο 1566/1985 σκοπός τῆς ἐκπαίδευσης εἶναι οἱ μαθητές «νά διακατέχονται ἀπό πίστη πρὸς τήν πατρίδα καί τά γνήσια στοιχεία τῆς Ὁρθόδοξης Χριστιανικῆς Παράδοσης».

Τό μάθημα ὅπως προτείνεται θά εἶναι δυσνόητο γιά τούς μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ καί τοῦ Γυμνασίου, χωρίς ἐνδιαφέρον καί ἄσχετο μέ τίς Ὁρθόδοξες ἐμπειρίες. Καλοῦνται οἱ μικροί μαθητές νά μελετήσουν τό Ἰσλάμ, τόν Βουδισμό, τόν Ἑβραϊσμό, τόν Ἰνδουισμό καί τίς ἄλλες θρησκείες ἐνῶ θά ἀγνοοῦν τήν Ὁρθόδοξη πίστη.

Σεβόμαστε τήν πίστη τῶν ἄλλων θρησκείων, ἀλλά ἀπαιτοῦμε νά σέβονται καί τήν δική μας πίστη. Ζητοῦμε ἡ Πολιτεία νά σέβεται τήν πίστη τῶν Ὁρθόδοξων χριστιανῶν μαθητῶν. Δέν εἶναι δυνατόν ἐν ὀνόματι τῆς παγκοσμιοποίησης καί τῆς πολυπολιτισμικότητας τά δικά μας παιδιά νά ὑφίστανται προσηλυτισμό στήν πανθρησκεία.

Ἡ οικονομική καταστροφή καί ἡ κοινωνική διάλυση πού ζοῦμε στήν Ἑλλάδα δέν θά ἀφήσουμε νά ὀλοκληρωθεῖ μέ τήν ἀλλοίωση τῆς Ὁρθόδοξης συνείδησης, πού ἀποτελεῖ τήν μόνη ἐλπίδα, στήριγμα καί παρηγοριά τοῦ δοκιμαζόμενου Ἑλληνα.

Ζητοῦμε τήν ἄμεση ἀνάκληση τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν γιά τά Θρησκευτικά.

Ζητοῦμε τό Ὑπουργεῖο σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Σύνοδο, τίς Θεολογικές Σχολές καί τήν Πανελλήνια Ἑνωση Θεολόγων νά συντάξουν ἕνα νέο Πρόγραμμα, πού θά δυναμώνει τήν Ὁρθόδοξη αὐτοσυνειδησία, θά περιφρουρεῖ τούς μαθητές ἀπό τήν προπαγάνδα τῶν παραθρησκευτικῶν ὁμάδων καί μέ βάση τή σύγχρονη Παιδαγωγική θά εἶναι προσιτό γιά τούς μαθητές.