

Όχι και εθελοντές στην εξαπάτησή μας! (X. Γιανναράς)

Date : Μαΐου 11, 2006

Έχουν τα χρήματα, έχουν τη δύναμη. Τα χρήματα δικά μας, η δύναμη δική τους, ανεξέλεγκτη. Από πού τα χρήματα; Είναι ο μόχθος του άνισα φορολογούμενου πολίτη, τα κλοπιμαία από την οφειλή του κράτους στον συνταξιούχο, η εκμετάλλευση του ευσυνείδητα εργαζόμενου και αναξιοκρατικά αμειβόμενου, τα προϊόντα καταλήστευσης των ασφαλιστικών ταμείων, τα υπόλοιπα ιδιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων.

Δικό μας χρήμα, δική τους η δύναμη του χρήματος ανεξέλεγκτη. Γι' αυτό και μπορούν, κάθε βράδυ, να χρυσοπληρώνουν χρόνο τηλεοπτικό σε όλα τα κανάλια και να μας βομβαρδίζουν, πάλι και πάλι, με τον «θρίαμβο» του 1997: Τότε που με το δικό μας χρήμα αυτοί ανεξέλεγκτοι αποσπάσανε από τη διεθνή ολυμπιακή μαφία (γνωστή και μη εξαιρετέα) τη διοργάνωση του βλάσφημου καπηλεύματος των Ολυμπιακών Αγώνων (ποιος μπορεί να αποδείξει αν εξαγόρασαν ή όχι την ανάθεση;).

Μας εξασφάλισαν το «προνόμιο» να παίξουν οι μαφιόζοι τα παιχνίδια των συναλλαγών τους στην κάποτε ιερή γη μας. Να ατιμάσουν ακόμα και το χρώμα του Μαραθώνα, τόπο πανανθρώπινου δέους. Να παραδώσουν την πάνσεπτη αρχοντιά των ελληνικών όρων άθλησης και άμιλλας στο αλισβερίσι του υπόκοσμου: στους αδίστακτους προαγωγούς και «κατασκευαστές» απάνθρωπων επιδόσεων, μεσίτες τηλεοπτικών δικαιωμάτων, μπρεσάριους θεαμάτων ανατριχιαστικού κιτσαριού, εισαγόμενους «ασφαλίτες» μισθοφόρους, πλασματικούς ανάδοχους και αετονύχηδες εργολάβους «έργων» αμύθητου κόστους.

Ιλιγγιώδη ποσά. Από τον κρατικό κορβανά μιας χώρας, όπου ακόμα η νοσοκομειακή νοσηλεία είναι συχνά ντροπή και εξευτελισμός του ανθρώπου, οι ελλείψεις σε σχολικά κτίρια τεράστιες, το οδικό δίκτυο υπανάπτυκτο, η ποιότητα ζωής στις μεγαλουπόλεις τριτοκοσμική, οι δάσκαλοι με αμοιβές ταπεινωτικές, οι απελπισμένοι άνεργοι στρατιές, η φτωχολογιά τρυγητής των σκουπιδιών μετά τις λαϊκές αγορές. Ομως τους αυτουργούς της «ολυμπιακής» εξαπάτησής μας, αυτούς που παίζουν (ανεξέλεγκτοι) το δικό μας χρήμα στις μεθοδεύσεις και δολιότητες των μαφιόζων, τους χρυσώνουμε με μυθώδεις μισθούς, τους εξασφάλισαμε υπερπολυτελή γραφεία και ηγεμονική μεταχείριση, καθημερινή διαφήμιση και προπαγανδισμό των μελλοντικών τους ίσως φιλοδοξιών εξουσίας. Τους επιτρέπουμε να ταξιδεύουν με πολυάριθμους ακόλουθους και αυλικούς ως κρατικοί μεγιστάνες, βλέπουμε να υποκλίνονται στην ανεξέλεγκτη παντοδυναμία τους οι πάντες: η κυβερνητική εξουσία, οι κομματικές ηγεσίες, οι τα πρώτα φέροντες του δημόσιου βίου.

Γιατί όχι; Είναι ιερείς και ιέρειες της καφρικής θρησκείας των κοινωνιών μας

σήμερα: του «φιλαθλητισμού». Οποιο του λαού απίστευτης αποχαυνωτικής επενέργειας, με θεσμική και λειτουργική αυτονομία κοινωνικά και πολιτικά ασύδοτη. Ποιος τολμάει να αντιταχθεί στον «φιλαθλητισμό» και στα τρομακτικά συμφέροντα που εκεί διαπλέκονται; Με διεθνή τζίρο μάλλον υπέρτερο και της διακίνησης ναρκωτικών, αν υπολογίσει κανείς τα εξωφρενικά ποσά που παζαρεύονται στις αγοραπωλησίες, από ομάδα σε ομάδα, του ανθρώπινου αθλητικού εμπορεύματος, τους οργανισμούς στοιχημάτων και τη διεθνή διασύνθεση των συστημάτων στοιχήματος, την καθημερινή τηλεοπτική και ραδιοφωνική κάλυψη αγώνων σε κάθε γήπεδο, κάθε πόλη πάμπολλων χωρών της υδρογείου, τον τεράστιο αριθμό των ειδικών εφημερίδων, σελίδων σε όλες τις εφημερίδες ή ειδικών περιοδικών, τα σμήνη των δημοσιογράφων που εκεί βιοπορίζονται, τους αναρίθμητους «παράγοντες» και τις αμοιβές τους, τα έξοδα για να συντηρούνται ντοπαρισμένες οι φίλιες κάθε ομάδας φάλλαγες των χούλιγκαν. Χώρια οι βιομηχανίες που παράγουν τα σύμβολα της κρετινικής στράτευσης: σημαίες, θηρεούς, λάβαρα, κονκάρδες, καπελίνα, κασκόλ, φανελάκια.

Αναπόφευκτα, αυτός ο αστρονομικός τζίρος της διεθνούς εμπορίας του «φιλαθλητισμού» μαγνητίζει τις μαφίες, τους «νονούς» του υποκόσμου, τους μεγιστάνες του βρώμικου πλούτου. Και οι δυνατότητες χρυσοφορίας των κερδών κορυφώνονται, κάθε τέσσερα χρόνια, με τη βλάσφημη καπηλεία των Ολυμπιακών Αγώνων. Εκεί πια μπαίνουν στον τζόγο προϋπολογισμοί κρατών, εκβιάζονται κυβερνήσεις, εξαγοράζονται «προστασίες», υπονομεύεται το εθνικό προϊόν οργανωμένων κοινωνιών για πολλές μελλοντικές δεκαετίες. Γι' αυτό και μπροστά στα ηγετικά (της προθήκης) πρόσωπα της Διεθνούς Ολυμπιακής Καπηλείας ή των επιχώριων εντεταλμένων προετοιμασίας της ανίερης φιέστας υποκλίνονται πρωθυπουργοί, υποτάσσονται υπουργοί, σιωπούν Κοινοβούλια, αιδημόνως παραιτούνται του ελέγχου και της κριτικής ο Τύπος, η Δικαιοσύνη, τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του κράτους.

Γιατί όχι; Από τη λοιμική του «φιλαθλητισμού» πολλοί επωφελούνται. Η «ποδοσφαιροποίηση» της πολιτικής βολεύει αφάνταστα το καθεστώς της κομματοκρατίας: η πολιτική παίζεται και αυτή (στο πεδίο των πλασματικών εντυπώσεων) με τη λογική των ντοπαρισμένων οπαδών, τη μικρόνοια και τις ψυχώσεις «φιλαθλητικού» πρωτογονισμού. Δεν χρειάζονται προγράμματα, συνέπεια, διαχειριστική εντιμότητα, αφού αξιολογικές εκτιμήσεις δεν λειτουργούν, ούτε κριτική σκέψη, αλλά μόνο πρωτογονισμός αντανάκλαστικών, όπως εθίζονται οι μάζες στα γήπεδα.

Ας τα καταπούμε λοιπόν όλα. Εμείς, ο λαός ο άλλοτε αψίθυμος στην παραμικρή προσβολή του φιλότιμου και της νοημοσύνης του, ας συμμορφωθούμε πειθαρχημένα με τις «εκσυγχρονιστικές» επιταγές του ποικιλότροπου εξανδραποδισμού μας. Την αναίδεια και την κραιπάλη της «ολυμπιακής» προετοιμασίας - ναι, να την καταπούμε. Οπως καταπίνουμε να βουλιάζουν σωρηδόν οι εθνικές οδοί, να πέφτουν τα ελικόπτερα αερομεταφοράς ασθενών, να πνίγονται τα σαπιοκάραβα της ακτοπλοΐας, να θάβονται άνθρωποι με τους σεισμούς κάτω από ανεξέλεγκτες

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<https://alopsis.gr>

κατασκευές.

Όλα τα δεχόμαστε πια, σε όλα σκύβουμε το κεφάλι. Στο τυραννικό κομματικό κράτος, στην ασύστολη κυβερνητική προπαγάνδα, στην ιδεολογική τρομοκρατία, στο όργιο της διαφθοράς και του χρηματισμού, στο ξεπούλημα της Κύπρου με το σχέδιο Ανάν. Όμως -έλεος!- μη μας ζητάνε να γίνουμε και «εθελοντές» στη μαφιόζικη φιέστα του 2004. Όχι και εθελοντές του εξανδραποδισμού μας. (Πηγή: "Καθημερινή")