

Ποιος θα πληρώσει... (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ)

Date : Μαΐου 11, 2006

«Όλα τα έργα οδοποιίας προβλέπονταν να γίνουν και η χρηματοδότησή τους θα επιτυγχανόταν από το Β' και Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης»...

Τα φώτα έσβησαν, ήδη έχουμε διανύσει περίπου δύο μήνες από τη λήξη των Ολυμπιακών και μπορούμε να δούμε τα πράγματα από απόσταση και με ψυχραιμία. Κάποιος, λοιπόν, πρέπει να μας πει «ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο» και πόσο κόστισε. Και αυτός ο «κάποιος» δεν είναι κάτι αφηρημένο. Είναι όλοι εκείνοι που με πάθος, χρόνια τώρα, υποστήριζαν περίπου ως «εθνική ιδέα» την ανάληψη των Ολυμπιακών, που αποδοκίμαζαν όποιον τολμούσε να εναντιωθεί στο εγχείρημα, που σε τελική ανάλυση είχαν την ευθύνη για την ανάληψη. Ψάχνουμε ψύλλους στ' άχυρα,θα σκεφτούν πολλοί. Ίσως. Ωστόσο, κάποτε πρέπει ν αναρωτηθούμε γιατί θα πρέπει να πληρώνουμε εμείς και δυο γενιές ακόμα το ιλιγγιώδες κόστος των αγώνων αυτών.

Κάθε φορά που θίγαμε το θέμα του κόστους ή άλλα παρεμφερή των Ολυμπιακών (π.χ.υπερσύγχρονα συστήματα παρακολούθησης κ.ά.), υπήρχαν πάντα εκείνοι οι υποστηρικτές των Ολυμπιακών που έλεγαν πως τα έργα θα μείνουν στη χώρα μας. Θα μείνει η Αττική Οδός, θα μείνουν τα έργα οδοποιίας, θα μείνουν τα στάδια και οι αγωνιστικοί χώροι. Την απάντηση δεν θα τη δώσουμε εμείς, που ίσως είμαστε και κακοπροαίρετοι, θα τη δανειστούμε από τον πρώην πρωθυπουργό Γ. Ράλλη, ο οποίος από τις στήλες της «Ε» (το περασμένο Σάββατο) είπε κάτι απλό: «Όλα τα έργα οδοποιίας προβλέπονταν να γίνουν και η χρηματοδότησή τους θα επιτυγχανόταν από το Β' και Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης». Οσο για τα στάδια -θα προσθέταμε εμείς- ακόμα ψάχνουν τρόπους χρηματοδότησης για τη συντήρησή τους.

Μετά τους Ολυμπιακούς, η κυβέρνηση υποσχέθηκε αναλυτικά στοιχεία κόστους και απολογισμό. Τα περιμένουμε, όπως περιμένουμε να δούμε και πού θα πάει ο λογαριασμός...

(Πηγή: "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" - 26/10/2004, 'Ακροβατώντας')