

Η άλλη όψη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004

Date : Μαΐου 11, 2006

Είδση No 1:

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΦΥΛΟ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ!

Τρανσέξουαλ στους Αγώνες!

Αθλητές τρανσέξουαλ στους Ολυμπιακούς Αγώνες! Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει καταλήξει σ' αυτή την απόφαση, την οποία θα κοινοποιήσει επίσημα τις επόμενες εβδομάδες και θα έχει άμεση ισχύ, δηλαδή από τους Αγώνες της Αθήνας.

Η ΔΟΕ είχε συγκαλέσει διάσκεψη τον περασμένο μήνα στη Στοκχόλμη, στην οποία συμμετείχαν κορυφαίοι γιατροί, προκειμένου να εξετάσουν την πιθανότητα συμμετοχής των ανθρώπων που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση αλλαγής φύλλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το συμπέρασμα που εξήχθη απ' αυτή τη διάσκεψη ήταν πως οι τρανσέξουαλ μπορούν να αγωνιστούν στους Αγώνες, αλλά υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ο εκ των επικεφαλής της ιατρικής επιτροπής της ΔΟΕ Πάτρικ Σάμας υπογράμμισε πως απομένουν μερικές λεπτομέρειες να διευθετηθούν πριν καταλήξει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή σε ένα πλαίσιο.

«Δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η ΔΟΕ σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα», είπε ο Σάμας και στη συνέχεια εξήγησε ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις για να συμμετάσχει ένας αθλητής τρανσέξουαλ στους Ολυμπιακούς Αγώνες: «Η τάση είναι να υπάρχει μία περίοδος εξομάλυνσης μετά την επέμβαση αλλαγής φύλλου ώστε ο ορμονοθεραπεία να έχει ολοκληρωθεί».

Ο Πάτρικ Σάμας τόνισε επίσης ότι προς το παρόν δεν γνωρίζει κάποιον τρανσέξουαλ αθλητή που να πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, αλλά υπογράμμισε πως αν υπάρξει στο μεταξύ ενδιαφερόμενος ή ενδιαφερόμενη ασφαλώς και θα μπορεί να πάρει μέρος στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού.

Ο νέος κανονισμός της ΔΟΕ καλύπτει τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες που υποβλήθηκαν σε επέμβαση αλλαγής φύλου. Πολλοί υποστηρίζουν πως οι τρανσέξουαλ αθλητές έχουν πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων τους γυναικών, λόγω της φυσικής τους δύναμης. Οι άνδρες έχουν υψηλότερες τιμές τεστοστερόνης και φυσικά δυνατότερους μύς. Οι επιστήμονες ωστόσο υποστηρίζουν πως οι τιμές της τεστοστερόνης πέφτουν και οι μύες δεν είναι το ίδιο δυνατοί μετά την ορμονοθεραπεία και την επέμβαση αλλαγής φύλου.

Μέχρι το 1999 η ΔΟΕ είχε επιβάλει το τεστ για την εξακρίβωση του φύλου των αθλητών. Λίγους μήνες όμως πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του

Σίδνεϊ αυτό το τεστ αποσύρθηκε γιατί διαπιστώθηκε πως πολλές γυναίκες δεν είχαν τα συνήθη γυναικεία χρωμοσώματα.

«Οι προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν οι τρανσέξουαλ στους Αγώνες πρέπει να διευκρινιστούν σύντομα», ανέφερε ο πρόεδρος της Ιατρικής Επιτροπής της ΔΟΕ Αρνέ Λιούνγκβιστ, ο οποίος οργάνωσε τη διάσκεψη στη Στοκχόλμη.

Μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις αθλητή τρανσέξουαλ είναι της Ρενέ Ρίτσαρντς, πρώην Ρίτσαρντ Ράσκιν, που αγωνίστηκε σε πολλά τουρνουά τένις τη δεκαετία του '70.

Πρόσφατα η Καναδή Μισέλ Ντουμάρες εκπροσώπησε τη χώρα της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αγώνων ποδηλάτου στο βουνό που έγινε στην Αυστρία. Ο πρώην Μάικλ υποβλήθηκε σε εγχείρηση αλλαγής φύλου το 1996 και έκτοτε αγωνίζεται για τον Καναδά ως Μισέλ Ντουμάρες.

«Βρίσκομαι σε επαφή και με άλλους αθλητές που έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση αλλαγής φύλου και μερικοί απ' αυτούς ίσως αγωνιστούν στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες», υποστήριξε η Ντουμάρες μέσω e-mail.

ΤΑ ΝΕΑ , 15-11-2003

Σχόλιο Νο1: Το ότι θα είχαμε πρόβλημα να εντάξουμε έναν-μια αθλητή-τρια σε γυναικείους ή αντρικούς αγώνες δεν το περίμενα!!! Και με βάση την εκτίμηση του προέδρου των ομοφυλόφιλων ότι, αφού αποτελούν ένα κομμάτι της κοινωνίας μας δικαιούνται ανάλογη προβολή από τα ΜΜΕ, προτείνω να χωριστούν οι αγώνες σε τρια-τέσσερα... φύλλα για να υπάρχει 'ευγενής άμιλλα' στους αγώνες...

Είδηση Νο 2:

Ενστάσεις

Η ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ: Εργατικό ατύχημα. Το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων καταγράφηκε το 2002 στις οικοδομές-δημόσια έργα και ήταν στο 17,6% του συνόλου. Το 52% αυτών των ατυχημάτων ήταν θανατηφόρα! Το 2002 καταγράφηκαν 40 θανατηφόρα ατυχήματα σε αλλοδαπούς έναντι 20, δύο χρόνια πριν... (Πηγή: Έκθεση Επιθεωρητών Εργασίας)

Η ντροπή του «2004»

Ο Ιμπραχίμ Μουχαμάντ Αλίσα δεν ήξερε πολλά ούτε για τους Αγώνες ούτε για το «μεγάλο στοίχημα». Ήξερε όμως ότι μπορούσε να βρει δουλειά. Του έγραψε σχετικά και ο αδελφός του.

ΕΤΣΙ ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια από το χωριό του, το Ταλχουντάν (βορειοδυτικά της Δαμασκού, στη Συρία, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία) και έφθασε στο Ολυμπιακό Χωριό. Ήφηση πίσω του τη γυναίκα του και δύο μικρά παιδιά. Στα 30 του ήρθε αντιμέτωπος με τη σκοτεινή πλευρά της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι επιθεωρητές Εργασίας στην αυτοψία τους (Απρίλιος 2002) βεβαίωσαν ότι ο Ιμπραχίμ έμεινε παράλυτος επειδή δεν υπήρχαν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας στο εργοτάξιο και συγκεκριμένα «δεν ήταν ασφαλής η πρόσβαση των εργαζομένων στις σκαλωσιές». Αυτή η «έλλειψη» κόστισε στον Ιμπραχίμ το σώμα του. Κουνάει πλέον μόνο το κεφάλι του πάνω σ' ένα στενό κρεβάτι ενός άθλιου οικήματος πίσω από το Ιντερκοντινένταλ. Στον εργολάβο στοίχισε μόλις 7.000 ευρώ, όσα του πέταξαν καταπρόσωπο.

(Α, του πλήρωσαν και τα αεροπορικά εισιτήρια να τον στείλουν πίσω στη Συρία για να είναι σίγουροι ότι ξέμπλεξαν μαζί του).

Πίσω από τη βιτρίνα

Λίγες μέρες πριν από το ατύχημα του Ιμπραχίμ είχε κάνει αυτοψία στο Ολυμπιακό Χωριό συνεργείο του Τομέα Πρόληψης Ατυχημάτων του ΕΚΑΒ υπό τον καθηγητή Ι. Στ. Παπαδόπουλο... Τρόμαξαν με αυτά που είδαν και συνόδευσαν την έκθεσή τους με πολλές φωτογραφίες. Ύθρωποι στις σκαλωσιές με σαγιονάρες, χωρίς ζώνες και γάντζους ασφαλείας. Δύο μόνο ασθενοφόρα (το ένα για τα μάτια, αφού απεσύρθη οριστικά από την υπηρεσία!) από τα προβλεπόμενα τέσσερα σ' έναν χώρο με 2.700 εργαζόμενους και πολλά άλλα! Και το κυριότερο: κατέγραψαν την αδιαφορία των εργοταξιαρχών. «Τους δίνουμε ειδικά παπούτσια και δεν τα φοράνε» έλεγαν (και λένε ακόμη), αλλά δεν απαντούν γιατί επιτρέπουν την εργασία σε όσους δεν συμμορφώνονται... Τι να πουν. Οι περισσότεροι φαίνεται να κυνηγούν το πριμ «νωρίτερης παράδοσης» του έργου (που φτάνει το 1,5 δισ. και στο οποίο βέβαια δεν έχουν συμμετοχή οι εργάτες)!

Μετάλλια από αίμα

Έντεκα νεκροί στα Ολυμπιακά εργοτάξια (πέντε το 2002, έξι τους δέκα μήνες του 2003) και δεκάδες τραυματίες (πολλοί με μόνιμες βλάβες) είναι ο απολογισμός των άλλων Αγώνων. Και είναι περίεργο γιατί οι ίδιοι εργάτες που δούλεψαν στο Αεροδρόμιο ή στο Μετρό είχαν εκεί πολύ λιγότερες απώλειες. Και για να μη βιαστεί κανείς να μιλήσει περί διαφοράς μεγεθών, αρκούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί: Εννέα νεκροί στο τούνελ της Μάγγης, τρεις νεκροί στο Μετρό, κανένας στο Αεροδρόμιο, κανένας στην πολυσύνθετη ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου. Στην άλλη πλευρά, πέντε νεκροί μόνο στο Ολυμπιακό Χωριό αλλά και νεκροί σε πολύ μικρότερα έργα (δυο στο Ιππικό Κέντρο, ένας στο Σκοπευτήριο, ένας στο Δημοσιογραφικό Χωριό). Οι περισσότεροι το 2003! (Μίλησε κανείς για βιασύνη με όποιο κόστος;).

Τα μπλα, μπλα, μπλα...

Τυπικά, όλοι είναι καλυμμένοι. Οι κοινοπραξίες που έχουν σπάσει το έργο σε μικρότερους υπερεργολάβους και αυτοί βάφτισαν με τη σειρά τους άλλους μικρότερους υπεργολάβους και αυτοί με τη σειρά τους άλλους, ώστε τελικά να

επιτυγχάνεται η διασπορά ευθυνών. Καλυμμένοι και οι επιθεωρητές Εργασίας που βεβαιώνουν κάθε χρόνο ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας και επιβάλλουν πρόστιμα (μιλάμε για αστεία ποσά - το 2003 επιβλήθηκαν 22 πρόστιμα στο Ολυμπιακό Χωριό συνολικού ύψους μόλις 44.000 ευρώ). Χαρακτηριστικό της αυθαιρεσίας στα εργοτάξια είναι ότι πέρυσι σε 470 ελέγχους στο Ολυμπιακό Χωριό επιβλήθηκε διακοπή εργασιών σε 114 περιπτώσεις! (Φέτος που βιαζόμαστε έγιναν μόλις 149 έλεγχοι).

Το στοίχημα

Έγινε ανέκδοτο στον χώρο του Ολυμπιακού Χωριού: Η πρώτη κατασκευή για τους εργαζομένους ήταν το υπόστεγο για τα αυτοκίνητα των διευθυντών! Όμως η ιστορία του Ιμπραχίμ δεν θα τελειώσει εδώ. Ο αδελφός του και οι λιγοστοί 'ραβες φίλοι του δεν θα είναι για πάντα δίπλα του. Τα παιδιά του ξέρουν τη μισή αλήθεια και αυτός δεν μπορεί να γυρίσει να τους πει την άλλη μισή: ότι δεν μπορεί να τα ζησει.

Και εδώ έρχεται το δικό μας στοίχημα. Η τραγωδία έχει αυτήν τη φορά ονοματεπώνυμο. Και ουδείς νομιμοποιείται να επιβάλλει τη διαγραφή του Ιμπραχίμ ελέω «2004». Χρωστάμε σ' αυτόν τον άνθρωπο την υπόλοιπη ζωή του... Γι' αυτό και θα επανερχόμαστε μέχρι να δοθεί μια αξιοπρεπής λύση...

ΤΑ ΝΕΑ , 15-11-2003

Σχόλιο Νο2: Πολύ περίεργος αυτός ο δημοσιογράφος. Εδώ καιγόμαστε να προλάβουμε τα έργα και θα ασχοληθούμε με έναν άνθρωπο που του καταστρέψαμε την ζωή!!! Αν είναι δυνατόν...