

Δέσμιοι των κινητών τηλεφώνων οι ενήλικες (Βενιού Ειρήνη)

Date : Αυγούστου 29, 2011

Βρετανική μελέτη έδειξε ότι πάνω από το 33% είναι μόνιμα «γαντζωμένο» στις συσκευές του

Νέα μελέτη της βρετανικής εταιρείας Ofcom έδειξε ότι το 60% των εφήβων και περισσότερο από το 33% των ενηλίκων θεωρούν το κινητό τους φυσική προέκταση του εαυτού τους, αφού το χρησιμοποιούν παντού και χωρίς όρια.

Στη δημοσκόπηση έλαβαν μέρος περισσότεροι από 2.000 ενήλικες καθώς και 500 έφηβοι ηλικίας 12-15 ετών, από τη Βρετανία. Βάσει των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι ο εθισμός στα κινητά τηλέφωνα είναι ιδιαίτερα έντονος στις νεαρές αλλά και στις πιο προχωρημένες ηλικίες και μάλιστα έρχεται να... σαρώσει τους καλούς μας τρόπους.

Η υπερβολική χρήση κινητών οδηγεί στην αγένεια

Συγκεκριμένα, το 25% των ενηλίκων και το 33% των εφήβων χρησιμοποιούν τις συσκευές τους κατά τη διάρκεια του φαγητού, ενώ το 20% των εφήβων και των ενηλίκων χρησιμοποιούν το κινητό τους ακόμη και σε χώρους όπου απαγορεύεται, όπως π.χ. σε βιβλιοθήκες.

Ακόμη και σε χώρους απομόνωσης, όπως π.χ. η τουαλέτα, οι περισσότεροι φάνηκε ότι συνοδεύονται πλέον από τα smartphones τους με το ποσοστό να αγγίζει το 22% τόσο των εφήβων όσο και των ενηλίκων.

Όπως παρατηρήθηκε πέρα από τηλεφωνικές κλήσεις, οι χρήστες τείνουν να χρησιμοποιούν τα κινητά τους για την ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για το σερφάρισμα σε ιστοσελίδες κοινωνικής

δικτύωσης (facebook, twitter) ή ακόμη για την λήψη φωτογραφιών και την παρακολούθηση βίντεο.

Πολλοί είναι άλλωστε εκείνοι που έχουν βαφτίσει τα έξυπνα κινητά «crackberries» από το BlackBerry, λόγω της εθιστικής τους φύσης που παραπέμπει κυρίως τους εργαζόμενους να ελέγχουν συνεχώς το inbox του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου - ακόμη και αν η συγκεκριμένη διαδικασία «κλέβει» πολύτιμο χρόνο από την προσωπική τους ζωή.

Smartphones σε ρόλο τεχνολογικού «θεού»

«Η τεχνολογία οδηγεί πλέον τις αρχές και τις αξίες μας» αναφέρει ο διευθυντής του τμήματος έρευνας αγοράς της βρετανικής εταιρείας, Τζέιμς Θίκετ.

«Και αυτό δεν αφορά μόνο νεαρούς οι οποίοι απαντούν το κινητό τους σε θέατρα ή σε βιβλιοθήκες, αλλά και τους ενήλικες. Οι περισσότεροι βλέπουν τα smartphones ως συσκευές που μπορούν να καλύψουν την κάθε τους ανάγκη από τεχνολογικής απόψεως. Μπερδεύουν ωστόσο τα όρια μεταξύ δουλειάς και σπιτιού» καταλήγει ο ίδιος.

(Πηγή: "ΤΟ ΒΗΜΑ" 5/8/2011)