

«...Ἴνα τί ἀγαπᾶτε ματαιότητα καί ζητεῖτε ψεῦδος; »  
(Ψαλμ. δ',στ.3)

(Πρεσβυτέρου Ἀθανασίου Μηνᾶ)

Ὁ Σατανάς, ψεύτης καί ἀνθρωποκτόνος ἀπ' ἀρχῆς<sup>1</sup>, μετασηματίζεται καί σέ ἄγγελο φωτός. Στόχος του εἶναι νά καταστρέψει τήν δημιουργία τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ὑποκριτής ἄνθρωπος, θύμα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως, ἐνῶ εἶναι λύκος, παρουσιάζεται σάν δῆθεν πρόβατο, γιά νά ξεγελάσει καί νά ἐκμεταλλευθεῖ τόν συνάνθρωπο.

Ὁ σημερινός πολιτισμός, ἡ σύγχρονη τεχνολογία καί μέ ἓνα λόγο, τό φρόνημα, πού στίς ἡμέρες μας καλλιεργεῖται καί παραδίδεται ἀπό γενιά σέ γενιά, εἶναι μεταλλαγμένο καί ἀφύσικο. Τοῦ λείπει ὁ Χριστός. Καταντᾶ ἄ-Χριστο. Εἶναι δρόμος χωρίς Φῶς, Ἀλήθεια, καί Ζωή.

Βέβαια, θά πεῖ κάποιος, ὅτι τό σαπρό καί μεταλλαγμένο αὐτό σύστημα μπορεῖ πρὸς καιρόν μέ διάφορα χημικά μέσα νά παράξει, ἀπό πετρέλαιο ἢ καμμένο τοξικό λάδι, τυρί, γάλα ἢ ἄλλη τροφή. Ἡ ἀκόμη τό νερό, μέ τοξικό καρκινογόνο τρόπο, νά τό μεταποιήσει σέ κρασί, γιά περισσότερο ὑλικό κέρδος. Ἐν τούτοις, τίποτε ἀπό τά ἀνωτέρω δέν εἶναι ἀληθινό, γνήσιο, φυσικό, ὑγιές, ἀλλά ἀντίθετα, ὅπως εἶπαμε, εἶναι κάλπικο, μεταλλαγμένο, δηλητήριο, πού ὁ ἄφρων πολιτισμός μας καί ὅλο αὐτό τό ψευτοσύστημα τό ἀνήθικο, στηρίζει. Γνησιότητα ὑπάρχει μόνον ὅπου τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, ἀπλά, σάν αὔρα, ἀβίαστα, ἐργάζεται καί μυστηριακά μεταστοιχειώνει τήν ψυχή καί τήν καρδιά τοῦ ἐν Χριστῷ ἀνθρώπου καί τοῦ ἐν Χριστῷ πολιτισμοῦ.

Αὐτό τό Πανάγιον Πνεῦμα, ὁ Παράκλητος, πού ποτέ δέν ἀναπαύεται σέ καρδιά ἄπληστη, χοντροκομμένη καί βορβορώδη, φανερώνεται σέ ψυχή πιστή στό Θεό, ἔξυπνη, εὐγενική, εὐώδη. Συν-κοινωνεῖ μ' αὐτήν τήν ψυχή καί τῆς χαρίζει ἐς αἰετήν τήν γνώση τῆς Ἀληθοῦς Θεολογίας. «Μόνε μονογεννήτωρ, μονογενοῦς Υἱοῦ Πατῆρ, καί μόνε μόνου, φῶς φωτός

---

<sup>1</sup> «...ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς καί ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλή τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καί ὁ πατήρ αὐτοῦ.» (Ἰω. ἡ', 44)

ἀπαύγασμα, καί μόνον μόνως μόνου, Θεοῦ ἅγιον Πνεῦμα, Κυρίου Κύριον ὄντως ὄν· ᾧ Τριάς Μονάς ἅγια, σῶσον με θεολογοῦντά σε»<sup>2</sup>.

Φωτισμένος καί ἁγιασμένος, ὁ νοῦς, ἀπό τήν Ἄκτιστον Χάριν καί γνώστης αὐτῆς τῆς ἀληθοῦς θεολογίας, ἀγάλλεται καί ἀρπάζεται ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, συμψάλλει μέ τούς Ἁγίους Ἀγγέλους, προσφέροντας στόν Σωτήρα Χριστό τοῦτον τόν λόγον: «Δάκρυά μοι δός, ὁ Θεός ὡς ποτε τῇ γυναικί τῇ ἀμαρτωλῶ καί ἀξίωσον με βρέχειν τούς πόδας σου, τούς ἐμέ ἐκ τῆς ὁδοῦ τῆς πλάνης ἐλευθέρωσαντας, καί μύρον εὐωδίας σοι προσφέρειν, βίον καθαρὸν ἐν μετανοίᾳ μοι κτισθέντα ἵνα ἀκούσω καὶ γὰρ τῆς εὐκταίας σου φωνῆς ἢ πίστις σου σέσωκέ σε, πορεύου εἰς εἰρήνην»<sup>3</sup>.

Καί ἐρωτῶ σε, γνήσιε φίλε τοῦ Χριστοῦ: Εἶναι δυνατόν, αὐτῇ τῇ ψυχῇ, αὐτόν τόν πιστόν τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπον, νά τόν βλάψει ὁποιοδήποτε ἀκραῖο φυσικό φαινόμενο, π.χ. σεισμός, τσουνάμι, πυρκαγιά, ραδιενέργεια, πλημμύρα; Ποτέ! Ποτέ! Ποτέ! Καί τοῦτο διότι εἶναι γνωστό, στούς ἀληθινά σοφούς, ὅτι ἡ Κτίσις, ὅλη ἡ Δημιουργία, ὑπακούει ἀπόλυτα κατὰ πάντα καί διά πάντα στό Δημιουργό Τριαδικό Θεό καί στόν Βασιλέα καί Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.

Τύχη, μοίρα, γιόγκα, μετεμψύχωση, ἐσωτερική ἐνέργεια, διαλογισμός, πολυθεϊσμός, εἰδωλολατρεία, θρησκευῖες ἀνθρώπινες ἢ σατανικές, ὅλα αὐτά πού πλανοῦν τήν οἰκουμένη, δέν μποροῦν ἐδῶ οὔτε νά βοηθήσουν, οὔτε νά σώσουν. Εἶναι ἀνῆμπορα, ἀδύνατα, ἕως καί ἀνύπαρκτα.

ὦ, Θεέ μου, γλυκύτατε Ἰησοῦ μου! Ἐάν ἤθελε πράγματι, ὁ ἀναγκεμένος ἀπό τόν πόνο καί τό ἄγχος σύγχρονος ἄνθρωπος, νά πάψει νά εἶναι βαρυκάρδιος καί νά σταματήσει νά ἀναζητᾷ τό ψεῦδος, πόσο διαφορετικός θά ἦταν καί σήμερα ὁ κόσμος μας. Διότι τότε, ἡ κοινωνία τῶν ἐθνῶν θά γνώριζε, Ἰησοῦ μου, τήν παντοδυναμία Σου, τήν ἀγάπη Σου, τήν πρόνοιάν Σου, τό ἔλεός Σου καί τό σεβασμό Σου στό πλάσμα Σου, τόν ἄνθρωπο, πού ἔπλασες ἐλεύθερον καί κατ' εἰκόνα Σου.

<sup>2</sup> Δοξαστικό Ὁρθρου Πέμπτης, β' ἑβδομάδος, Ὡδὴ θ'.

<sup>3</sup> Δοξαστικό Μεγάλου Ἀποδείπνου.

Ὅντως τότε καί μόνον τότε θά ἦταν δυνατόν, μέ ὄπλα πνευματικά τόν Τίμιον Σταυρόν, τή θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας, τά μυρόβλητα λείψανα τῶν Ὁρθοδόξων Ἁγίων καί τήν ἐπίκληση τοῦ φοβεροῦ Θεοῦ Ὀνόματός Σου, θά μπορούσαν νά ἀποφευχθοῦν τό τσουνάμι στήν Ἰαπωνία καί οἱ πρῖν ἀπό αὐτό καταστροφές πού ἔχει ὑποστεῖ ἡ ἀνθρωπότητα.

Τήν ἀλήθεια αὐτή βεβαιώνουν διαχρονικά, Κύριε, οἱ Ἁγιοί Σου, οἱ ὁποῖοι θαυματουργήσαν καί θαυματουργοῦν μέ τή Χάρη Σου καί ποιοῦν θαυμαστά καί ἐξαισία σημεῖα καί εὐεργεσίες, ὅπως καί Ἐσύ, Ἰησοῦ μου, στήν ἐπίγεια παρουσία Σου. Περπάτησες στά κύματα, ἐφίμωσες τήν τρικυμία, ἔθρεψες πεντακισχιλίους ἄνδρες μέ πέντε ἄρτους καί δύο ἰχθύες, γιάτρεψες χωλούς, τυφλούς, παραλυτικούς, σεληνιαζομένους, ἀνέστησες νεκρούς, κατέκρινες μέ τή Σταυρική Σου Θυσία τήν ἀμαρτία καί μέ τήν λαμπροφόρο καί ἔνδοξο Ἀνάστασή Σου, συνέτριψες τοῦ Ἄδου τά κλεῖθρα καί πάταξες ὀλοκληρωτικά τό θάνατο καί ἀπενεύρωσες τό Σατανά, χαρίζοντας παντοτεινά καί ἀμετάκλητα, στούς θέλοντες, στό σύμπαντα κόσμο, τήν αἰώνια ζωή, τήν εἰρήνη, τήν ἀνάπαυση, τόν Παράδεισο.

Ἀθάνατε, Ἀναμάρτητε, Εὐσπλαχνε, Θεάνθρωπε Κύριε, εἶθε ἡ ἀνθρωπότητα νά Σέ γνωρίσει ἀληθινά καί νά μήν εἶσαι πλέον - ἐπειδή φάνηκες μέ ταπεινό σχῆμα στή Θεία Σου Ἐνανθρώπηση - γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, σκάνδαλο ἤ μωρία, καί ὅλοι μά ὅλοι νά στραφοῦμε σέ Σένα Ἰησοῦ μέ ἀληθινή μετάνοια, τηροῦντες τίς ἐντολές Σου, γιατί ἂν αὐτή τήν ὥρα πού εἴμαστε στήν ἀρχή τῶν ὠδινῶν ὑπάρχει τόσοσ πόνος, τόση ἀπελπισία, τόσο δηλητήριο ἀνάμεσά μας, ὅταν αὔριο θά ῥθοῦν οἱ ὠδῖνες, καί θά ῥθοῦν, ἂν μείνουμε ἀμετανόητοι, ποιός θά δύναται νά ἀντέξει στόν φοβερό ὄλεθρο καί τήν καταστροφή;

Ἰησοῦ μου, βοήθησε σήμερα τήν Ὁρθόδοξη Ἑλλάδα μας, ὥστε μέ συμμάχους τούς Ἁγίους Σου, τήν Παναγία Μητέρα Σου, τόν Τίμιο Σταυρό Σου, τούς Ἀγαθούς Ἀγγέλους Σου, νά καταστοῦμε οἱ Ὁρθόδοξοι Ἕλληνες παράδειγμα μετάνοιας καί ἐξομολογήσεως στά ἔθνη καί τούς λαούς, πού ἀπελπισμένα ἀναζητοῦν καί ψάχνουν σανίδα σωτηρίας, ἀλλά σέ λάθος δρόμους καί ἀτραπούς. Γένοιτο Κύριε. Ἀμήν.