

5 επισημάνσεις και 1 πρόσκληση

Categories : [ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ](#)

Date : 28 Απριλίου, 2010

Στο περιβάλλον της «Διάσκεψης για το Περιβάλλον»

1. *«Η Κίνα καλεί τις Η.Π.Α. να πράξουν περισσότερα και οι Η.Π.Α. καλούν την Κίνα να πράξει περισσότερα».* Ίβο Ντε Μπερ, Επικεφαλής του προγράμματος για τις Κλιματικές Αλλαγές του Ο.Η.Ε., μετά τις αλλεπάλληλες αποτυχημένες συναντήσεις Μπαράκ Ομπάμα-Χού Ζιντάο.

2. *«Το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού που είναι το πλουσιότερο, ευθύνεται για το 50% των ρυπογόνων εκπομπών, ενώ το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού που είναι το φτωχότερο, ευθύνεται μόλις για το 7% των εκπομπών».* Ούγκο Τσάβες, Πρόεδρος της Βενεζουέλας.

3. *«Ζητούμε από τον Πρόεδρο Ομπάμα και τις Η.Π.Α. να ενταχθούν στο Πρωτόκολλο του Κιότο για μια δίκαιη και αμερόληπτη κλιματική συμφωνία. Δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση για την ειρήνη και την παγκόσμια ασφάλεια, εάν οι Η.Π.Α. δεν μετάσχουν στην εξάλειψη αυτής της σοβαρής απειλής για την ανθρωπότητα».* Συνασπισμός 130 Αναπτυσσόμενων Χωρών.

Να σημειώσουμε ότι ο Μπαράκ Ομπάμα τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ για την Ειρήνη 2009 όχι για κανένα έργο του που συνέβαλε σ' αυτήν, αλλά για τις ελπίδες που δημιούργησε.

4. 43 μέλη της Συμμαχίας «Μικρών Νησιωτικών Κρατών», τα οποία απειλούνται με πλήρη εξαφάνιση εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας και της συνακόλουθης ανόδου του επιπέδου των θαλασσών που θα επιφέρει το λιώσιμο των πάγων, ζήτησαν μέτρα για τον περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας μέχρι 1,50 αντί του έως τώρα στόχου των 20.

5. Ευθαρρυντική η Συμμετοχή και η Στάση της Ελλάδας που φάνηκε να βγαίνει από την κατηγορία των «μαύρων περιβαλλοντικά προβάτων» και έκανε σημαντικές προτάσεις, όπως η μείωση των εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 30% έως το 2020.

«Μη Δεσμευτική Συμφωνία της Κοπεγχάγης».

Λέξεις που διαλέχτηκαν με επιτυχία για να εκφράσουν άλλη μια φορά την αποτυχία μιας διεθνούς συνεννόησης και απόφασης. Αν μετά από αυτή τη Διάσκεψη μάθαμε κάτι περισσότερο, **η ελπίδα μας δεν μετατίθεται στην επόμενη Διάσκεψη**, στον Νοέμβριο του 2010 στο Μεξικό, μετατίθεται αλλού και σε όλους μας. Πάνω απ' όλα **στην ευαισθησία για την αμέτρητη ομορφιά, στο σεβασμό για την ανεκτίμητη αξία της γης που μας χάρισε ο Θεός. Αυτό το σεβασμό, αυτή την επίγνωση, αυτό το ιερό δέος στο Δημιουργό της χάσαμε, γι' αυτό κινδυνεύουμε να καταστρέψουμε και το υπέροχο έργο Του.**

Τιμώντας τους αγώνες των πάσης φύσεως αγνών ακτιβιστών, που ξενύχτησαν, αγωνίστηκαν, διώχτηκαν, ταλαιπωρήθηκαν κι αυτή τη φορά στο όλο περιβάλλον της Διάσκεψης για το Περιβάλλον, τολμούμε να τους **προσκαλέσουμε να δώσουν τους αγώνες τους με όραμα μεγαλύτερο από αυτά τα περιορισμένα όρια της γης, που με ειλικρινή αυταπάρνηση υπερασπίζονται.**

Να υπερασπισθούν αυτό το ιερό δέος στο Δημιουργό της. Ίσως τότε οι ευγενείς αγώνες τους πάρουν άλλο νόημα και φέρουν άλλα αποτελέσματα.

(Εκ του περιοδικού «Η Δράσις μας» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010)