

Ἐκδημία τοῦ ἀληθινοῦ ποιμένος καί διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας πατρός Σαράντη Σαράντου

Categories : [ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΑ](#)

Date : 17 Απριλίου, 2021

Τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως - 4 Ἀπριλίου 2021- ἡμέρα γιὰ τὴν Ἐκκλησία σταυροαναστάσιμη, ἑορτὴ θυσίας καὶ χαρᾶς, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ ἀγιώτατος πνευματικὸς μας πατέρας π. Σαράντης Σαράντος. Ἀληθῶς σ'αὐτὸν ἀρμόζουν οἱ λόγοι τῆς ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως : «*Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ'ἄρτι. Naί, λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν · τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ'αὐτῶν*» (Ἀποκ. 14,13).



Ὁ προσφιλὴς μας πνευματικὸς ζῶν πάντοτε «ἐν Κυρίῳ», ἀναπνέων τὸν Χριστό διὰ τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς, νήφων καὶ ἀγρυπνῶν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς του καὶ τῆς σωτηρίας τῶν κατὰ σάρκα καὶ Πνεῦμα τέκνων του, ἐξεδήμησε πρὸς τὸν Κύριο κατάφορτος μέ τις εὐαγγελικὲς ἀρετὲς ὡς ἐλαία κατάκαρπος καὶ λαμπὰς πολύφωτος.

Ἐφυγε γιὰ νὰ ἀναπαυθεῖ ἀπὸ τοὺς πολλαπλοὺς κόπους του, κόπους ἀκατάπαυστους κατὰ τὸν προσωπικό του ἀγῶνα, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴ διακονία του. Θυσιαστικὴ τέλεση τῶν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν, ἔμπονη διακονία στο κοιμητήριό τοῦ Ἀμαρουσίου, πολὺωρη ἐξομολόγηση, κήρυγμα, ποιμαντικὲς καὶ παραμυθητικὲς

ἐπισκέψεις, [συγγραφή κειμένων](#) τίς μεταμεσονύκτιες ὥρες. Χωρίς νά ἀμελεῖ τήν οἰκογένειά του ἦταν παρών σέ κάθε λύπη καί χαρά, ἔτοιμος νά προσφέρει κάθε πνευματική καί ὑλική βοήθεια.

Ὡς κεφαλή καί ἄγρυπνος ἐπόπτης καί διάκονος τῆς Ἐστίας Πατερικῶν Μελετῶν συνεργαζόταν νηφάλια καί διακριτικά μέ τά ὑπόλοιπα μέλη της. Διδάσκαλος ἡμῶν καί ἄλλων πολυαρίθμων ἱερέων - πνευματικῶν του παιδιῶν μᾶς νουθετοῦσε καί μᾶς συνέτιζε, μᾶς χειραγωγοῦσε στήν ἱερατική μας διακονία ὅλους μαζί, ἀλλά καί τόν καθένα χωριστά μέ τό ἀπόσταγμα τῆς ἀγιοπνευματικῆς του ἐμπειρίας καί τή διδασκαλία τῶν ἀγίων Πατέρων. Ὅλα γίνονταν μέ βαθεῖα ταπεινώση καί διάκριση. Τόν χαρακτήριζε τό ἐκκλησιαστικό φρόνημα καί ὁ σεβασμός στούς θεσμούς τῆς ἐκκλησίας. Παρέμεινε ἕως τέλους ριζωμένος στήν ὀρθόδοξη παράδοση καί λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας χωρίς δυτικόφρονες καί οἰκουμενιστικές παρεκκλίσεις. Ἀπτόητος καί εἰλικρινής, μέ τήν κατά Χριστόν ἀπάθειά του ἀσκοῦσε ἔλεγχο σέ ὅλα τά ἔργα καί τά σχέδια τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων καί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μέ τά κείμενά του καί τή διοργάνωση διαλέξεων καί ἡμερίδων. Ἡ παρουσία του ἦταν ζωντανή σέ ἐκδηλώσεις καί σέ λαοσυνάξεις πού γίνονταν γιά τήν Ἑλλάδα μας καί τήν Ὀρθοδοξία.

Ἄν καί ἡ πολιτεία του ἦταν πλήρης πειρασμῶν καί δοκιμασιῶν ἐντός καί ἐκτός τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου, ἐκεῖνος πάντοτε παρέμενε ἀνεξίκακος καί συγχωρητικός. Ἔτσι γίνεται φανερό ὅτι βρισκόταν στόν ὀρθό δρόμο καθώς γράφει ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ ἀπευθυνόμενος στόν κατά Χριστόν ἀγωνιστή:

Ὅταν γάρ εὐρήσεις ἐν τῇ ὁδῷ σου εἰρήνην ἀναλλοίωτον, τότε φοβήθητι ὅτι μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείας τρίβου τῆς πατουμένης ὑπό τῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶν ἀγίων.

Μετάφραση: Ὅταν στο δρόμο τῆς ζωῆς σου βρίσκεις ἀδιατάρακτη εἰρήνη, χωρίς πειρασμούς, τότε νά φοβηθεῖς καί νά βάλεις κατά νοῦ ὅτι ἀπέχεις πολύ ἀπό τήν θεία ὁδό πού πατοῦν τά καταπονημένα πόδια τῶν ἀγίων.

Τά πόδια ὅμως τοῦ πνευματικοῦ μας πατρὸς μέσα ἀπό τούς πειρασμούς βάδιζαν τή θεία ὁδό τῆς χριστο-ἀσκήσεως καί τῆς θυσιαστικῆς διακονίας πάντοτε καταπονημένα καί ἀγιασμένα, ἐνῶ ἡ ἐσωτερική πνευματική χαρά ἀκτινοβολοῦσε σέ ὅσους τόν πλησίαζαν.

Ἀφοῦ πέρασε ἕνα στάδιο πολλαπλῶν δοκιμασιῶν πλησιάζοντας τήν ἀχειρότευκτη πόλη τῆς Βασιλείας δοκίμασε τόν πικρότερο πειρασμό.

Ὅσον γάρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεως τῆς βασιλείας καί πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σοι· καί ὅσον πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱ πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰ σοῦ (Ἀββᾶς Ἰσαάκ).

Μετάφραση: Τό ότι διαβαίνεις τήν ὁδὸ πού ὀδηγεῖ στήν πόλη τῆς Βασιλείας, αὐτό εἶναι τό σημάδι : Σέ συναντοῦν ἰσχυροί πειρασμοί καί ὅσο πλησιάζεις στήν Πόλη, τόσο καί πληθαίνουν οἱ ἐναντίον σου πειρασμοί.

Δοκιμάστηκε σκληρά, ἀλλά τώρα ἀναπαύεται στήν Χώρα τῶν Ζώντων χαίρων καί ἀγαλλόμενος.

Σήμερα ὡς Ἐκκλησία καί Ἔθνος βρισκόμαστε σέ πολύ δυσχερῆ κατάσταση. Κάποιες στιγμές νιώθουμε μόνοι, ἀδικημένοι καί ἀπροστάτευτοι. Ὁ πατήρ Σαράντης ὅταν ἤμασταν στενοχωρημένοι λόγω τῶν διαφορῶν δυσκολιῶν στό ἐκκλησιαστικό σῶμα καί στήν πατρίδα μας, ἔλεγε : Ὁ Χριστός κυβερνᾷ τήν Ἐκκλησία Του. Ἐμεῖς θά κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε καί Ἐκεῖνος θά ἀναλάβει τά ὑπόλοιπα.

Φρουοῦμε ὅτι αὐτό πού ἐπιβάλλεται ἀπό ἐδῶ καί στό ἐξῆς εἶναι νά μείνουμε σταθεροί στήν Ὁρθόδοξη πίστη καί παράδοση, ἀσυμβίβαστοι μέ τόν ἀντίχριστο Οἰκουμενισμό καί τά τεχνάσματα τῆς Νέας ἐποχῆς καί τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων· κοντὰ στήν ἄσκηση τῆς Εὐχῆς καί στή θεία Λατρεία χωρίς διαθέσεις καινοτομίας καί ἀσεβῶν παρεμβάσεων στήν ἐκκλησιαστική ζωή, ἐνωμένοι καί πιστοί στήν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἀκριβῶς ὅπως πολιτεύθηκε ὁ πνευματικός μας πατέρας.

Θρηνοῦμε μυστικά τήν ὀρφάνια μας, τή στέρηση τοῦ πατρός καί διδασκάλου μας, ἀλλά ἔχουμε καί μία ἐσωτερική βεβαιότητα ὅτι ὁ π. Σαράντης, ὡς ζωντανή εἰκόνα τοῦ Καλοῦ Ποιμένου, θά μᾶς στηρίζει μέ τίς πρεσβεῖες του, ὅτι θά εὐχεται πρός τόν Κύριο καί Δεσπότη μας Ἰησοῦ Χριστό ὄχι μόνο γιά τά πνευματικά του παιδιά, ἱερεῖς καί λαϊκούς, ἀλλά «καί ὑπὲρ πάσης ψυχῆς χριστιανῶν ὀρθοδόξων» καθὼς ὅλοι τόν ἀγαποῦσαν, ὅλους τούς ἔβαζε μέσα στήν καρδιά του καί προσευχόταν γι' αὐτούς, γι' αὐτό καί δέν εἶχε ἐχθρούς.

Πάτερ ἅγιε, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν!

Γιά τήν ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Πρωτ. Ἰωάννης Φωτόπουλος

Ἐφημέριος τοῦ Ἱ.Ν. Ἀγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς

(Πηγή: orthros.eu)