

Όταν τα «700 ευρώ» φτάνουν και «περισσεύουν»: Μια άλλη, σύγχρονη πρόταση...

Categories : [ΚΟΙΝΩΝΙΑ](#)

Date : 30 Δεκεμβρίου, 2008

Επιστολή πολυτέκνου προς το περιοδικό της «Πανελληνίας Ενώσεως Φίλων των Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.)

«...Έχω στο Βιβλιάριο 230 ευρώ και νοιώθω πάμπλουτος»!

Αγαπητοί Φίλοι των Πολυτέκνων, σας χαιρετώ και σας εύχομαι κάθε καλό από το Θεό!... Η οικογένειά μου είναι όλη καλά. Κανένα οικονομικό πρόβλημα δεν υπάρχει. Έχω στο Βιβλιάριο 230 ευρώ και νοιώθω πάμπλουτος! Τέλος του μήνα περιμένω 805 ευρώ καθυστερούμενα και, αν ζήσω μέχρι τα Χριστούγεννα, θα πάρω δώρο 1.100 ευρώ περίπου. **Φοβούμαι μη γίνω φιλάργυρος**. Μη γένοιτο! Το τρίτο κατά σειράν θανάσιμο αμάρτημα είναι η φιλαργυρία, «ήτις εστίν ειδωλολατρία» (Κολασ. 3, 6). «Κλίνον την καρδίαν μου εις τα Μαρτύριά Σου (=τις Εντολές Σου) και μη εις πλεονεξίαν» (Ψαλμ. 118, 36). **Πού είναι η εμπιστοσύνη μας στην Πρόνοια του Αγίου Τριαδικού Θεού μας;** Με ένα μισθό συντηρούμεθα τόσα άτομα (8) και έχω και καταθέσεις! Δεν μας λείπει τίποτε. Εκτός από το μισθό μου, κάνω και μεροκάματα τα απογεύματα και τα Σάββατα. Κυριακή δεν εργάζομαι ποτέ. Η Κυριακή είναι αφιερωμένη στον Κύριο.

Γι' αυτό, αν θέλετε, μην ξαναστείλετε Επιταγή. Δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, όπως σας εξήγησα. **Υπάρχουν άλλοι εντελώς άνεργοι, χήρες, ανήμποροι για εργασία κλπ. Είναι αμαρτία εγώ, που έχω και Βιβλιάριο, να παίρνω Επιταγή. Τί λόγο θα δώσω στο Θεό;** Ας κάμω και καμμιά κατάθεση στον Ουρανό. Αρκετά όμως σας κούρασα. Εύχομαι ο Άγιος Τριαδικός Θεός μας να σας έχει όλους πάντα καλά.

Με σεβασμό και πολλή αγάπη εν Χριστώ

N. Καρδίτσας, Αύγουστος 2008.

Σ. Ζ. (*)

(Πηγή: Περιοδικό «Πολύτεκνη Ελληνορθόδοξη Οικογένεια» τ.120, 2008)

(*) «Η Α.Ο.»: Επιλέξαμε να μην δημοσιεύσουμε το όνομα του επιστολογράφου γιατί

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<https://alopsis.gr>

εκτιμούμε ότι δεν θα ήθελε. Επίσης οι υπογραμμίσεις έγιναν από εμάς.