

Ωδή στο εφήμερο: Η Λύπη κατά του Πατέρες

Categories : [BIBΛΙΑ](#)

Date : 17 Αυγούστου, 2011

Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα

Η απαλλαγή από τη λύπη δεν είναι αυτοσκοπός για τον άνθρωπο, αλλά την επιδιώκει κανείς, για να ανοίξει χώρο μέσα του, ώστε να εγκατοικήσει εκεί η ευδόκιμη λύπη. Αυτή η ευλογημένη λύπη μπορεί να γίνει γόνιμο έδαφος, στο οποίο αργότερα θα φυτρώσει η αληθινή χαρά των κατά Θεόν και εν Χριστώ, πενθούντων. Είναι η χαρά αυτή, η οποία στη γλώσσα των Πατέρων της Εκκλησίας μας ονομάζεται χαροποιόν πένθος ή χαρμολύπη. Είναι δηλαδή, η μετάνοια και η αίσθηση της απομάκρυνσης του ανθρώπου από τις προδιαγραφές της δημιουργίας του, από τη ζωή της Τριαδικής και αιώνιας Αγάπης.



(Εκδόσεις "[ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ](#)")

Περιεχόμενα:

[Προλογικό σημείωμα](#)

-

[Ιωάννου Χρυσοστόμου: Για τη λύπη και την αθυμία](#) (Σημ.: από άλλη πηγή)

[Μεγάλου Βασιλείου: Για τη λύπη και την αθυμία](#)

-

[Αντιόχου Μοναχού: Για τη λύπη](#)

-

[Αββά Κασσιανού: Για το πνεύμα της λύπης](#)

[Γρηγορίου Παλαμά: Για την άκαιρη λύπη](#)

[Η Λύπη και η αθυμία, στην ευρύτερη σκέψη των αγίων Πατέρων](#)

-

Αγίων Πατέρων: Παραμυθητικές Επιστολές (**[μία εξ αυτών από άλλη πηγή](#)**)

"Η Άλλη Όψις θα ήθελε θερμά να ευχαριστήσει την γερόντισσα της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα, για την ευλογία της για την δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου, που πιστεύουμε πως θα είναι πολύ ωφέλιμα για όλους τους αναγνώστες του."