

Χαμένοι στην ελευθερία μας! (Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος)

Categories : [ΚΟΙΝΩΝΙΑ](#)

Date : 22 Σεπτεμβρίου, 2020

Είναι αλήθεια, καλοί μου φίλοι, ότι σήμερα απολαμβάνουμε μεγάλες ελευθερίες στα πάντα. Ένεργοῦμε ὅπως θέλουμε, λέμε ὅ,τι θέλουμε, γευόμαστε ὅ,τι ἐπιθυμοῦμε. Ὅλα ἀπευθύνονται σέ μᾶς, ὅλα εἶναι γιά μᾶς!

Ὅμως, μήπως μέσα σ' αὐτὴ τὴν ἀπέραντη ἐλευθερία, πὸν ὄντως ἔχουμε, εἴμαστε τελικὰ δοῦλοι; Μήπως αὐτὴ ἡ ἐλευθερία εἶναι καὶ ἡ σκλαβιά μας; Μήπως ἐκεῖ πὸν νομίζουμε ὅτι πετᾶμε στοὺς αἰθέρες, τελικὰ εἴμαστε γιὰ τὰ καλὰ κλεισμένοι μέσα σ' ἓνα (χρυσὸ κατὰ τὰ ἄλλα) κλουβί;

* * *

Τελευταῖα σ' ἓνα δημοσίευμα τοῦ διεθνοῦς κυκλοφορίας ἀμερικανικοῦ περιοδικοῦ «The Economist», διάβασα ὅτι ἓνας πολίτης στὶς ΗΠΑ μπορεῖ νὰ παρακολουθήσει κάπου 200 τηλεοπτικὰ κανάλια!!!

Κι ἀμέσως ἀναρωτήθηκα: Τί... πλοῦτος! Τί... ἐλευθερία! Τί... πλουραλισμός! Καὶ τί δὲν μπορεῖς νὰ δεῖ κανεὶς ἐκεῖ! Ὅμως ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται καὶ τὸ πρόβλημα, ξέρετε...

Γιατί ἀκόμη καὶ νὰ τὰ τρέξει κανεὶς ὅλα μὲ τὸ τηλεκοντρόλ, πόσο χρόνο θέλει; Καὶ γιὰ νὰ δεῖ ἔστω κάτι ἀπ' αὐτά, ἄραγε θὰ τὸν φθάσει ἡ ἡμέρα;

Ἐπειτα, τί κι ἂν εἶναι 200 τὰ κανάλια αὐτά; Τὸ ὄντως περίεργο καὶ ἄξιο προβληματισμοῦ εἶναι ὅτι, στὸ σύνολό τους, ἄς ποῦμε στὸ 80 – 90%, ἔχουν ὅλα τους τὸ ἴδιο καὶ πολὺ γνωστὸ μας περιεχόμενο. Βία, θρίλερ, ἐρωτισμό, ἀνούσιες συζητήσεις, πωλήσεις προϊόντων, ἀθλητισμὸ, διαφημίσεις κ.λπ. κ.λπ. Δηλαδή μὲ δυὸ λόγια τή... σαχλαμάρα! Τὰ ἄχρηστα λόγια, ὅπως λέει ὁ Μ. Βασίλειος.

Ὅποτε ἐνῶ ἔχει κανεὶς στὴ διάθεσή του 200 κανάλια, εἶναι δὲ καὶ ἐλεύθερος νὰ κάνει ὅ,τι θέλει μὲ αὐτά, ὅμως ἀπ' τὴν ἄλλη εἶναι σαφῶς ἐγκλωβισμένος σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν σαφῶς ὑποβαθμισμένη καὶ τελματώδη κατάσταση.

Νὰ τὸ ποῦμε κι ἄλλιῶς. Εἶναι σὰν νὰ βρίσκεται μπροστὰ σ' ἓνα ἀπέραντο σκουπιδότοπο, ὅπου ἐλεύθερα μπορεῖ νὰ διαλέξει καὶ νὰ πάρει ὅ,τι θέλει

ἀπ' αὐτόν, ὅμως δὲν παύει αὐτὸ ποὺ θὰ πάρει νὰ εἶναι... σκουπίδι! Ἀκόμη κι ἂν βρεῖ ἓνα κομμάτι ψωμὶ πεταμένο κάπου ἐκεῖ! Νὰ γιὰ ποιά ἐλευθερία μιλάμε...

* * *

Σ' αὐτὴ τὴν χνώδη κατάσταση ἦρθε, λέει, ὡς ἐπανάσταση τὸ λεγόμενο streaming. Δηλαδή ἡ μεταφορὰ βίντεο (εἰκόνας) καὶ ἤχου ἀπὸ τὸ διαδίκτυο στὴν πληθώρα τῶν συσκευῶν μας, ὅπως στὴν τηλεόραση, στὸν ὑπολογιστὴ, στὸ laptop, στὸ smartphone, στὸ tablet κ.λπ., οὐσιαστικὰ ὅμως στὶς φορητὲς ἀπ' αὐτὲς τὶς συσκευές. Τί ... ἐλευθερία κι αὐτή!

Μὲ τὸ streaming ἀσχολοῦνται οἱ λεγόμενες «πλατφόρμες», ὅπως τὸ Netflix, τὸ YouTube, ἡ Apple TV κ.λπ. Ἐκεῖ πλέον ἔχει κανεὶς τὴ δυνατότητα νὰ δεῖ καὶ νὰ ἀκούσει θέματα τῆς ἐπιλογῆς του καὶ νὰ ἀποφύγει καὶ τὶς διαφημίσεις. Ἄλλη... ἐλευθερία κι αὐτή!

Ὡστόσο καὶ πάλι τίποτε δὲν ἀλλάζει, ἀπλῶς αὐξάνει ἀκόμη πὺ πολὺ αὐτὸς ὁ... ἀπέραντος σκουπιδότοπος!

Ἐπιπλέον ὅλα αὐτά, ἔχουν καὶ τὸ ἐξῆς ἀποτέλεσμα. Νὰ αὐξάνει καὶ ὁ χρόνος ποὺ διαθέτουμε στὴν παρακολούθησή τους! Μὲ ἄλλα λόγια νὰ εἴμαστε ἀκόμη πὺ πολὺ, καὶ μόνιμα «κολλημένοι» σ' αὐτὴ τὴ φοβερὴ κατάσταση!

Μποροῦμε νὰ τὸ δοῦμε καὶ μὲ ἀπλοῦς ἀριθμούς.

Σύμφωνα μὲ ἔκθεση τοῦ ConsumerLad ποὺ δημοσιοποίησε ἡ Ericsson, ἡ συνολικὴ αὐτὴ τηλεθέαση αὐξήθηκε σὲ 30 ὥρες τὴν ἐβδομάδα, δηλαδή κατὰ μέσο ὄρο σὲ 4,28 ὥρες τὴν ἡμέρα, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ ρεκόρ ὅλων τῶν ἐποχῶν! Naί, μιλάμε γιὰ τέτοιο θρίαμβο τῆς... ἐλευθερίας μας!

Καὶ εἶναι ἐπόμενο νὰ συμβεῖ αὐτό, ὅταν τὸ 50% τῆς παρακολούθησης τηλεόρασης καὶ βίντεο γίνεται πλέον ἀπὸ φορητὲς συσκευές! Ἀπ' αὐτὲς δηλαδή ποὺ ἔχουμε πάνω μας, στὰ χέρια μας καὶ στὴν τσέπη μας! Ὅποτε καὶ δὲν χρειάζεται νὰ βρισκόμαστε στὸ σπῆτι μας, ὅπως συμβαίνει μὲ τὴν τηλεόραση. Μποροῦμε νὰ βλέπουμε τὰ πάντα παντοῦ!

Μόνο ἡ πλατφόρμα τῆς Netflix, μὲ τὴν μετάδοση καὶ παρακολούθηση βίντεο, καταναλώνει τὸ 15% τῆς συνολικῆς διακίνησης online δεδομένων τοῦ διαδικτύου παγκοσμίως, σύμφωνα μὲ ἔκθεση τῆς ἐταιρείας Sandvine, ἡ ὁποία βασίστηκε σὲ πάνω ἀπὸ 150 παρόχους internet μὲ περίπου 2,1 δισεκατομμύρια συνδρομητὲς συνολικά. Ἀκολουθεῖ τὸ You Tube μὲ 11,4% τῆς διαδικτυακῆς κίνησης

Άξιζει να σημειωθεί ακόμη, ότι η διακίνηση και παρακολούθηση κάθε είδους βίντεο αποτελεί το 58% της κίνησης δεδομένων του διαδικτύου και ακολουθούν η πλοήγηση σ' αυτό (17%), τα online παιχνίδια (7,8%) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (5,1%). Άπέραντος κυριολεκτικά είναι αυτός ο σκουπιδότοπος που δυστυχώς όλο και μεγαλώνει!!!

Κατά το περιοδικό «The Economist», οι «πλατφόρμες» αυτές είναι ήδη 16, και θα ξεοδέψουν άμεσα 100 δισεκατ. δολάρια συνολικά στην παραγωγή του γνωστού τους περιεχομένου, δηλαδή όσο επενδύει σ' ένα χρόνο η αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία!

Λέγεται, ακόμη, ότι αν θέλει κανείς να βλέπει ένα ντοκιμαντέρ την ημέρα (και τίποτε άλλο), και μόνο από το Netflix, θα χρειαστεί δύο χρόνια, για να τα δει όλα. Τόσο άπέραντο είναι!

Τί κι αν ο καθένας μας μπορεί να επιλέγει την «πλατφόρμα» που θέλει και να γίνεται σ' αυτήν συνδρομητής της; Αυτή η υποτιθέμενη ελευθερία τίποτα δεν αλλάζει στην ουσία.

Είναι τόσο φοβερή αυτή η κατάσταση της «ελευθερίας» μας, ώστε δεν χρειάζεται ο «Μεγάλος Άδελφός», για να μάς παρακολουθεί και να ελέγχει τη ζωή μας, άλλ' αρκεί το να βρισκόμαστε σ' αυτή την κατάσταση, την κατάσταση του **άπέραντου σκουπιδότοπου** δηλαδή!

Βέβαια, όλα αυτά, δεν είναι τίποτε άλλο από την «ελευθερία» που έχουμε στο θέαμα σήμερα. Που βέβαια δεν είναι και η μόνη. Είναι βλέπετε και η «ελευθερία» που έχουμε σ' ένα πλήθος από άλλους έθισμούς, εξαρτήσεις και δουλωτικές καταστάσεις (από το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, τον τζόγο κλπ. μέχρι τα βιντεοπαιχνίδια). **Είναι όλα εκείνα που έχουν να κάνουν με τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας.** Όλα αυτά που νομίζουμε ότι μάς δίνουν κάτι, όταν στην ουσία δεν μάς δίνουν απολύτως τίποτα. Της αμαρτίας όλα τους!

* * *

Με άλλα λόγια πρόκειται σαφώς για την υπόδουλη ελευθερία, όπως θα την λέγαμε. Που μάς θέλει όλους να είμαστε κάτω από τον ζυγό του κόσμου, της αμαρτίας και των παθών.

Όμως, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, **«Ὁ Θεὸς σᾶς κάλεσε, ἀδελφοί μου, γιὰ νὰ ζήσετε ἐλεύθεροι. Μόνο νὰ μὴ γίνει ἡ ἐλευθερία ἀφορμὴ γιὰ ἀμαρτωλὴ διαγωγὴ»** (Γαλ. 5, 13). Γιατί αυτή ακριβώς η αμαρτωλή διαγωγή, συμπεριφορὰ και ζωή είναι εκείνη που μάς απομακρύνει από τον Θεό.

Όπως πολύ ωραία είπαν «ὁ Θεὸς ποὺ δὲν ἔχει ἀπολύτως καμιὰ σκιά, οὔτε δυνατότητα κακοῦ καὶ ἀμαρτίας, εἶναι ὁ ἄπειρα ἐλεύθερος. Στὴν πραγματικότητα εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἐλευθερία».

Γι' αὐτὸ καὶ πάλι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τονίζει: «**Ἐκεῖ ποὺ εἶναι τὸ πνεῦμα τοῦ Κυρίου, ἐκεῖ εἶναι καὶ ἡ ἐλευθερία**» (Β΄ Κορ. 3, 17). Ἔτσι ἐξηγεῖται αὐτὸ τὸ παράδοξο: Τὸ ὅτι ὅσο πιὸ κοντὰ βρίσκεται κανεὶς στὸν Θεό, τόσο μεγαλώνει καὶ ἡ ἐλευθερία του! Ἡ δὲ ἀμαρτία τί εἶναι τελικά; Μὰ ἡ ἀστοχία στὴ χρήση τῆς ἐλευθερίας μας.

Γι' αὐτὸ καὶ ὁ ἱ. Χρυσόστομος τονίζει: «**Κανένας δὲν εἶναι ἐλεύθερος, παρὰ μόνον ἐκεῖνος ποὺ ζεῖ μὲ τὸν Χριστό**. Αὐτὸς ἔχει ἀνέλθει ὑπεράνω ὅλων τῶν κακῶν».

Γράφει ὁ φιλόσοφος Νικολάι Μπερντιάεφ: «**Ἡ ὑπέρτατη ἐλευθερία εἶναι ἡ ἐλευθερία τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ἡ ἐλάχιστη ἐλευθερία εἶναι ἡ ἐλευθερία τῆς ὑλιστικῆς ζωῆς**».

Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἐλευθερία ποθεῖ καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος ὅταν λέει: «Ἡ κίνηση ποὺ θέλω εἶναι ἡ ἐλευθερία μου».

Εἶναι φανερὸ πλέον ὅτι συμβαίνει αὐτό: **Περναῖμε ἀπὸ τὴν «ὑπόδουλη ἐλευθερία» ποὺ ἀναφέραμε, στὴν «ἐλεύθερη δουλεία» ποὺ εἶναι καὶ ὁ στόχος μας, ὁ πόθος μας, τὸ ὄραμά μας. Δηλαδή ἡ ἐλευθερία στὸν «ζυγό», ἄς τὸ ποῦμε ἔτσι, τοῦ Χριστοῦ. Ἕνα ζυγό, ὅμως, ποὺ εἶναι τόσο ἐλαφρὸς καὶ εὐλογημένος, ὅσο καὶ τὰ φτερά τῶν πουλιῶν. Ποὺ εἶναι μὲν ἕνα φορτίο πάνω τους, ὅμως χάρις σ' αὐτὸ τὸ φορτίο τῶν φτερῶν τους μποροῦν καὶ φθάνουν στοὺς αἰθέρες, κατὰ τὴν ὑπέροχη παρατήρηση τοῦ Ἁγίου Ἀγουστίνου.**

* * *

Λέει, παιδιά, ἕνα πολὺ ωραῖο ποίημα: «Σκουλήκι ἡμουνά/ Κυλιόμουνά σ' ἕνα μεγάλο τόπο ἀπὸ λάσπη./ Νόμιζα πὼς ἡμουνά ἐλεύθερος, πὼς εἶχα κάτι./ Ὅμως, πόσο πόνεσα ἕνα πρωῖ / ὅταν εἶδα τ' ἀετόπουλα ἐκεῖ ψηλὰ στὰ σύννεφα!»! Εἶναι ἐπόμενο νὰ νοιώσει ἔτσι ὁ ποιητής, ξέρετε, γιατί τὰ ἀετόπουλα δὲν βρίσκονται στὴν «ὑπόδουλη ἐλευθερία», ἀλλὰ στὴν «ἐλεύθερη δουλεία». Νὰ τὰ φθάναμε κι ἐμεῖς!

(Πηγή: "Ορθόδοξος Τύπος" 19/8/20)