

Τουρισμός; Ένας μεγάλος εχθρός (Π. Μ. Σωτήρχος)

Categories : [ΚΟΙΝΩΝΙΑ](#)

Date : 15 Ιανουαρίου, 2006

Θερινές εμπειρίες και πικρά συμπεράσματα

Αντιγράφω συνοπτικά μια συζήτηση. Μιλούσαν δυο άνθρωποι για τον τουρισμό. Μόλις είχαν επιστρέψει από τις θερινές διακοπές τους. Ιδού το νόημα των όσων έλεγαν, συμπυκνωμένα, χάριν συντομίας:

Ελληνικό καλοκαίρι. Δώρο του θεού. Ένα δώρο, πού οι άνθρωποι το τεντώνουν σε πολλούς μήνες. Χάριν του τουρισμού. Εμπειρίες γεμάτες πίκρα και απογοήτευση, θεσμοθέτηση της λατρείας του χρήματος. Το εύκολο κέρδος. Η πονηρία να ξεγελάς τους άλλους με το τίποτα, για τα χρήματα και τελικά ξεγελιέσαι εσύ ο ίδιος και γίνεσαι από θύτης θύμα...

Οδυνηρά τα συμπεράσματα από τις θερινές μαρτυρίες. Ποιος δεν ταλαιπωρήθηκε, με τον έναν ή τον άλλον τρόπον, από το νόσημα του τουρισμού, πού είναι και αυτή μια παγίδα, όπου πέφτουν μέσα της άκριτα οι πολλοί. Λένε ότι πάνε για ξεκούραση. Όχι στο χωριό τους και τους συγγενείς τους, αλλά όπου νάναι, για να περάσουν ευχάριστα. Αυτό το «ευχάριστα» κρύβει πολλά. Όσοι όμως δεν αναζητούν αυτά τα πολλά, κουράζονται αντί να ξεκουραστούν και μετανιώνουν, πού έφυγαν από την κατοικία τους. Μακάριοι λένε, όσοι δεν μετακινούνται, αλλά μένουν αμετακίνητοι στις ρίζες τους, όπως τα δέντρα. Γιατί ή παγίδα του τουρισμού, πού παραπλανά μικρούς και μεγάλους, είναι ένα σαράκι αδηφάγο, πού κατατρώγει την χώρα τους τελευταίους καιρούς. Κι εδώ είναι, πού φανερώνεται ή πνευματική διάσταση του ζητήματος. Διότι έχει σοβαρές παρενέργειες και συνέπειες στην ψυχική και πνευματική ζωή. Δεν φαίνονται στην αρχή τα καρκινώματα. Μοιάζει ρόδινη η επιφάνεια. Είναι όμως μαύρο το βάθος αυτής της πραγματικότητας. Πολύ μαύρο...

Παντού έχει απλωθεί, σαν ψώρα, ή χρηματολατρία και το εύκολο κέρδος από τον τουρισμό. Τέτοια θεοποίηση του χρήματος ουδέποτε ξανάζησε ο τόπος μας. Βλέπεις χωριά και κυρίως νησιά να έχουν μετατρέψει τα πάντα σε τουριστικές επιχειρήσεις. Στήνουν κέντρα πρόχειρα, ψευδοταβερνάκια και εστιατόρια και καφεενεία ή χτίζουν ψευτοδωμάτια ή ασπρίζουν τα κοτέτσια τους ως δωμάτια, μόνο και μόνο να εκμεταλλευθούν την τουριστική κίνηση, πού έχει γίνει μανία και μόδα και τρέλα και ψύχωση...

Αυτό το σαράκι του τουρισμού απλώνεται παντού και κατατρώγει τα πάντα ιερά και όσια, μόνο για λίγες δεκάρες. Προσκύνημα επ' αμοιβή. Και το χειρότερο προχωρεί συνέχεια μέσα στα μυαλά και στην συμπεριφορά της επαρχίας, όπου έγινε πλέον ο μεγάλος εχθρός και κίνδυνος. Σκοτώνει ο ίδιος το καλοκαίρι του και εισπράττει την

διαφθορά πάσης μορφής. Διότι εκτός της χρηματολατρίας, πού γίνεται ο μόνος στόχος ζωής, αλλοιώνει το ήθος, τον ψυχισμό, την ζωή των γηγενών, που γίνονται εισπρακτικές μηχανές και δίνουν την εντύπωση «ρομπότ». Παλαιότερα έλεγαν ότι με την ένωση με τους άλλους ευρωπαίους, θα καταντούσαμε γκαρσόνια των ξένων και μισθωτοί δούλοι των αφεντάδων. Τώρα γίναμε κάτι χειρότερο: εθελόδουλοι...

Πολλές οι ακρότητες, πού μπορεί να συνάντηση κανείς, κατά τους θερινούς αυτούς μήνες.

Όχι μόνο στην πρακτική πλευρά του τουρισμού, όπως οι άθλιες μετακινήσεις, με τις ταλαιπωρίες και τους κινδύνους, όχι μόνο με την φοβερή εκμετάλλευση και την αισχροκέρδεια ή την βρωμιά, την προχειρότητα και την ανεπάρκεια των μέσων διαβίωσης και παραμονής στους τόπους παραθερισμού. Το πιο κρίσιμο είναι ο τρόπος διαβίωσης, όπου εν ονόματι της ψυχαγωγίας, της αναπαύσεως και της απολαύσεως, ανοίγονται οι «ασκοί του Αιόλου», όπου όμως δεν περικλείονται πλέον οι άνεμοι, αλλά τα ναρκωτικά, ή πορνεία, ή ομοφυλοφιλία, ο άκρατος αλκοολισμός, τα ξενύχτια, οι αρρώστιες και κυρίως το κακό παράδειγμα, για τη νεολαία, πού θεωρεί όλα αυτά τα αίσχη ως «πολιτισμό»!...

Αυτή η ανάμειξη ανθρώπων και φυλών και γλωσσών και πεποιθήσεων και συμπεριφορών, οι λεγόμενοι «προοδευτικοί», πού θέλουν να καταργήσουν την Παράδοση αυτού του τόπου, βλέπουν τον τουρισμό σαν μια μορφή προόδου και πολιτισμικής εξελίξεως (εξέλιξη είναι να απαρνείσαι τις αξίες και τα πιστεύματά σου; Εξέλιξη είναι, για ένα δέντρο να αποκοπή από τις ρίζες του και δεν είναι σίγουρος θάνατος;). Αντίθετα οι μυαλωμένοι οι παλαιοί, οι συντηρητικοί, όπως τους χαρακτηρίζουν οι αλαζονικοί εκσυγχρονιστές, θεωρούν τον τουρισμό σαν «μέγα κακό και πρώτο». Βλέπουν ολοφάνερα την παρακμή και την κατάπτωση της ζωής στον τόπο μας, τις τελευταίες δεκαετίες, πού αναπτύχθηκε ο τουρισμός στην χώρα μας, με τον τίτλο της «τουριστικής βιομηχανίας». Και για την «τουριστική βιομηχανία» ξοδεύτηκαν και ξοδεύονται πολλά δισεκατομμύρια (εκδηλώσεις, φεστιβάλ, καζίνα, ειδικά έργα κλπ.), ενώ πρόκειται, για βιομηχανία εθνικής καταστροφής! Έτσι θα προκόψει η χώρα; Αυτός είναι ο περίφημος εκσυγχρονισμός;

Γέμισε ο τόπος από διάφορα «καλλιτεχνικά» και άλλα «φεστιβάλ». Επιγέννημα και αυτό της κακής αντιλήψεως περί τουρισμού. Και δεν υπάρχει χωριό και ξερολάγκαδο, που να μη οργανώνει κάθε καλοκαίρι κάποιο φεστιβάλ «πατάτας» ή «σαρδέλας» ή «μελιτζάνας» κ.λ.π. και προβάλλονται ως μεγάλα γεγονότα από τα πανάθλια «Μαζικά Μέσα Ενημερώσεως»(!), πού εκθειάζουν, μαζί με τους μπουζουκοτραγουδιστές ή μισόγυμνους ροκάδες, τύπου Σάκη Ρουβά, όλα τα ανόητα και ανούσια αυτά πανηγύρια. Πρόκειται για αθλιότητες, πού γεννά ο τουρισμός.

Μερικοί άλλοι μάλιστα, κυριευμένοι από αυτό το αρπακτικό τουριστικό πνεύμα του καλοκαιριού, φθάνουν σε τέτοιες ακρότητες, πού σε κάνουν να σταυροκοπιέσαι. Μεταφέρουν ακόμα και τους εορτασμούς Αγίων, για να οργανώσουν κάποια σχετική εκδήλωση και να μαζέψουν χρήματα, λόγω της πολυάριθμης παρουσίας αργόσχολων τουριστών. Έτσι σε κάποιο νησί, μετέφεραν την εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος, από τις 12 Δεκεμβρίου, πού εορτάζεται η ετήσια μνήμη του, στα τέλη του Ιουλίου και του

Άγιου Γεωργίου από τις 23 Απριλίου μέσα στο καλοκαίρι!

Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις ο τουριστικός κίνδυνος και το φιλοχρήματο πνεύμα, πού εμπνέει. Χιλιάδες άνθρωποι και επιχειρήσεις έχουν στροφή σ' αυτήν την κατεύθυνση της οποίας το βάθος είναι μαύρο και εχθρικό, για τον άνθρωπο και την κοινωνία ολόκληρη. Κραυγαλέο παράδειγμα μερικά νησιά, πού έγιναν κέντρα ναρκομανών και ομοφυλοφίλων και προσελκύουν, λόγω μόδας (;) και πολλούς ξένους επώνυμους καλλιτέχνες, μόδιστρους, ροκάδες κ.λ.π. Είναι γνωστά τα σχετικά σκάνδαλα, πού δημοσιοποιούνται κάθε τόσο, για τα κέντρα αυτά των οργίων. Μήπως κάποιιοι μηχανισμοί σκοτεινοί και δαιμονικοί, θέλουν να μεταβάλλουν την Ελλάδα σε Σόδομα και Γόμορρα; Και δυστυχώς σ' αυτές τις επιδιώξεις τρέχουν πρόθυμα και μερικοί γραικύλοι, πού μπορούν άνετα να πουλήσουν την ψυχή τους, για λίγα δολάρια και να αισθάνονται υπερήφανοι, για την προδοσία τους...

Εάν θέλουμε η χώρα μας να γίνει διεθνές κέντρο ανωμάλων και διεστραμμένων γυναικών και ανδρών (πού όμως δεν είναι ούτε άνδρες ούτε γυναίκες) και μάλιστα με τις ευλογίες και την συμπαράσταση των αρχών (σημ. Βλέπε και δηλώσεις του νομάρχη Λέσβου, για την ίδρυση κέντρου, για «λεσβίες» στη Ερεσό της Λέσβου), τότε ας πάρουμε απόφαση ότι πλησιάζει το τέλος... Επειδή όμως πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμα χιλιάδες ψυχές, πού «δεν έκλιναν γόνυ τω Βάαλ» και μένουν πιστοί στην Ορθόδοξη Παράδοση του Γένους, διατηρούμε την ελπίδα ότι το κακό δεν θα προχώρηση και κάποτε θα σταματήσει αυτό το προσκύνημα του χρήματος και του τουρισμού. Ζή Κύριος ο Θεός και θα βοηθήσει όσους θέλουν να εμποδίσουν αυτήν την κακή πορεία προς την άθρη ζωή...

Διότι άλλο πράγμα είναι να επισκέπτεται κανείς το νησί του ή το χωριό του, για μια - δυο εβδομάδες το καλοκαίρι και άλλο η υστερική περιπλάνηση της γύμνιας και της ασυδοσίας, με οδηγό τις φαντασιώσεις και τις βρώμικες προθέσεις, για όσα δεν μπορούν να γίνουν υπό ομαλές συνθήκες. Και ο νοών νοείτω. Το Ευαγγέλιον λέγει στους Χριστιανούς ότι: «Και οι χρώμενοι τω κόσμω τούτω ως μη καταχρώμενοι παράγει γαρ το σχήμα του κόσμου τούτου» (Α' Κορ. ζ' 31). Δηλαδή: Και εκείνοι, που μεταχειρίζονται τα εγκόσμια και βρίσκονται σε οποιαδήποτε σχέση μαζί τους, να αποφεύγουν κάθε άμετρη απόλαυση και κατάχρηση και να αρκούνται μόνον στα απαραίτητα. Διότι φεύγει και περνά διαρκώς, σαν σκιά, το εξωτερικόν σχήμα και φαινόμενον του κόσμου τούτου.

Είπαν και άλλα πολλά οι δύο συνομιλητές, πού δεν χωρούν μέσα σε ένα σύντομο κείμενον εφημερίδος. Επιλέξαμε κάποια από αυτά, πού προσεγγίζουν το νοσηρό φαινόμενο του τουρισμού, το οποίον αξίζει να εξετάσουμε πρὸς αποφυγήν. Οι παπούδες μας, είπε ένας από τους δυο συνομιλητές, δεν έκαναν ποτέ τους τουρισμό.

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<https://alopsis.gr>

Σχεδόν δεν έφευγαν οι περισσότεροι από την περιοχή τους. Και ήταν καλύτεροι από εμάς. Εμείς, πού κάνουμε σήμερα τουρισμό, γιατί είμαστε χειρότεροι τους; Ποιος μπορεί να απάντηση σ' αυτό το ερώτημα;