

Τι να ξέρουμε για την μαγεία; (Γέροντας Κλεόπας Ηλίας)

Categories : [ΘΕΟΛΟΓΙΑ](#)

Date : 9 Νοεμβρίου, 2017

Πάτερ Κλεόπα, Τί είναι η μαγεία και ποιά είναι τά είδη της;

Μέ την λέξη μαγεία έννοοῦμε τήν επίκληση δαιμονικής δυνάμεως πρός βοήθεια τῶν ἀνθρώπων, ἀντί τῆς βοήθειας τοῦ Θεοῦ, μέ σκοπό τήν πραγματοποίηση συγκεκριμένων ἀνθρωπίνων ἐπιδιώξεων. Ἡ μαγεία ἐξασκήθηκε τόσο στόν ἐβραϊκό λαό, τήν περίοδο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅσο καί στούς χριστιανούς τοῦ Νόμου τῆς Χάριτος μέχρι καί τῶν ἡμερῶν μας. Στήν Παλαιά Διαθήκη ζήτησε τήν βοήθεια τοῦ διαβόλου διά τῆς μαγικῆς τέχνης ὁ βασιλεύς Σαούλ καί εὐθύς τιμωρήθηκε ἀπό τόν Θεό, Μάγοι ἦταν ὁ Βαλαάμ καί οἱ τρεῖς μάγοι οἱ ὁποῖοι ἀσχολιόντουσαν μέ τήν ἀστρολογία.

Κατά τήν [διδασκαλία τοῦ ἀγίου Νικόδημου τοῦ Ἀγιορείτου, ἡ μαγεία](#) διαιρεῖται σέ πολλά εἶδη καί συγκεκριμένα:

Ἡ κυρίως μαγεία διά τῆς ὁποίας έννοοῦμε τήν **ἐπίκληση τῶν δαιμόνων** γιά νά ἀποκαλύψουν στούς ἀνθρώπους κρυμμένους θησαυρούς, χαμένα ἀντικείμενα καί ἄλλα παρόμοια.

Ἡ μαντεία, τό δεύτερο εἶδος μαγείας, μέ τό ὁποῖο μερικοί ἄνθρωποι ὁμιλοῦν γιά τό μέλλον ἀπό διάφορα σημεῖα τοῦ χεριοῦ ποῦ ἐξηγοῦν, γι' αὐτό καί ὀνομάζεται καί χειρομαντεία, καί ἀπό ἄλλα βέβαια ἀντικείμενα, ὅπως χαρτοπαίγνια, καφέδες, σπυριά κλπ.

Νεκρομαντεία, δηλαδή ἐπίκληση τῆς βοήθειας τῶν δαιμόνων στά μνήματα γιά νά παιδεύση αὐτούς ποῦ εἶναι στήν ζωή. Οἱ νεκρομάντεις ἀπαιτοῦν νά κληθεῖ ἡ νεκρή ἀπό τόν Ἄδη ψυχή ὅπως ἔκαναν οἱ μάντεις στήν ἐποχή τοῦ προφήτου Σαμουήλ (Α' Βασ. 28,3), γιά νά μάθουν τό μέλλον ἢ γιά νά ἐκδικηθοῦν κάποιον. Στίς ἡμέρες μας δρᾷ ἡ νεκρομαντεία συστηματικά στούς πιστούς, ὅπως π.χ. τό σβήσιμο τῶν ἀνθράκων, ἡ ἀπαγγελία συγκεκριμένων λέξεων ἀνακατωμένων μέ προσευχές γιά τούς ἀσθενεῖς καί οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι μάντεις.

Γητεία, δηλαδή μαντεία ἢ μαγεία μέ ἱερά ἀντικείμενα, ὅπως ἡ μαντεία μέ τό ψαλτήρι, ποῦ σήμερα ὀνομάζεται «ἄνοιγμα τοῦ ψαλτηρίου», μαντεία μέ ἀντικείμενα τῆς ἐκκλησίας, ὅπως ἡ περιβολή ἱερῶν ἀμφίων, κλειδιά ἐκκλησιῶν, στάκτη ἀπό

θυμιατήριο, αντιγραφή μερικῶν ρυθμικῶν κτύπων καμπάνας καί τειχῶν τῆς ἐκκλησίας ἢ τό ἀνάκρουσμά τους μπροστά σέ καντήλια κλπ.

Ἡ **γοητεία**, δηλαδή ὁ πόθος μερικῶν νέων νά παντρευτοῦν μέ πρόσωπα τῆς ἀρεσκείας των μέ τήν ἐπίκληση τῆς σατανικῆς βοήθειας. Αὐτό στόν λαό ὀνομάζεται «εἰμαρμένη, ριζικό».

Ἡ μαντεία μέ τά ἐντόσθια τῶν ζώων, πού ὀνομάζεται καί **οἰωνοσκοπία**. Σ' αὐτό τό εἶδος μαγείας ὑπάγονται καί τά ὄνειρα, τά ζώδια, οἱ καλές καί κακές ὥρες, ἡ μαντεία σέ μέλη τοῦ σώματος, πού λέγεται καί προμήνυμα (σφύριγμα στά αὐτιά, θόρυβος τῶν ματιῶν, ἡ φαγούρα στίς παλάμες κλπ.).

Τά **φυλακτά** τά ὁποῖα ἔχουν στό χέρι ἢ στό στήθος ἀπό διάφορα πολύχρωμα κομμάτια ὑφάσματος γιά νά τούς φυλάγουν ἀπό ἀσθένειες, ἀπό κινδύνους καί ἀπό ζημιές, ἀφοῦ πρῶτα ἐπικαλεσθοῦν τήν δύναμη τοῦ διαβόλου.

Οἱ ἐπικαλούμενοι τούς δαίμονες (**κλύδωνες**), εἶναι αὐτοί πού μαντεύουν γιά τά μέλλοντα μέ τήν βοήθεια τῶν δαιμόνων. Σ' αὐτούς περιλαμβάνονται καί αὐτοί πού ἀνάβουν φωτιές μπροστά στά σπίτια των καί τρέχουν στήν φωτιά, οἱ ἐγγαστρίμυθοι καί οἱ μαντεύοντες μέ τά ἐντόσθια τῶν ζώων. Αὐτή ἡ μαγεία εἶναι πολύ διαδεδομένη στίς ἡμέρες μας.

Ἀστρολογία, εἶναι ἡ μαγεία πού ἔδρασε ἀπό τούς παλαιότατους χρόνους μέχρι σήμερα. Μέ τήν ἀστρολογία ἐννοοῦμε τήν πρόβλεψη τῶν μελλόντων μέ τήν κίνηση τῶν ἀστέρων, τῶν πλανητῶν, τῶν ἀνέμων, τῶν νεφῶν καί τῶν ἄλλων γενικά φαινομένων. Οἱ ἀστρολόγοι ἰσχυρίζονται ὅτι κάθε ἄνθρωπος ἔχει τό δικό του ἀστέρι, πράγμα τό ὁποῖο συναντᾶμε καί στήν δική μας λαογραφία.

Ἴδου μερικά ἀπό τά σημαντικότερα εἶδη μαγείας πού ὑπάρχουν καί στίς ἡμέρες μας, τά ὁποῖα πρέπει νά καταπολεμοῦμε καί νά ἀποφεύγουμε, ἐπειδή γίνονται μέ διαβολικές ἐνέργειες καί ἐπινοήσεις καί πολλούς χριστιανούς ὀδήγησαν στήν ἀπώλεια.

Ποιές εἶναι οἱ συνέπειες τῆς μαγείας;

Ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τά μάγια ἢ τρέχουν στίς μαγεῖες, διαπράττουν μεγάλη ἁμαρτία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διότι ἀφήνουν τόν Θεό καί ζητοῦν βοήθεια ἀπό τόν διάβολο. Ἀρνοῦνται τίς προσευχές τῆς Ἐκκλησίας καί μπαίνουν στά σπίτια τῶν μάγων. Ἐγκαταλείπουν τούς λειτουργούς τοῦ Χριστοῦ καί πηγαίνουν στούς ὑπηρέτες τοῦ σατανᾶ. Δηλαδή, ἀφήνουν τό ζῶν ὕδωρ, τόν Ἱερέα καί τήν σωτήριο Χάρι τῆς Ἐκκλησίας γιά τά ἐμπαθῆ καί ἀνθρώπινα ἐνδιαφέροντά των ζητοῦν τήν συμπαράσταση τῶν μάγων, πού εἶναι ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ. Ἀρνοῦνται τήν

ἀλήθεια καὶ δέχονται τό ψεῦδος, διότι ὅλα τά μαγικά λόγια καὶ ἐπικλήσεις εἶναι ψεῦδη καὶ δαιμονικές ἀπάτες.

Μία τέτοια μεγάλη ἀμαρτία δέν συγχωρεῖται στοὺς ἐνόχους οὔτε στὸν παρόντα αἰῶνα οὔτε στὸν μέλλοντα, ὅπως λέγει ὁ Χριστός, ἐάν δέν μετανοήσουν σ' ὅλη τους τὴν ζωὴ.

Ἐναντίον αὐτῶν τῶν μάγων ξεσποῦν κάθε εἶδους κακίες καὶ κίνδυνοι. Πρῶτα - πρῶτα τοὺς ἐλέγχει ἡ συνείδησή των, διότι ἄφησαν τὸν Θεό καὶ ἀκολούθησαν τὸν διάβολο. Κατόπιν κανονίζονται νά ἀπέχουν ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία ἐπὶ πολλά ἔτη, ἀπὸ 7 ἕως 15 καὶ ἀκόμη μέχρι 20. Αὐτοὶ ποὺ τρέχουν στοὺς μάγους, ἀποβάλλουν ἀπὸ τὴν ψυχὴ τους τὴν Χάρι τοῦ Χριστοῦ καὶ βάζουν στό σπῖτι τῆς καρδιάς των τό πνεῦμα τοῦ σατανᾶ. Ἀρνοῦνται τὸν Χριστό καὶ ἐνώνονται μέ τὸν διάβολο. Ὅλοι αὐτοὶ δέν πρέπει νά ὀνομάζονται χριστιανοί, ἀλλά ἀποστᾶται. Τιμωροῦνται ἀπὸ τὸν Θεό μέ ἀσθένειες καὶ μάλιστα ἀνιάτες, μέ οἰκογενειακά προβλήματα, μέ ζημιές καὶ διενέξεις, μέ πτώχεια καὶ φοβερό θάνατο. Καὶ ἐάν δέν ἐξομολογηθοῦν μέ δάκρυα, δέν θά σωθοῦν. Ἐνῶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἀποβάλλονται τελείως, δηλαδή χωρίζονται ἀπὸ τὸν Χριστό καὶ παραδίνονται μέ τὴν θέλησή των στά χέρια τοῦ νοητοῦ ἐχθροῦ. Ἐάν πεθάνουν στὴν ἀμαρτία των αὐτή, δέν κηδεύονται ἀπὸ ὀρθόδοξο Ἱερέα, ἀλλά ὅπως οἱ εἰδωλολάτρες καὶ οἱ ἀρνητές τῆς πίστεως, πρὸς αἰῶνια τιμωρία των στά βάσανα τῆς κολάσεως. Αὐτές λοιπὸν εἶναι οἱ φοβερές συνέπειες τῆς μαγείας.

Τί ἐπιτίμιο ἐπιβάλλεται ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρας στοὺς μάγους καὶ ὄσους τρέχουν σ' αὐτούς;

Ὁ ἀυστηρότερος ἀπὸ ὄλους τοὺς Πατέρας εἶναι ὁ Μέγας Βασίλειος. Ἴδου Τί λέγει στὸν 72ο κανόνα του:

"Αὐτός ποὺ παραδίδει τὸν ἑαυτό του στοὺς μάγους ἢ σέ ὁμοίους μέ αὐτούς, κανονίζεται μέ τὸν κανόνα τῶν φονέων". Αὐτός θέτει τοὺς μάγους στό ὕψος ἐνοχῆς τῆς ἀνθρωποκτονίας καὶ τῶν ἀρνητῶν τοῦ Χριστοῦ, δηλ. τοὺς ἀπαγορεύει ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία ἀπὸ 10 ἕως 20 χρόνια. Στὸν 65ο κανόνα, ὁ ἴδιος Ἅγιος λέγει τά ἐξῆς: "Αὐτός ποὺ ἀσχολεῖται μέ μάγια θά ἐπιτιμᾶτε μέ τὸν κανόνα τοῦ φονέως, δηλ. 20 χρόνια, τό ὅποῖον θά ἐφαρμόζεται, ὅπως φαίνεται, μόνο γιὰ ἓνα ἀμάρτημα". Ἐνῶ ὁ 61ος κανὼν τῆς 6ης Οἴκουμ. Συνόδου ἀπαγορεύει ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία γιὰ ἔξι χρόνια αὐτούς ποὺ πηγαίνουν στοὺς μάντιες, στά χαρτοπαίγνια καὶ σ' ἄλλα παρόμοια, γιὰ νά μάθουν τά μέλλοντα. Καὶ "ἐάν ἐπιμένουν σ' αὐτά καὶ δέν προφυλάγονται ἀπὸ τίς τέχνες τῆς ἀπώλειας καὶ εἰδωλολατρίας, ἀποφασίζουμε νά ἀπέχουν τελείως ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ὅπως καὶ οἱ Ἱεροὶ Κανόνες διδάσκουν...".

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νηστευτής, συντομεύει τὸν κανόνα κατὰ τῶν μάγων καὶ τῶν ἀκολούθων των, μόνο σέ τρία χρόνια ἀποχῆς ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία, ἐάν ἐξομολογηθοῦν τὴν ἀμαρτία των, ἐάν τὴν ἐγκαταλείψουν ὀριστικά καὶ ἐάν

νηστεύουν καθημερινά μέχρι της τρίτης απογευματινής και κάνουν κάθε ημέρα 250 μετάνοιες.

Αλλά και η Αγία Γραφή μάς δείχνει πόσο σκληρά τιμωρεί ο Θεός τους καταφεύγοντας στους μάγους, διότι λέγει τά εξής: "Φαρμακούς οὐ περιποιήσετε" δηλ. μή τους αφήσετε να ζήσουν ("Εξοδ. 22,18). Και άλλου πάλι λέγει: Και άνήρ ἢ γυνή, ὅς ἂν γένηται αὐτῶν ἐγγαστριμυθος ἢ ἐπαιιδός, θανάτῳ θανατούσθωσαν ἀμφότεροι" (Λευϊτ. 20,27). Και πάλι: "Καί ψυχή, ἢ ἐάν ἐπακολούθησῃ ἐγγαστριμύθοις ἢ ἐπαιιδοῖς, ὥστε ἐκπορνεῦσαι ὀπίσω αὐτῶν, ἐπιστήσω τό πρόσωπόν μου ἐπί τήν ψυχήν ἐκείνην καί ἀπολώ αὐτήν ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς" (Λευϊτ. 20,6).

Βλέπουμε ἀκόμη ὅτι τόν βασιλέα Μανασσῆ τιμώρησε ὁ Θεός μέ πικρή δουλεία στήν Βαβυλώνα, διότι "διήγαγε τά τέκνα αὐτοῦ ἐν πυρί ἐν Γεβενεννόμ καί ἐκληδονίζετο καί οἰωνίζετο καί ἐφαρμακεύετο καί ἐποίησεν ἐγγαστριμύθους καί ἐπαιιδούς· καί ἐπλήθυνε τοῦ ποιῆσαι τό πονηρό ἐναντίον Κυρίου τοῦ παροργίσει αὐτόν" (Β' Παραλ. 33,6).

Ἐπίσης τόν βασιλέα Σαούλ τιμώρησε ὁ Θεός μέ τό νά χάσῃ τήν βασιλεία του καί μέ ἐπώδυνο θάνατο, διότι ἐγκατέλειψε τόν Θεό καί κάλεσε μάγισσες γυναῖκες, γιά νά τοῦ προλέγουν τά μέλλοντα (Α' Βασ. 28,7). Καί ὁ βασιλεύς Ὀχοζίας παρόργισε πολύ τόν Θεό, διότι ἀπέστειλε ἀνθρώπους του νά ρωτήσουν τόν μάγο στήν πόλη Ἀκάρωνα. **Μπορεῖ πράγματι νά βοηθήσει ὁ διάβολος τούς ἀνθρώπους μέ τήν μαγεία ἀπό ὅτι θά μπορούσε νά τούς βοηθήσει ἢ δύναμις καί ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ;**

Ἄς εἶναι σ' ὄλους γνωστό ὅτι οἱ δαίμονες δέν ἔχουν καμία δύναμη νά θεραπεύσουν κάποιον, νά ἀποκαλύψουν κακά ἔργα ἢ τούς κακοποιούς.

Αὐτοί δέν μποροῦν νά ἐπιτελέσουν πραγματικά θαύματα, ἀλλά μόνο κατά φαντασία ἐξαπατοῦν τούς ὀλιγοπίστους καί ἀπίστους.

Αὐτό μάς τό φανερώνει ὁ θεῖος πατήρ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, λέγοντας: "Δέν βλέπεις ὅτι οἱ δαίμονες δέν μπόρεσαν νά θεραπεύσουν οὔτε ἀκόμη καί αὐτούς τούς μάγους καί ὑπηρέτες των ἀπό τά ἔλκη καί τίς καυτερές φουσαλίδες, πού τούς προξένησε ὁ Μωυσῆς στήν Αἴγυπτο καί σύ νομίζεις ὅτι ἔχουν νά σέ θεραπεύσουν; (Εξοδ. 9,11). Καί ἐάν οἱ δαίμονες δέν λυπήθηκαν τήν ψυχή σου πῶς θά λυπηθοῦν τό σῶμα σου; Ἐάν πασχίζουν νά σέ ἀπομακρύνουν ἀπό τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πῶς θά σέ λυτρώσουν ἀπό τήν ἀσθένειά σου; Αὐτά εἶναι μόνο λόγια καί παραμύθια.

Συνεπῶς, μήν ἐξαπατᾶσαι χριστιανέ, διότι κανένας λύκος δέν μπορεῖ νά γίνεῖ πρόβατο, οὔτε ὁ διάβολος νά γίνεῖ ποτέ γιατρός.

Διότι εὐκολότερο εἶναι ἢ φωτιά νά παγώσει τό χιόνι παρά ὁ διάβολος νά σέ θεραπεύσει ἀληθινά" (Ὁμιλία περὶ διανομῆς τοῦ σίτου).

Λοιπόν, όταν εμείς αρρωστήσουμε ή έχουμε στενοχώριες, ή είμεθα από άλλους άδικημένοι, ή έχουμε πάθει ζημιές ή παιδιά άνυπαντρα, ή άλλες οικογενειακές δυσκολίες νά μήν τρέχουμε για βοήθεια στόν διάβολο και τούς ύπηρέτες του, οί όποιοι είναι μάγοι και μάντεις, αλλά στην Έκκλησία και τούς Ίερείς, στην προσευχή, στην νηστεία και γρήγορα θά βοηθήσει ό Φιλάγαθος Πατέρας μας, ό Όποιος μās έπλασε και έχει φροντίδα για εμάς.

Πεΐτε μας έκτενέστερα, για τήν μαγεία πού γίνεται μέ τήν χρήση ιερών βιβλίων ή όπως λέγεται «άνοιγμα του ψαλτηρίου», τό όποιο συνηθίζεται σήμερα στους πιστούς μας;

Ή μαγεία πού γίνεται μέ έργα και λόγια από ιερά βιβλία, είναι τό τέταρτο είδος μαγείας και λέγεται «Γητεία».

Αυτοί οί μάγοι άναμειγνύουν τίς μαγεΐες τους μέ προσευχές, μέ ψαλμούς και άλλα ιερά λόγια, τά όποια άπευθύνονται στην Θεοτόκο, στους άγίους για νά μπορέσουν εύκολότερα νά έξαπατήσουν τούς άδυνάτους στην πίστη.

Αυτό τό είδος μαγείας συνηθίζεται ιδιαίτερα στις άσύδοτες γυναΐκες, στις γριές και στις τσιγγάνες για νά άποπλανοΰν τούς άνόητους.

Ίδού τί λέγει γι' αυτά ό άγιος Ίωάννης ό Χρυσόστομος: «Έσύ λέγεις ότι ή γριά αυτή είναι χριστιανή και εκείνος ό άνθρωπος είναι χριστιανός και όταν γητεύουν και δίδουν φυλακτά, δέν λέγουν ούτε γράφουν άλλο όνομα, παρά τό όνομα του Χριστου, της Θεοτόκου και των άγίων, και λοιπόν τί κακό κάνουν αυτοί; Σ' αυτά σου άποκρίνομαι ότι γι' αυτό μάλιστα πρέπει νά μισής εκείνη τήν κακόγρια και εκείνον τόν κακογητευτή, διότι μεταχειρίζονται μέ ύβρη και άτιμία τό όνομα του Θεου. Και ένω είναι χριστιανοί, ζοΰν σαν είδωλολάτρες.

Και οί δαίμονες άν και λέγουν τό όνομα του Θεου, όμως πάλι δαίμονες είναι.

Μερικοί θέλουν νά διορθώσουν ότι χριστιανή είναι ή τάδε γυναΐκα πού κάνει αυτά και τίποτε άλλο δέν λέγει, παρά μόνο τό όνομα του Θεου.

Λοιπόν, έγώ γι' αυτό τήν μισώ περισσότερο και τήν άποστρέφομαι διότι καταχράται τό όνομα του Θεου μέ τό νά τό ύβρίζει. Ένω λέγει αυτή ότι είναι χριστιανή, ή πράξη της φανερώνει ότι εργάζεται τά των είδωλολατρών» (Χρηστοθήεια Αγίου Νικόδημου, Λόγος Θ' σελ. 209).

Οί γητευτές μέ τήν χρήση του ψαλτηρίου και των άλλων ιερών βιβλίων κανονίζονται μέχρι 7 χρόνια, διότι τό ψαλτήριο είναι ιερό βιβλίο μέ πολλές προφητεΐες και έμπνευσμένο από τό Άγιο Πνεΰμα, κατάλληλο μέσο προσευχής και όχι για μαγεΐες και άπόκτηση χρημάτων, πού βλάπτουν τήν ψυχή.

Γιατί οί χριστιανοί παρασύρονται στίς μαγεΐες;

Διότι ἐξέλειπε ἀπ' αὐτούς ἡ πίστις καί ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ· διότι σήμερα δέν προσεύχονται σχεδόν καθόλου, ὥστε νά ἐκπληρωθοῦν τά αἰτήματά των μέ τήν προσευχή καί νά μή τρέχουν στίς μαγεΐες. Δέν διαβάζουν σήμερα τήν Ἁγία Γραφή γιά νά δοῦν τί τιμωρίες περιμένουν τούς ἀσχολουμένους μ' αὐτά.

Δέν πηγαίνουν τακτικά στήν ἐκκλησία, δέν ἐξομολογοῦνται οὔτε ἀκόμη στίς τέσσερες μεγάλες νηστεΐες, δέν ζητοῦν στίς ἀνάγκες των τήν συμβουλή καί τήν εὐχή τοῦ Ἱερέως.

Ἐπί πλέον τρέχουν πολλοί στίς μαγεΐες διότι ξέχασαν τίς ὑποσχέσεις πού ἔδωσαν στόν Χριστό, στό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, ὅταν εἶπαν: «Ἀποτάσσομαι τῷ σατανᾷ καί πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καί πάση τῇ πομπῇ αὐτοῦ...».

Ἄλλοι πηγαίνουν στούς μάγους ἐπειδή δέν ἐκπληρώθηκαν τά αἰτήματά των στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἢ διότι λησμόνησαν τόν θάνατο καί τήν ἡμέρα τῆς μελλούσης Κρίσεως τοῦ Χριστοῦ.

Γι' αὐτό οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς συμβουλεύουν νά τρέχουμε μόνο στόν Θεό, μόνο στήν Ἐκκλησία καί τούς Ἱερεῖς καί ὄχι στόν διάβολο καί τούς ὑπηρέτες του.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς συμβουλεύει, λέγοντας: «Σᾶς παρακαλῶ νά εἴσθε καθαροί ἀπ' αὐτές τίς ἀπάτες... καί ὅταν θελήσουν νά πατήσουν τό κατώφλι τοῦ σπιτιοῦ σου (μάγοι) νά λέγεις πρῶτα - πρῶτα αὐτό τόν λόγο: «Σέ ἀρνοῦμαι σατανᾶ, μέ ὅλη τήν τιμή καί τήν συνοδεία σου καί ἐνώνομαι μέ Σένα, Χριστέ!». Χωρίς αὐτή τήν ἀπόφαση ποτέ σου νά μή ἐξέλθεις ἀπό τό σπίτι σου.

Αὐτή ἡ πίστις σου νά σοῦ γίνει βακτηρία, αὐτή νά γίνει ὄπλο, αὐτή φρουρός καί προστάτης καί συγχρόνως νά κάνης τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ στό μέτωπό σου.

Διότι, ἐάν μ' αὐτό τόν τρόπο θά ὀπλιστεῖς ἀπό παντοῦ, ὄχι μόνο ἄνθρωπος ἀλλά οὔτε καί διάβολος ἀκόμη δέν θά σέ πλησίαση οὔτε θά μπορέσει νά σέ βλάψει σέ τίποτε» (Ἐνθα ἀνωτέρω).

Πῶς μποροῦν οἱ χριστιανοί νά λυτρωθοῦν ἀπό τούς μάγους καί κάθε εἶδους μαγεΐες πού προέρχονται ἀπό τόν διάβολο;

Αὐτός πού πιστεύει ἀκράδαντα στόν Θεό, προσεύχεται ἀκατάπαυστα καί πηγαίνει τακτικά στήν Ἐκκλησία δέν θά ζητήσει ποτέ τήν βοήθεια τοῦ διαβόλου καί τῶν ὀργάνων του, οἱ ὁποῖοι ἐχθρεύονται τόν Θεό.

Συνεπῶς, ὅσοι ἔχουν πίστις ἰσχυρή στόν Θεό νά ζητοῦν πάντοτε τήν βοήθειά Του.

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<https://alopsis.gr>

Ἐνῶ οἱ ὀλιγόπιστοι, ποῦ κάποτε ζήτησαν τὴν βοήθεια τῶν μάγων, ἐάν θέλουν νὰ σωθοῦν, πρῶτα νὰ ἐξομολογηθοῦν αὐτὴ τὴν ἁμαρτία των καὶ νὰ δεχθοῦν τὸ ἀνάλογο ἐπιτίμιο.

Κατόπιν νὰ μὴν ἐπικαλοῦνται πλέον τὸν σατανᾶ σὲ βοήθεια σ' ὁποιαδήποτε ἀνάγκη καὶ ἂν εὐρίσκονται, ἀλλὰ μόνο στὸν Θεό.

Νὰ προσεύχονται ὅσο τὸ δυνατὸν συχνότερα μὲ δάκρυα ἀπὸ καρδίας καὶ ἔτσι μὲ τὴν ὑπομονή καὶ τὴν πίστη των θὰ λυτρωθοῦν ἀπὸ τὰ μαγικά ἔργα.

(Πνευματικοὶ Διάλογοι με Ρουμάνους Πατέρες)

(Πηγή: agiazoni.gr)