

Τα τηλεοπτικά 'παράθυρα' μας φτύνουν (Π. Μ. Σωτήρχος)

Categories : [ΚΟΙΝΩΝΙΑ](#)

Date : 18 Ιανουαρίου, 2006

Να κάνουν 'παθητική αντίσταση' οι τηλεθεατές !

Γίνεται και πάλι πολύς λόγος για τα «διαπλεκόμενα συμφέροντα» και ο σκυλοκαβγάς αυτός ανάμεσα στους πολιτικούς και τους λίγους αδηφάγους επιχειρηματίες, που έχουν υπό τον έλεγχό τους τα λεγόμενα ΜΜΕ (Μαζικά Μέσα Ενημερώσεως), δηλαδή τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και τα έντυπα και παίρνουν όλα τα δημόσια έργα και τις κρατικές προμήθειες, έχει ξεπεράσει όλα τα όρια. Και της λογικής και της ηθικής του δημόσιου βίου. Ο λαός μένει, όπως πάντα, απ' έξω. Αιώνιο θύμα και πληρώνει αγόγγυστα τα φαγοπότια των κυρίων αυτών, που εκμεταλλεύονται τα ερτζιανά κύματα, που είναι δημόσιον αγαθόν, χωρίς να πληρώνουν το παραμικρόν. Έως πότε όμως, θα συνεχίζεται αυτή η τραγική κωμωδία; «Έως πότε ανέξομαι υμών;» (Ματθ. ιζ' 17) είχε φωνάξει και ο Θεάνθρωπος στους άπιστους Εβραίους.

Το πρόβλημα δεν είναι το αλισβερίσι, που γίνεται ανάμεσα στους πολιτικούς και τους επιχειρηματίες (δώσε μου έργα και προμήθειες, για να σου δώσω προβολή και προπαγάνδα), αλλά στο ότι ένας ολόκληρος λαός βομβαρδίζεται καθημερινά, από το πρωί ως το βράδυ, με τις πανάθλιες εκπομπές, τις πανάθλιες διαφημίσεις, τα ηλίθια «σήριαλς» και προπαντός με τα τηλεοπτικά «παραθυράκια», από τα οποία φτύνουν κατάμουτρα τους τηλεθεατές, με την απαράδεκτη προπαγάνδα για τα δυο μεγάλα κόμματα, περιφρονώντας την νοημοσύνη και την ευαισθησία του κόσμου. Οι εκπρόσωποι των μικρών κομμάτων καλούνται κάπου -κάπου, δήθεν για να ακουστούν όλες οι απόψεις, ενώ στην πραγματικότητα είναι ο μαϊντανός και τα στολίδια της αισχρής σαλάτας (διάβαζε πλύση εγκεφάλου), που προσφέρουν στο «νοήμον κοινόν».

Στα προκλητικά αυτά «παραθυράκια», όπου οι προσκεκλημένοι προέρχονται από κομματικές λίστες των κομμάτων, οι ίδιοι και οι ίδιοι πάντοτε, πέντε - δέκα από αυτούς, ενώ υπάρχουν τριακόσιοι εθνοπατέρες στο Κοινοβούλιον, είναι οι δήθεν μαχητικοί ρήτορες, που μπορούν να ξεγελάσουν τους τηλεθεατές. Και λένε συνήθως την προκλητική προπαγάνδα τους, με χίλιες ανακρίβειες και άλλες τόσες γενικότητες και κατά κανόνα λένε αυτά, που θέλουν και όχι αυτά, που τους ρωτούν. Επίσης, σ' αυτές τις τηλεοπτικές παραστάσεις, που θυμίζουν, κακήν «επιθεώρηση», δεινοπαθούν, όχι μόνον η κοινή λογική, η ακριβολογία, η γνώση και ο σεβασμός στην ευθυκρισία των πολλών, αλλά και η πάντιμη ελληνική γλώσσα και η παράδοση του

τόπου, όπου ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλον, σε δήθεν προοδευτικότητα και δημοκρατικότητα. (Αυτοί λοιπόν εκπροσωπούν την Δημοκρατία; Οι πληρωμένοι προπαγανδιστές της ψευτιάς και των άνομων συμφερόντων;). Και το επίσης εξοργιστικό θέαμα είναι η προσθήκη και δυο τριών «δημοσιογράφων», που τους ονομάζουν μάλιστα και «αναλυτές» και προσπαθούν να παραπλανήσουν τον δύστυχο λαό μας να ξαναψηφίσει το ΠΑΣΟΚ και την Ν.Δ., λες και αν λείψουν αυτά τα δυο τσιράκια των ξένων συμφερόντων, θα χαθή ο τόπος. (Ω, θλιβερό κατόντημα της Χώρας των αγωνιστών και των Αγίων; Ποιος θα μας σώση από τους προστάτες μας;...).

Όσον για τους παρουσιαστές αυτών των αηδιαστικών εκπομπών (ποιόν να πιάσης και ποιόν να αφήσης;), όπου μαζεύονται οι ενταλμένοι προπαγανδιστές (δεν τους ονομάζουν συντροφιά συνομιλητών, αλλά «πάνελ», για να δείξουν πόσον ξενόδουλοι και ξενολάτρες και εχθροί της γλώσσας είναι οι τηλεοπτικοί μας φορείς), μας θυμίζουν την λαϊκή έκφραση: «Άρπα τον έναν, και χτύπα τον άλλον»! Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ονόματα, γιατί όλοι το ίδιο είναι. Βαρύγδουποι, εισαγγελικοί χωρίς αντίλογο, γνώστες και τιμητές των πάντων και οδηγούν πάντα την συζήτηση εκεί, που θέλει η προπαγάνδα του καναλιού τους. Τους αρέσει μάλιστα να προκαλούν φραστικές αψιμαχίες και εντάσεις μεταξύ των διαλεκομένων, χάριν της «ακροαματικότητας, που προσελκύει περισσότερες διαφημίσεις. Και όταν κάποιος προσπαθεί να πη μια φράση η μίαν άποψη, που δεν συμφέρει στην προπαγάνδα του καναλιού τους, τότε αρχίζει να χειρονομή και να φωνάζει «λυπάμαι, δεν έχω άλλον χρόνο» και τα παρόμοια. Η πλύση εγκεφάλου έχει γίνει, όπως γίνεται από όλα τα κανάλια της λεγόμενης ελεύθερης και ιδιωτικής τηλεόρασης.

Χρόνια και χρόνια είχαμε το κρατικό μονοπώλιο και την αηδία της απαράδεκτης κομματικής προπαγάνδας του κυβερνώντος κόμματος. Όταν εμφανίστηκε η δήθεν ελεύθερη τηλεόραση τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα. Τώρα; Φθάσαμε στο «μη χειρότερα» και ο λαός βογγά και κανείς δεν του δίνει σημασία... Τι πρέπει να γίνει; Θα συνεχίσουμε να έχουμε σκυμμένο το κεφάλι στο θηρίο των διαπλεκομένων συμφερόντων; Θα ζήσουμε σαν ραγιάδες, όπως τον καιρό της τουρκοκρατίας, που πάνω από τα κεφάλια των Ρωμιών υπήρχε η γιαταγάνα των Αγαρηνών. Σήμερα, φαίνεται ότι η γιαταγάνα του Μουχαμέτη πήρε την μορφή τηλεοπτικής συσκευής και μπήκε και μας φυλάκισε όλους μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Μήπως πρέπει να ξαναπούμε τον στίχον του Ρήγα Φεραίου από τον «Θούριό» του:

—«Ως πότε παλληκάρια θα ζούμε στα στενά» της τηλεόρασης αυτού του βρώμικου εμπορίου «δώσε μου, για να σου δώσω»;

Βρισκόμαστε σε μια πολλαπλώς κρίσιμη ώρα με μεγάλα προβλήματα και πολλούς κινδύνους. Σπαράσσονται τα «διαπλεκόμενα συμφέροντα» και ταλαιπωρείται για άλλη μια φορά ο λαός μας με τους σκυλοκαβγάδες τους, όπου τους συνεχίζουν για να αρπάξουν όχι κόκκαλα, που τα δίνουν στο λαό, άλλα τα καλά φιλέττα. Αυτοί έμαθαν μια ζωή να τρώνε χωρίς να δουλεύουνε. Άλλοι δουλεύουν γι' αυτούς. Και με κάθε εξουσία βρίσκουν τον τρόπο να συνεννοηθούν και να ζουν την άκοπη και πολυέξοδη ζωή τους, εις βάρος των πολλών, που λαχανιάζουν να βρουν λεφτά, για να πλη-

ρώνουν τους αμέτρητους λογαριασμούς (Φως, νερό, τηλέφωνο, δημόσιοι και δημοτικοί φόροι), στους οποίους προστέθηκαν τώρα οι λογαριασμοί της κινητής τηλεφωνίας, των πλαστικών καρτών και οι δόσεις των δανείων κ.λπ.

Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς: Και τι κάνει το περίφημον «Ε.Σ.Ρ.» (Έθνικόν Συμβούλιον Ραδιοτηλεοράσεως), το οποίον «εγγράμματοι» τηλεπαρουσιαστές το λένε «Εσω-ρού». Ουσιαστικώς τίποτε. Διότι λέγεται μεν «ανεξάρτητη αρχή», αλλά τα μέλη της είναι διορισμένα από τα κόμματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν την καινούρια αυτή κωμωδία των «ανεξαρτήτων αρχών», πόσον ανεξάρτητες και αποτελεσματικές είναι. Ούτε βέβαια και για την τηλεοπτική κριτική μπορεί να γίνη σοβαρός λόγος, γιατί έχει πνεύμα παρείστικο και κυρίως γιατί οι ιδιοκτήτες των καναλιών είναι κατά πλειοψηφία και ιδιοκτήτες των εντύπων. Έτσι ας μη περιμένουμε άλλοι να μας βοηθήσουν και να μας προστατεύσουν από την καθημερινή αυτή πλύση εγκεφάλου, που κάνουν στον λαό μας και υπηρετούν, όλες οι ηγεσίες δυστυχώς, την προώθηση και την επιβολή της Παγκοσμιοποίησεως και της Νέας Τάξεως Πραγμάτων στην χώρα μας...

Κάναμε μια σύντομη αναφορά στο εξοργιστικό φαινόμενο με τα «τηλεοπτικά παραθυράκια», που υποτιμούν την νοημοσύνη του κόσμου, άλλα και την αισθητική των ανεπτυγμένων ανθρώπων, όταν εμφανίζονται οι αξύριστοι κήνσωρες της δημόσιας ζωής τύπου Κακαουνάκη και Τριανταφυλλόπουλου, όπως και του «προοδευτικού» Κουνελάκη, για να μη αναφέρω και άλλους γραφικούς του πολιτικού και δημοσιογραφικού κόσμου. Πολλά, πάρα πολλά θα μπορούσαν να αναφερθούν για το κακό, το κάκιστο πρόγραμμα όλων των τηλεοπτικών καναλιών και την ασέβεια, που δείχνουν στον κόσμο, ακόμα και για τις ώρες ενάρξεως των προγραμμάτων, που καθυστερούν αφόρητα και για την επιλογή των ταινιών και όλα τα σκουπίδια των ξένων αγορών και το εκνευριστικό κουτσομπολιό για μερικούς «καλλιτέχνες» του συστήματος, που μπαίνουν και στα δελτία των ειδήσεων, ως σοβαρά γεγονότα, εάν λόγου χάριν απέκτησε εγγόνι ο τάδε ή ο δείνα.

Μένουμε, όμως, στο θέμα των «παραθύρων», γιατί έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και πρέπει να σταματήσουν να κοροϊδεύουν και να προσβάλλουν τον κόσμο, πριν να τους σιχαθή όλους και να κλείση οριστικά το «χαζοκούτι», όπως το βάφτισε ο λαός μας. Και αυτό είναι μια λύση που πολύ την συνιστούμε, σαν άμυνα και ευχόμαστε ολόψυχα, γιατί από τότε, που άρχισε να λειτουργή η τηλεόραση στην Ελλάδα, έπεσε το γενικό επίπεδο της ζωής, αφού μας επιβάλλει την τηλεοπτική «αλήθεια» και «εξουσία» και «πραγματικότητα». Καιρός είναι να σηκωθεί και πάλι το επίπεδο και το φρόνημα του λαού μας. Κλείστε τις τηλεοράσεις, για να πάψουν να σας φτύνουν κάθε βράδυ. Ας κάνουμε όλοι «παθητική αντίσταση», όπως έκανε παλαιότερα ο Γκάντι και έδιωξε τους Άγγλους αποικιοκράτες από την Ινδία. Καιρός είναι να διώξουμε κι εμείς αυτούς, που μας φτύνουν από τα «παραθυράκια» της τηλεοράσεως. Κλείστε την, έστω και δοκιμαστικά και θα δήτε πόσον θα ανασάνετε και θα νοιώσετε καλύτερα. Κλείστε έξω από το σπίτι σας, αυτούς, που δεν σας σέβονται ακόμα και μέσα στο ίδιο το σπίτι σας. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Αυτή είναι η απάντησή μας.

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<https://alopsis.gr>

(ΠΗΓΗ: 'Ορθόδοξος Τύπος' 12/11/2004)