

«ΤΑ ΕΝΔΕΚΑ ΕΩΘΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ»: Πατερική ερμηνεία των αναστασίμων ευαγγελικών διηγήσεων (Πρεσβ. Σταύρος Τρικαλιώτης)

Categories : [BIBΛΙΑ](#)

Date : 6 Δεκεμβρίου, 2007



(Εκδόσεις "[ΤΗΝΟΣ](#)")

Το παρόν πόνημα είναι ένα πρωτότυπο έργο που χρειάστηκε πολύ κόπο, λεπτή προσοχή, κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, και θυσιαστική προσφορά στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας μας.

Αναφέρεται στα τόσο βαρυσήμαντα Αναστάσιμα Εωθινά Κείμενα, που είναι αχώριστα συμπεπλεγμένα με τη θεόπνευστη λατρεία μας. Τα Εωθινά μέσα σ' αυτόν τον αγιοπνευματικό χώρο μπορούν να γίνουν κατανοητά και μεθεκτά με την άχτιστη χάρη που περικλείουν, από όλους ανεξαιρέτως τους πιστούς.

Είναι επιμελημένη ιδιαίτερα η παρούσα εργασία. Έχουμε μπροστά μας σε κάθε σελίδα το κείμενο και μαζί, δίπλα τη μετάφραση λόγων του Θεοφάνους Κεραμέως ερμηνευτικών πάνω σε κάθε εωθινό ευαγγέλιο, καθώς επίσης πιο κάτω τα θεολογικά σχόλια, που είναι απαραίτητα και για το μέσο επίπεδο μορφώσεως των πιστών, αλλά και για τους πιο μορφωμένους λαϊκούς και κληρικούς. Δόξα τω εν Τριάδι Θεώ έχει αναπτυχθεί μέσα στο χώρο της Αγίας Ορθοδοξίας μας εργώδης ερμηνευτική

δραστηριότητα για πληρέστερη και βαθύτερη κατανόηση και πνευματική προσέγγιση των θησαυρών της Θείας Λατρείας μας, εκλεκτό μέρος της οποίας αποτελεί και η παρούσα ερμηνευτικοθεολογική εργασία.

Με την ανα χείρας εργασία έχουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε στο υπέροχο αρχαιοελληνικό κείμενο των ένδεκα Εωθινών αναστασίμων, με την ολοκάθαρη και ευκολονόητη ερμηνεία, να εμβαθύνουμε στα ιερά νοήματά τους και από τα ιερά αναστάσιμα νοήματα και βιώματα να αναχθούμε στον Αναστάντα.

Τα πλούσια θεολογικά σχόλια εμπλουτίζουν την εργασία καθώς ο αναγνώστης τοποθετείται στην εποχή της Καινής Διαθήκης και δη των Ευαγγελίων που μας περιγράφουν την Ανάσταση του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού Χριστού.

(Απόσπασμα Προλόγου του Αρχιμ. π. Σαράντη Σαράντου)