

"Ταῦτα ἔδει ποιῆσαι κάκεινα μὴ ἀφιέναι" (Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγος)

Categories : [ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΑ](#)

Date : 19 Αυγούστου, 2020

Με μεγάλη προσοχή ακούμε τελευταίως τις δηλώσεις υπευθύνων αναφορικώς με την επιδημία του νέου κορωνοϊού, που βρίσκεται σε εκθετική εξέλιξη και στην πατρίδα μας. Αντιλαμβανόμεθα πλήρως την κρισιμότητα των στιγμών και την ευθύνη τού στρατηγού σε ένα πόλεμο. Γιατί σε πόλεμο είμεθα. Η απειλή είναι πραγματική και δυστυχώς ασύμμετρη.

Η Εκκλησία μας είναι εδώ για να βοηθήσει με όλη την ψυχή της. Και το κάνει ήδη. Εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι δεν ακούσθηκε ένας λόγος, που να έχει το άρωμα του ουρανού, της πίστεως, της ελπίδος στην θεία σκέπη. Πολύ περισσότερο ούτε κουβέντα για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας που υφίσταται μία πρωτοφανή κατάσταση που αγγίζει τον εσώτατο πυρήνα τού είναι Της και του σωστικού Της έργου. Την λατρεία, την προσευχή, τον αγιασμό, την κοινωνία. Ούτε λόγος παρηγορίας, λοιπόν, για όλους αυτούς τους συνέλληνες, τους πιστούς χριστιανούς μας, που με βαθεία οδύνη αναζητούν το φάρμακο της αθανασίας, το εμβόλιο της ζωής, την θεία Κοινωνία, στους αλειτούργητους, με κρατική απόφαση ναούς τής ελληνικής επικράτειας.

Σιωπή ασυρμάτου και για τους χιλιάδες κληρικούς μας που θα στερηθούμε, τις άγιες αυτές ημέρες, το ιερό θυσιαστήριο, την πηγή τής δυνάμεως και της ζωής μας.

Πολλές οι θυσίες τής Εκκλησίας μας ανά τους αιώνες σε αυτό τον τόπο, αλλά η παρούσα ίσως δεν έχει όμοιά Της. Αποκαλυπτική όμως είναι και η απουσία από τον λόγο των υπευθύνων σε Θεό, στην εξ ύψους βοήθεια, σε συστράτευση προσευχής στην οποία ο άνθρωπος πάντοτε καταφεύγει και μάλιστα σε περιόδους κρίσεως.

Απαραίτητα τα μέτρα, κανείς δεν αντιλέγει, οφειλόμενη η τιμή, αξιόχρεως ο μεγάλος σεβασμός στους ήρωες γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, επιστήμονες - μελετητές, επιτελικούς αλλά λείπει το ένα ή μάλλον ο Ένας. Και «ταῦτα αγαπητοί μου, ἔδει ποιῆσαι κάκεινα μὴ ἀφιέναι».

Γράφτηκε τελευταίως ότι ο δήμαρχος της Βενετίας που δεινώς πλήττεται από την επιδημία τού κορωνοϊού γονάτισε με σεβασμό ενώπιον της αρχαίας εικόνας της Παναγίας τής Υγείας (ορθόδοξη αρχαιοτάτη εικόνα τής Θεοτόκου τής Μεσοπαντήτισσας από το Ηράκλειο της Κρήτης) και ένδακρυσ, προσφέροντας τα

διάσημά του αξιώματός του παρεκάλεσε την Κυρία Θεοτόκο για την βοήθειά Της στον χειμαζόμενο λαό!

Για μια ακόμα φορά η κρίση γίνεται κριτήριο της πραγματικής ζωής. Αξιέπαινη κατά πάντα και αναγκαία η μέριμνα των ηγετών του έθνους μας για τον άρτο, την οικονομία, την ανάπτυξη, την κοινωνική γαλήνη, τις ευπαθείς ομάδες, το ύψιστο αγαθό τής υγείας που αφορά όλους μας.

Αλλά για τον Άρτον τής ζωής;

(Πηγή: "Ο Άγιος Νικήτας", τεύχος 279, Ιανουάριος - Απρίλιος 2020)