

Στον Αμερικανό ουνιταριστή, που εξεγείρεται εναντίον της Αγίας Τριάδας (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Categories : [ΘΕΟΛΟΓΙΑ](#)

Date : 6 Οκτωβρίου, 2014

Επιστολή στον Αμερικανό κύριο Σκομ

Στόν

όλισθηρό δρόμο της πολιτικής στόν όποιο βρεθήκατε δέν εἶναι παράξενο πού ἀντιδράτε ἐνάντια στή χριστιανική διδασκαλία περί Αγίας Τριάδας. Ἡ δική σας ἡ οὐνιτική σέκτα δέν θεμελιώνεται καί **δέν βασιίζεται στήν καθαρή ἀλήθεια, ἀλλά βασιίζεται στή συμφιλίωση ὄλων τῶν θρησκειῶν τοῦ κόσμου.**

Τό γεγονός ὅτι εἶναι δύσκολο νά ἐξισώσετε τό βουνό μέ τήν πεδιάδα σᾶς κάνει νά ἐκνευρίζεστε μέ τό βουνό. Ἐπειδή σᾶς φαίνεται -ἐντελῶς λανθασμένα- εὐκολότερο νά χαμηλώσετε τό σωτήριο βουνό ἀπό τό νά ἀνυψώσετε τήν πεδιάδα. Καί ἐκτός αὐτοῦ ἰσχυρίζεστε ὅτι ἡ σέκτα σας πιστεύει στόν Χριστό.

Ἐάν

πιστεύετε στόν Ἰησοῦ Χριστό τότε πῶς μπορεῖτε νά ὑποστηρίζετε τή συμφιλίωση τῆς ἀλήθειας μέ τήν ἀναλήθεια; Αὐτόν τόν δρόμο σᾶς τόν ἔδειξε ἄραγε ὁ Χριστός; Μήπως Ἐκεῖνος συμφιλίωσε τή διδασκαλία Του μέ τή Ρωμαϊκή εἰδωλολατρία, μέ τόν σκοτεινό φετιχισμό, μέ τόν Ἰνδικό μηδενισμό καί μέ τόν Ἰουδαϊκό φαρισαϊσμό; Ὁφθαλμοφανῶς ὄχι. Καί ὁ ἀπόστολός τοῦ Χριστοῦ ἐγείρεται ἀποφασιστικά ἐνάντιά σας λέγοντας: «*Τίς δέ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαν (διάβολο);*» (Β΄ Κορ. στ΄ 15).

Γνωρίζετε ὅτι ὁ κόσμος δέν καρφώνει στόν σταυρό ἐκεῖνον πού συμφιλιώνει τήν ἀλήθεια μέ τό ψέμα, τό φῶς μέ τό σκοτάδι καί τό καλό μέ τό κακό.

Τόν Χριστό ὅμως ὁ κόσμος Τόν σταύρωσε ἐπειδή δέν ἐξίσωσε, **δέν ἀνακάτωσε, δέν ἔκανε πολιτική μέ τήν ἀλήθεια.** Εἶναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ὅτι ἐσεῖς δέν πιστεύετε στόν Ἰησοῦ Χριστό.

Προσπαθῆστε

μόνο σέ ὀποιοδήποτε κλάδο τῶν συνηθισμένων ἐπιστημῶν νά συμφιλιώσετε καί νά ἐξισώσετε ἢ νά ἀνακαλύψετε τήν ἀλήθεια μέ ἡμι-ἀλήθειες ἢ μέ μή

αλήθειες και θά δεείτε πόσο μεγάλη αντίθεση θά βρεείτε. Άς ποϋμε, ότι έξισώσατε τό ήλεκτρικό φώς με τό φώς του λυχναριού ή τόν σφαιρικό γήινο πλανήτη με τό επίπεδο. Ή πάρτε ένα συνηθισμένο γεγονός από τήν έμπειρία. Άς ποϋμε δύο ανθρώπους πού διαφωνούν: ό ένας με ύγιή όραση λέει είδα τρία πουλιά κάτω από τά σύννεφα ενώ ό δεύτερος με αδύνατη όραση επιμένει ότι δέν είδε ούτε ένα πουλί. Αν είστε σώφρων θά έξετάσετε τήν όραση του καθενός και θά πιστέψετε αυτόν πού διαθέτει καλή όραση. Αλλά επειδή ή σέκτα σας δέν είναι με τήν αλήθεια αλλά με τή συμφιλίωση και τήν έξισωση, θά πείτε για αυτούς τους δύο: επειδή έγώ δέν θέλω νά σηκώσω τό βλέμμα μου στά ύψη και νά έρευνήσω, καλύτερα νά συμφωνήσετε οί δυό σας νά συμφιλιωθείτε, νά υποχωρίσει ό ένας έναντι του άλλου και αντιστρόφως και όμόφωνα νά πείτε ότι είδατε ένα πουλί κάτω από τά σύννεφα!

Αυτός

είναι ό δρόμος σας, ή διδασκαλία σας, ή πολιτική σας. Ό κόσμος δέν ακολουθήσε τή σέκτα σας όπως πίστευαν οί θεμελιωτές της. Παραμείνατε έως σήμερα μιά όλιγάριθμη και άγνωστη σέκτα στον χριστιανικό κόσμο σαν ύφαλος μέσα στη θάλασσα. Γιατί; Έπειδή **αν και οί άνθρωποι επιθυμούν τή συμφιλίωση προτιμούν περισσότερο τήν αλήθεια**. Και ή αλήθεια περί ενός Θεού τριών προσώπων έφθασε στον κόσμο από τήν αποκάλυψη του πλέον αυτόπτη τής Αγίας Τριάδας: του Υιού του Θεού Ήσου Χριστού. Τρία πρόσωπα χωρίς νά συγχέονται. Τρία πρόσωπα μία προσωπικότητα. Αυτή ή εύγενής και ύψηλή πραγματικότητα δέν πρόκειται ποτέ νά συμφιλιωθεί και νά έξισωθεί με τίς άξεστες και χαμηλές αναλαμπές.

Τό Πνεϋμα τής Αληθείας νά σας φωτίσει.

* Ούνιταριστές ή Αντιτριαδίτες: Όμολογία πού απορρίπτει τήν άγια Τριάδα.

(Από τό βιβλίο: «Δρόμος δίχως Θεό δέν άντέχεται...» Έραποστολικές έπιστολές Α΄, Έκδόσεις «Έν πλώ»)