

## **Ο Χριστός είναι φως και η μαγεία σκότος (π. Αθανάσιος Γιουσμάς)**

**Categories :** [ΘΕΟΛΟΓΙΑ](#)

**Date :** 7 Νοεμβρίου, 2006

Η Εκκλησία μας, δε συμφωνεί με κάθε είδους μαγική τεχνική, δεδομένου ότι σ' αυτές γίνεται μια **καθαρή επίκληση των πονηρών πνευμάτων**. Η Εκκλησία μας καταδικάζοντας απερίφραστα τη μαγεία, διακηρύττει πως όλες αυτές οι ενέργειες δηλώνουν έλλειψη πίστης στην Πρόνοια του Θεού, καθώς επίσης και στην παντοδυναμία Του.

Οι απόψεις Της και οι θέσεις Της δεν είναι αυθαίρετες ή προσωπικές, στηρίζονται στην Αγία Γραφή και στην Ιερή μας Παράδοση.

Θυμίζουμε, το πώς συμπεριφέρθηκαν **οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης** στη Σαμάρεια, το Σίμωνα τον μάγο, που «με διάφορες μαγείες άφηνε κατάπληκτο το λαό και παράστανε το μεγάλο» (Πράξ. 8, 9-24) - του είπαν ξεκάθαρα πως «καμιά σχέση δεν έχεις εσύ με το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε εμείς, μετανόησε αν θες να σωθείς και παράτησε την κακή σου αυτή συνήθεια». Γενικότερα, τονίζουμε πως ο Λόγος του Θεού, σ' ολόκληρη τη Βίβλο, με σφοδρότητα καταφέρεται εναντίον της μαγγανείας και εναντίον των μάγων.

Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας επίσης, καταδίκασαν κάθε μαγική ενέργεια. **Ο Μέγας Βασίλειος** επέβαλε - κι ορίζει να επιβάλουμε κι εμείς οι πνευματικοί, άσχετα αν παρακούμε το λόγο του - έξι χρόνια αφορισμό κι ακοινωνησία σ' όσους κατάφευγαν σε μέντιουμ, χαρτορίχτρες και μάγους. Και την εποχή εκείνη ο αφορισμένος, αν ήθελε να υποταχθεί στην υπόδειξη της Εκκλησίας του, έμενε όλα αυτά τα χρόνια στο Νάρθηκα των Ναών, ζητώντας με ταπείνωση και συντριβή από τους εισερχόμενους σ' αυτόν πιστούς, τη συγχώρηση! Ο ίδιος μεγάλος Πατέρας, ο σε μας γλυκός και προσιτός Μέγας Βασίλειος, αφορίζε (απομάκρυνε από τη Λειτουργική Σύναξη) τους μάγους και τους στερούσε είκοσι χρόνια τη Θεία Κοινωνία!

Σήμερα στις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, συναντά κανείς ...μελλοντολόγους και μάγους που επαγγέλλονται μυριάδες βλακείες. Ανοίγουμε την εφημερίδα μας ή ένα περιοδικό και βλέπουμε χιλιάδες σχετικές με το θέμα μας διαφημίσεις. Αν είναι δυνατόν να πει σε μένα ο αστρολόγος ή το μέντιουμ, το δικό μου μέλλον! Ο αυθεντικός Χριστιανός δεν επιζητά αυτού του είδους τη συνεργασία με το διάβολο. Αρκετά τον υπακούμε στην αμαρτία, ας μην έχουμε ένα τέτοιου είδους αλισβερίσι. Οι μάγοι και οι μάγισσες πουλάνε βεβαιότητα και πίστη **σ' εκείνους που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους και την πίστη τους στο Θεό**. Ο άνθρωπος του Θεού δε θέλει να γνωρίζει το αύριο, γιατί το εμπιστεύεται στα χέρια του Πλάστη του, στη σκέψη και στη πρόνοια Του.

**Ο άνθρωπος του Θεού δε φοβάται μπροστά σε καμιά μαγική ενέργεια, ούτε πανικοβάλλεται.** Είμαστε οπλισμένοι με τη Θεία Χάρη που πλουσιοπάροχα λαμβάνουμε κάθε φορά που συνειδητά εκκλησιαζόμαστε. Πόσες φορές ο Ιερέας δεν ευλογεί τους εκκλησιαζόμενους από την Ωραία Πύλη με το σημείο του Σταυρού, που είναι «το τραύμα των δαιμόνων»; Ο άνθρωπος του Θεού μεταλαμβάνοντας επάξια το Σώμα και το Αίμα του Ιησού, καθίσταται ανίκητος κι άτρωτος από κάθε σατανική επίθεση. Φρίττουν οι δαίμονες καθώς τον συναντούν, όπως στις περιπτώσεις των δαιμονισμένων στα Ευαγγέλια καθώς συναντούσαν το Χριστό. **Η γιαγιά μας**, ποιος δε τη θυμάται, θυμιάτιζε το φτωχικό της με σταυρολούλουδο, άναβε καθημερινά το καντηλάκι της, προσευχόταν, σχημάτιζε το σημείο του Σταυρού πάνω μας, ακόμα και στο προσκέφαλό μας, επέμενε να φοράμε στο λαιμό το σταυρουδάκι μας και μ' όλα αυτά έστηνε ...πυροβολεία κατά του διαβόλου γύρω από μας και το σπιτικό της. Εμείς **όλα τούτα τα αποβάλαμε και γι' αυτό παιδευόμαστε...**

Όταν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από το Θεό, τότε μένει έκθετος σ' ένα σωρό αιρέσεις, προλήψεις, δεισιδαιμονίες, μυστηριώδεις δυνάμεις... Όταν ο Θεός είναι μαζί μας, «*μεθ' ημών*», τότε δε φοβάμαι τίποτα, δε δειλιάζω προ ουδενός, αφού «*τις Θεός μέγας, ως ο Θεός υμών*»;». Κλείνω με κάτι που αξίζει να κρατηθεί στη σκέψη μας: **Δε φοβάμαι, εγώ ο αδύναμος άνθρωπος, το δυνατό διάβολο, γιατί μαζί μου είναι ο Παντοδύναμος Θεός.**

(Πηγή: Εφημερίδα "[Εμπρός](#)", 11 Οκτωβρίου 2006)