

Ο Προφήτης Ηλίας (Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας)

Categories : [ΘΕΟΛΟΓΙΑ](#)

Date : Ιουλίου 20, 2015

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Δημητσάνα -
Μεγαλόπολη, Κυριακή 20 Ιουλίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ
ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

1. Σήμερα, άδελφοί μου χριστιανοί, ή άγία μας Έκκλησία έορτάζει τήν μνήμη ενός μεγάλου προφήτου, τοῦ προφήτου Ἡλία τοῦ «Θεσβίτου». Λέγεται ἔτσι, γιατί καταγόταν από τήν Θεσβών τῆς Γιλεάδ, τῆς πέραν τοῦ Ἰορδάνου χώρας. Ὁ προφήτης αὐτός ἔμεινε ζωηρά χαραγμένος στήν καρδιά τοῦ λαοῦ, γι' αὐτό καί στήν Παλαιά Διαθήκη ἔχουμε πέντε διηγήσεις¹ γιά τόν προφήτη Ἡλία, οἱ ὁποῖες προέρχονται από τό στόμα τοῦ λαοῦ. Γι' αὐτό καί οἱ πέντε αὐτές διηγήσεις δέν περιέχουν θεωρητική διδασκαλία, ἀλλά περιστατικά καί θαύματα ἀναφερόμενα στόν προφήτη. Ἀλλά καί τόν μεγαλύτερο ἔπαινο στόν προφήτη Ἡλία τόν Θεσβίτη τόν ἔκανε μετά από πολλά χρόνια πάλι ὁ λαός. Ὅταν, ἀγαπητοί μου, ὁ λαός τῆς Παλαιστίνης ἄκουε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό νά κηρύττει καί νά θαυματουργεῖ, ἔκπληκτοι γιά ὅσα ἄκουαν καί ἔβλεπαν, ἔλεγαν: Ποιός εἶναι αὐτός; Μήπως εἶναι ὁ Ἡλίας; (Βλ. Λουκ. 9,19).

2. Λυπᾶμαι, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιατί δέν ἔχω τόν χρόνο σέ ἕνα σύντομο λειτουργικό κήρυγμα νά μιλήσω καί γιά τίς πέντε αὐτές διηγήσεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τίς ἀναφερόμενες στόν προφήτη Ἡλία. Ὀλίγα μόνο θά πῶ από αὐτές καί θά τελειώσω σύντομα τόν λόγο. Τό μήνυμα τοῦ προφήτου πού ἑορτάζουμε σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, εἶναι ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Από παλαιά ὁ δαίμονας αὐτός μπλεκόταν στά πόδια τῶν πιστῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, γιά νά τοῦς νοθεύσει τήν σωστή πίστη καί λατρεία σ' Αὐτόν. Στά χρόνια τοῦ προφήτου γιά τόν

όποιο

μιλάμε, αγαπητοί μου, με την πολιτική του βασιλιά του Ισραηλιτικού κράτους Αχαάβ, αλλά και των προηγούμενων του βασιλιάδων, είχαμε ισχυρό τό ρεύμα του συγκρητισμού στην χώρα του Θεού. Και από τό ρεύμα αυτό των άσεβων βασιλέων παρασυρόμενος ό λαός άνεμείγνυε την λατρεία του Γιαχβέ με την λατρεία των ξένων θεών και μάλιστα με την λατρεία του Βάαλ. Όλοι οι άγώνες, όλη ή διδασκαλία του προφήτου Ήλία, ήταν σ' αυτό άκριβώς τό θέμα: Ή ό Γιαχβέ ή ό Βάαλ. Και τά δύο δέν χωροϋν! Είναι «σαν νά κουτσαίνετε και με τά δυό τά πόδια» (Γ' Βασ. 18,21), έλεγε

στους Ισραηλίτες ό προφήτης. Και έπειδή τό κακό προερχόταν από τόν άρχοντα, ό άτρόμητος

προφήτης δέν δίστασε νά παρουσιαστεί ένώπιόν του και νά τόν άποκαλέσει «διαφθορέα του Ισραήλ» (Γ' Βασ. 18,17-18). Για νά άποδείξει δέ την αλήθεια του άληθινού

Θεού, του Γιαχβέ, ό προφήτης Ήλίας, αγαπητοί μου, πρότεινε νά άνεβοϋν όλοι, αυτός και οι προφήτες του Βάαλ και ό λαός, στό Κάρμηλο όρος. Έκει ό προφήτης έκανε ένα μεγάλο θαϋμα: Έβαλε φωτιά στό νερό! Ακούστε: Στήθηκαν δύο θυσιαστήρια, ένα του Γιαχβέ και ένα του Βάαλ. Η συμφωνία ήταν: Σ' όποιο θυσιαστήριο πέσει φωτιά από τόν ουρανó, εκείνου ό Θεός είναι άληθινός. Φώναζαν οι ιερείς και οι προφήτες του Βάαλ στόν θεό τους ώρες πολλές, για νά τούς στείλει φωτιά, αλλά τίποτε. Ήρθε ή ώρα

νά προσευχηθεί ό Ήλίας. Ω, ή προσευχή των άγιών! Κάνει θαύματα. Για νά μή νομίσουν οι άλλοι ότι ό προφήτης Ήλίας έχει προσανάμματα κρυμμένα στό θυσιαστήριό του και από αυτά άναψε ή φωτιά, ζήτησε κουβάδες νερό και τούς έριξε στην βάση του. Έγινε ποτάμι από νερό. Μετά γονάτισε και προσευχήθηκε στόν Γιαχβέ νά 'ρθεί φωτιά στό δικό του θυσιαστήριο. Και πραγματικά ό ουρανός έστειλε φωτιά και κατέφαγε τίς πέτρες, τά ξύλα και αυτό τό νερό, τό ποτάμι νερό, πού ήταν στην βάση του θυσιαστηρίου (Γ' Βασ. 18,33-38). Ναί! Ό προφήτης Ήλίας έβαλε φωτιά στό νερό! Και αυτό τό θαϋμα του προφήτου, άδελφοί μου χριστιανοί, τό έπαναλαμβάνει

ό ιερέυς, όταν τελεί τό βάπτισμα. Στην κολυμβήθρα είναι νερό από την βρύση και ό ιερέας παρακαλεί τόν Θεό νά στείλει στό νερό της κολυμβήθρας τό Άγιό Του Πνεϋμα. Τό Άγιο Πνεϋμα όμως είκονίζεται με φωτιά και σαν γλώσσες φωτιάς ήλθε την Πεντηκοστή στους μαθητές. Τό βλέπουμε και έδω λοιπόν ότι τά γεγονότα της Παλαιάς

Διαθήκης προτυπώνουν και προεικονίζουν την Καινή Διαθήκη.

3. Είναι πολλά αυτά, πού θά μπορούσα νά σας έλεγα, άδελφοί μου χριστιανοί, για τόν προφήτη Ήλία πού έορτάζουμε σήμερα. Νά σας έλεγα γι' αυτόν

ότι έγινε άναχωρητής και περπατάρης μέχρι ψηλά τό όρος Χωρήβ (Γ' Βασ. 19,8 έξ.) και μέχρι πέρα την Σιδώνα (Γ' Βασ. 17,9 έξ.) και ότι ό Θεός τόν έτρεφε με ένα

κόρακα πού τοῦ ἔφερνε κομμάτι κρέας γιά φαγητό (Γ΄ Βασ. 17,4-6). Ἀλλά ξέρομε ὅτι ὁ κόρακας ἀρπάζει καί δέν δίνει. Ὅταν ὁμως ὁ Θεός τό πει, ὁ κόρακας δίνει καί δέν ἀρπάζει! Ἔτσι καί στήν κοινωνία μας εἶναι μερικοί ἄνθρωποι κοράκια πού ὄλο ἀρπάζουν

καί καταβροχθίζουν. Ἀλλά ἂν τούς φωτίσει ὁ Θεός, ἂν τούς ἔλθει ἡ θεία Χάρη, θά ἀλλάξουν

τήν ἀρπακτική τους μανία καί θά γίνουν ἐλεήμονες καί θά τρέφουν τά φτωχαδάκια καί τούς προφήτες τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἦταν ὁ Ἡλίας. Θά σᾶς ἔλεγα ἀκόμη γιά τήν θεοπτία του στό Χωρήβ, ὅπου διδάχτηκε ὅτι ὁ Θεός εἶναι στήν λεπτή αὔρα καί ὄχι στόν σεισμό (Γ΄ Βασ. 19,11-13). Σάν νά ἤθελε νά τοῦ πει ἡ θεοπτία αὐτή ὅτι πρέπει νά εἶναι φιλόανθρωπος στόν ἀγώνα του καί μαζί μέ τήν ὀξύτητα νά ἔχει καί τήν ἀγάπη. Ἀλλά τελειώνοντας θέλω νά σᾶς πῶ γιά τόν «θάνατό» του. Δέν πέθανε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὁ Ἡλίας. Ἄρμα πυρός τόν ἄρπαξε, μπροστά στά μάτια τοῦ μαθητοῦ του Ἐλισαίου καί ἀναλήφθηκε στόν οὐρανό (Δ΄ Βασ. 2,10-12). Δύο ἄνθρωποι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης δέν πέθαναν, ἀλλά μετατέθηκαν: Ὁ Ἐνώχ

καί ὁ Ἡλίας. Γιατί δέν πέθανε ὁ Ἡλίας; Μοῦ ἀρέσει ἡ ἐρμηνεία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Τρόπον τινά καί ὁ Θεός θαύμασε τόν Ἡλία γιά τούς ἀγῶνες του. Σάν νά τοῦ εἶπε: «Πῶ, πῶ! Τί εἶσαι ἐσύ! Ἐσένα σέ χρειάζομαι. Σέ χρειάζομαι γιά τά χρόνια τοῦ Ἀντιχρίστου!»! Καί πῆρε, χριστιανοί μου, ὁ Θεός αὐτό τό ὀξύ προφητικό βέλος καί τό ἔκρυσσε στήν φαρέτρα Του! Καί στά χρόνια τοῦ Ἀντιχρίστου, πού ἡ δράση του θά εἶναι φοβερή, γιατί θά ἔχει παραπλανήσει προηγουμένως μέ τόν Οἰκουμενισμό καί τίς ἄλλες αἰρέσεις τήν ἀνθρωπότητα, τότε ὁ Θεός θά βγάλει ἀπό τήν φαρέτρα του (!) τόν προφήτη Ἡλία, γιά νά πολεμήσει τόν Ἀντίχριστο καί γιά νά κηρύξει μετάνοια στόν λαό, γιά νά σωθοῦν. Ἔτσι ἔχουμε τήν προφητεία τήν εὐρισκόμενη

στόν τελευταῖο χρονολογικά προφήτη, στόν προφήτη Μαλαχία. Λέγει ὁ Θεός: «*Ἰδού Ἐγώ ἀποστελῶ ὑμῖν Ἡλίαν τόν Θεσβίτην πρίν ἢ ἐλθεῖν τήν ἡμέραν τοῦ Κυρίου τήν μεγάλην καί ἐπιφανῆ, ὅς ἀποκαταστήσει καρδίαν πατρός πρός υἱόν καί καρδίαν ἀνθρώπου πρός τόν πλησίον αὐτοῦ, μή ἐλθόν πατάξω τήν γῆν ἄρδην*» (Μαλ. 4,4-5).

Ἄς μᾶς δώσει ὁ Θεός τήν Χάρη Του, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιά νά εἴμαστε ἀσυμβίβαστοι μέ τήν ἀμαρτία καί τά ὄργανα τοῦ κακοῦ καί νά ἔχουμε τό ἀγωνιστικό φρόνημα τοῦ προφήτου Ἡλία, ἀναμεμιγμένο ὁμως μέ τήν ἀγάπη καί τήν ταπείνωση, γιά νά πολεμοῦμε, ὁ καθένας μέ τόν τρόπο του, τά Βάαλ τῆς συγχρόνου ἐποχῆς μας, καί νά κηρύττουμε τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς τόν μόνο ἀληθινό Θεό καί ὅτι ἡ σωτηρία ὑπάρχει μόνο στήν ἀγία Του ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ΑΜΗΝ.

Μέ πολλές εϋχές

† Ο Μητροπολίτης
Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ίερεμίας

(Πηγή: aktines.blogspot.gr)