

Ο κορονοϊός και ο φόβος τού θανάτου (Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος)

Categories : [ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΑ](#)

Date : 15 Μαρτίου, 2020

Μέ την εμφάνιση τών κρουσμάτων λόγω του λεγομένου κορονοϊού (covid-19) εμφανίσθηκαν μερικοί άλλοι ιοί, όπως ο ίός του πανικού, ο ίός της φοβίας, τών ασθενειών, και θά μπορούσα νά προσθέσω ο ίός και ο φόβος του θανάτου. Στην ουσία ο **φόβος του θανάτου** είναι εκείνος πού προκαλεί και τόν γενικότερο φόβο και τόν πανικό.

Ο άνθρωπος **πλάσθηκε για νά ζή αιώνια, αλλά ή άμαρτία προξένησε τόν θάνατο**. Δέν είναι [αίτιος του θανάτου ο Θεός](#), αλλά ο άνθρωπος μέ τίς ελεύθερες έπιλογές του. Από τότε ο θάνατος είναι μιά πραγματικότητα πού μαστίζει τόν άνθρωπο και από εκεί προκαλείται τόσο ο φόβος του θανάτου, όσο και ο πανικός του θανάτου.

Έτσι, ο θάνατος είναι μιά άδηριτη πραγματικότητα, ο μεγαλύτερος δημοκράτης, όπως έλεγε ο Γέροντάς μου Μητροπολίτης Έδέσσης Καλλίνικος, πού σημαίνει ότι δέν έξαιρεί κανέναν. Οί άνθρωποι πεθαίνουν σέ όλες τίς ηλικίες, από βρέφη μέχρι την γεροντική τους ηλικία. Έλάχιστοι είναι εκείνοι πού ξεπερνούν τά έκατό χρόνια.

Η αίτία του θανάτου είναι πολυποίκιλη, ήτοι από άρρώστιες, από ποικίλους ιούς, από παθήσεις τών διαφόρων όργάνων του σώματος και από προβλήματα της γεροντικής ηλικίας. Οί άρρώστιες ποικίλουν. Οί άνθρωποι νομίζουν ότι θά ζήσουν αιώνια και, όμως, όσοι ζούν πολλά χρόνια αύξάνεται ο κίνδυνος νά ύποφέρουν από άσθένειες της γηράνσεως του έγκεφάλου, όπως άνοια, άλτσχάιμερ κλπ.

Έπειτα, καθημερινώς αύξάνονται οί θάνατοι στην άσφαλτο, δηλαδή από τροχαία άτυχήματα, πού ξεπερνούν τούς θανάτους από διάφορες άσθένειες, καθώς επίσης αύξάνονται οί θάνατοι από αύτοκτονίες. Οί πόλεμοι συνεχίζονται σέ όλες τίς Ηπείρους μέ συνέπειες θανάτους, και ή πείνα θερίζει.

Έπίσης, τό φοβερότερο από όλα είναι ότι οί άνθρωποι σκοτώνουν τούς συνανθρώπους τους. Τριακόσιες χιλιάδες περίπου έμβρυα σκοτώνονται από τίς έκτρώσεις, πού γίνονται μέ νόμο, σχεδόν μιά μεγαλούπολη κάθε χρόνο, και οί «πολιτισμένοι» άνθρωποι δέν συγκινούνται, διακατέχονται, όμως, από πανικό λόγω του κορονοϊού! Δέν είναι αυτό μιά ύποκρισία ύψηλης στάθμης;

Πάντως, ο ίός του φόβου του θανάτου είναι αυτό που δημιουργεί κοινωνικά και πνευματικά προβλήματα, αυτός κάνει τον άνθρωπο δυστυχημένο. Τόν γεμίζει από πολλούς ψυχολογικούς, υπαρξιακούς και κοινωνικούς πανικούς, αλλά αυτός ο φόβος του θανάτου είναι τό βάθος όλων των έμπαθών καταστάσεων, όπως της φιλοδοξίας, της φιληδονίας και της φιλαργυρίας.

Βέβαια, πρέπει να λάβουμε όλα τά απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα μέ τήν απόφαση τής Ίερᾶς Συνόδου τής Έκκλησίας μας, χωρίς να διαφοροποιούμαστε έμεϊς οί Έπίσκοποι και Κληρικοί από αυτήν. Αλλά τελικά πρέπει να πιστεύουμε στον Θεό και να υπερβαίνουμε τον φόβο του θανάτου.

Φεβρουάριος 2020

(Πηγή: parembasis.gr)