

## Οργή (Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)

Categories : [ΘΕΟΛΟΓΙΑ](#)

Date : 7 Μαρτίου, 2016

Μαλώσατε μέ τόν Ν.Ν. Καί δέν συμφιλιωθήκατε; Προσπαθήστε νά διευθετήτε πάντοτε τά πράγματα μέ πνεῦμα πραότητος καί νά διαγράψετε ἀπό τό λεξιλόγιο σας τήν φιλονικία.

Στόν κόσμο μας τίποτε δέν ὑπάρχει ἄξιο λόγου γιά νά φιλονικεῖ κανείς παρά μόνο γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς του. Συχνά νά ἐπαναλαμβάνετε τά λόγια του Κυρίου: «*Τί γάρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐάν τόν κόσμον ὅλον κερδίση, τήν δέ ψυχήν αὐτοῦ ζημιωθῆ;*» (Ματθ. 16, 26).

Πρέπει πολύ ν' ἀγωνισθῆτε κατά τοῦ πάθους τῆς ὀργῆς. **Νά προσεύχεσθε θερμά στόν Κύριο νά σᾶς εὐσπλαγχνισθῆ καί νά σᾶς θεραπεύσῃ. Γιά νά ἐξαλειφθῆ μιά τόσο εὐφλεκτῆ ἐρεθιστικότητα δέν ἀρκοῦν οἱ ἀνθρώπινες δυνάμεις.** Χρειάζεται νά βοηθήσῃ ὁ ἴδιος ὁ Θεός. **Ἀλλά γιά νά ἐπέμβῃ ὁ Θεός πρέπει νά δῆ καί τήν δική μας ἐπίμονη ἀγωνιστική προσπάθεια.** Ἀγωνισθῆτε λοιπόν καί εὐχηθῆτε καί γιά μένα.

\*\*\*

Μοῦ θέτετε δύο ἐρωτήματα πολύ λεπτά καί ὁμολογῶ ὅτι δυσκολεύομαι ν' ἀπαντήσω ἱκανοποιητικά.

Α'. Ἡ Ἐκκλησία προσεύχεται γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τίς θλίψεις. Στό ψαλτήριο ἀφθονοῦν οἱ σχετικές ἱκεσίες. Νά προσεύχεσθε καί σεῖς γιά ν' ἀπαλλαγῆτε ἀπ' αὐτές. Πρέπει ὅμως νά ξέρετε ὅτι **οἱ θλίψεις παίζουν ἓνα σημαντικό ρόλο στήν ὑπόθεσι τῆς σωτηρίας μας.** «*Μέ πολλές θλίψεις θά εἰσέλθουμε στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν*» (Πράξ. 14, 22). Ὅταν λοιπόν δοκιμάζεσθε ἀπ' αὐτές, θυμηθῆτε ὅτι **σᾶς προετοιμάζουν τόν δρόμο γιά τήν σωτηρία.** Ἔτσι δέν θά ταράζεσθε, ἀλλά θά τίς ὑπομένετε μέ θάρρος καί μέ καρτερία.

Β'. Ἡ φιληδονία καί ἡ ὀργή δέν ἀνήκουν στήν φύσι μας. **Εἶναι ἀποτελέσματα τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος.** Ὅποιος λοιπόν ἀγωνίζεται καί ὑπερνικᾷ τά πάθη αὐτά, δέν καταπιέζει τήν φύσι, ἀλλ' ἀναχαιτίζει τήν φθορά της καί ἐπαναφέρει τόν ἄνθρωπο στήν προπρωτική του κατάσταση.

Σέ μερικούς ἡ φιληδονία καί ἡ ὀργή ἐμφανίζονται ταπεινωμένες, σέ ἄλλους μοιάζουν μέ ἄγρια θηρία. Οἱ πρῶτοι πού ἔχουν σχετική ἀπάθεια, δέν θά ἔχουν καί μεγάλο μισθό στόν ἀγῶνα τους. Ἐνῶ οἱ δεῦτεροι, **ἐάν νικήσουν τά θηρία αὐτά, θά κοσμηθοῦν μέ μαρτυρικό στεφάνι.** Σ' αὐτό λοιπόν τό στεφάνι ἀποβλέποντας

ἀγωνισθῆτε γενναῖα καί σεις».

*(Από τό βιβλίο «ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ», Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου,  
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ, ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)*

*Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης  
ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά Μονή.*

*Ἱερομόναχος Σάββας Ἀγιορείτης <http://HristosPanagia3.blogspot.com>*