

## Ομιλία μετά την προς Τίτον επιστολήν του Παύλου, την αναγινωσκομένην τη Κυριακή των πατέρων της τετάρτης συνόδου εις το, "Πιστός ο λόγος". Περί του, ότι η εις Χριστόν πίστις εστίν αληθής, και βεβαία, και αναντίρρητος (Νικηφόρος Θεοτόκης)

Categories : [ΘΕΟΛΟΓΙΑ](#)

Date : 12 Ιουλίου, 2014

(Τίτ. γ' 8-15)

- Ποιό το νόημα της φράσης του Παύλου "Πιστός ο λόγος"; Ποιός είναι ο λόγος;

- Υπάρχει καλή περιέργεια;

- Έχει η πίστη απόδειξη;

-

Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φωτίζονται από την χάρη του Θεού, που αγαπά όλους τους ανθρώπους, αλλά δεν πιστεύουν; Και πώς γνωρίζουμε ότι η Χάρις του Θεού φωτίζει και ενεργεί; Είναι όλοι οι άνθρωποι σε θέση να αντιληφθούν αυτόν τον φωτισμό; Αν όχι ποιό δεν μπορούν;

- Είναι τα θαύματα εφελκυστικά και βεβαιωτικά της πίστεως;

- Τα θαύματα της Παλαιάς Διαθήκης προτύπωσις των θαυμάτων του Ιησού Χριστού και προετοιμασία των ανθρώπων για την υποδοχή των ευαγγελικών διαταγμάτων.

- Ποιά γεγονότα της Καινής Διαθήκης προείπαν οι προφήτες;

- Είναι τα θαύματα απόδειξις ότι η εις Χριστόν πίστις είναι αληθινή και βεβαία και αναντίρρητος;

- Πώς είμαστε σίγουροι ότι τα περί Χριστού προφητευθέντα, στα βιβλία των προφητών, δεν κατασκευάσθησαν από Χριστιανούς αργότερα;

- Πώς είμαστε σίγουροι ότι τα θαύματα του Ιησού Χριστού, που μαρτυρούν οι θείοι απόστολοι ως αυτόπτες, δεν είναι ψεύδος;

**Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο**

**από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 389 - Έκδοσις 1840), πατώντας [εδώ](#)**