

## Οι οικολόγοι και οι αμβλώσεις (Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος)

Categories : [ΚΟΙΝΩΝΙΑ](#)

Date : 21 Μαρτίου, 2022

Σε πολλά πράγματα έχει γίνει έκτροπη απ' τὸν Ἑλληνορθόδοξο τρόπο ζωῆς σήμερα, καλοί μου φίλοι. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ σὲ πολλά καίρια καὶ θεμελιώδη κεφάλαια τῆς ζωῆς, ὅπως εἶναι ὁ γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια. Ἔτσι ἔχουμε πλέον τὸν πολιτικὸ γάμο, τὴν μονογονεϊκὴ οἰκογένεια, τὴν ἐλεύθερη συμβίωση καὶ τὸν λεγόμενο γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων. Αὐτὲς δὲ οἱ ἐκτροπὲς ἀποκαλοῦνται καὶ «ἐναλλακτικὲς μορφὲς οἰκογένειας»! Ἀνάλογες εἶναι καὶ οἱ ἐκτροπὲς ἀπὸ τὶς σεξουαλικὲς σχέσεις. Περιορίστηκαν πλέον πολὺ (ἢ βρίσκονται στὸ περιθώριο;) ἡ ἀγνότητα, ἡ συζυγικὴ πίστη καὶ ἡ ἐγκράτεια.

Ἐπόμενο πλέον εἶναι νὰ ἀκολουθήσει καὶ ἡ ἐκτροπὴ στὴ γέννηση καὶ στὴν ἀνατροφή τοῦ νέου ἀνθρώπου. Ἐπόμενο εἶναι νὰ ἀλλάξει καὶ ἡ στάση ἀκόμη καὶ σ' αὐτὸ τοῦτο τὸ ἀγέννητο παιδί. Δηλαδή στὴν ἀγέννητη ζωὴ. Καὶ τί μεγίστη ἐκτροπὴ εἶναι κι αὐτή! Ὅλοι καὶ ὅλα εἶναι πλέον ἐναντίον τῆς. Ποὺ ὑπερβαίνουν κάθε ὄριο καὶ λογικὴ. Δὲν ἔχει προηγούμενο τὸ τί συμβαίνει καὶ τί τεκταίνεται ἐναντίον αὐτῆς τῆς ἀγέννητης ζωῆς. Σὲ τέτοιο βαθμὸ δέ, ποὺ σὲ κανένα πλάσμα (οὔτε καὶ σ' αὐτὰ τὰ ζῶα ἢ καὶ τὰ φυτὰ ἀκόμη!) δὲν συμβαίνει κάτι ἀνάλογο.

\* \* \*

Ὅλα εἶναι ἐπιστρατευμένα στὸ νὰ γίνονται ἐκτρώσεις (ὡς καὶ αὐτὴ ἀκόμη ἡ λεγόμενη «σεξουαλικὴ ἀγωγή»), ὅλα ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸν θάνατο αὐτοῦ τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ, καὶ γιὰ πολλοὺς λόγους. Τὸ σχέδιο εἶναι πολὺ καλὰ ὀργανωμένο, δὲν τὸ συζητᾶμε.

Τὸ λεγόμενο «κίνημα ὑπὲρ τῶν ἀμβλώσεων», ἔφθασε νὰ ὑποστηρίζεται ἀπὸ πλειάδα φορέων καὶ ἀκτιβιστῶν μὲ διεθνῆ ἐξάπλωση. Μποροῦμε δὲ μὲ ἄνεση νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι δὲν εἶναι τόσο μεγάλος ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν τους ποὺ νὰ ἐξηγεῖ τὶς παρεμβάσεις καὶ τὶς ἐπιτυχίες τους, ὅσο εἶναι ἡ μαχητικότητα καὶ ἡ δράση τους. Κυριολεκτικὰ τὰ δίνουν ὅλα γιὰ ὅλα, προκειμένου νὰ ἐπιτύχουν τὸ σκοπὸ τους. Παρεμβαίνουν παντοῦ, μπλοκάρουν τὰ πάντα. Μπορεῖ νὰ βλέπει κανεὶς βαρύγδουπους τίτλους στὶς ὀργανώσεις τους, ὅμως πίσω τους βρίσκονται σαφῶς λίγοι, ἀλλὰ πολὺ δραστήριοι!

Σε αυτούς όλους, σε όλη τούτη τη «γκάμα» των υποστηρικτών των άμβλώσεων, πώς μπορούσαν να εξαιρεθούν οι οικολόγοι; Έτσι φθάσαμε στο σημείο να ακούμε ότι οι άμβλώσεις πρέπει να γίνονται ακόμη και για τη σωτηρία του... κλίματος! Και ότι αποτελούν την... πρώτη οικολογική κίνηση!

Ζητούν ή άμβλωση να είναι όχι μόνο «έλευθερία», αλλά και «δικαίωμα» στο όνομα της υγείας, όπως και «υποχρέωση» στο όνομα της οικολογίας!

Συνέχεια προπαγανδίζεται, και μάλιστα με όλα τα σύγχρονα μέσα, το αντίκτυπο που έχει για το περιβάλλον ένα επιπλέον παιδί! Όπως και απόψεις κάποιων έπωνύμων των ΜΜΕ που ισχυρίζονται ότι επιθυμούν λίγα ή και καθόλου παιδιά, ως ένδειξη... σεβασμού στον πλανήτη!

Δεν λείπουν ακόμη και οι άκραίες φωνές που φθάνουν ως την όλική απαγόρευση της τεκνογονίας!

Αρκεί να αναφέρουμε αυτό που υποστηρίζει - προωθεί ο πρώην Γάλλος Υπουργός Περιβάλλοντος Yves Coche: «Όσα περισσότερα παιδιά γεννάτε, τόσο περισσότερο το εισόδημά σας μειώνεται μέχρι να εξαφανιστεί μετά τον τρίτο τοκετό!»! Για τον λόγο αυτό και στο όνομα της οικολογίας «το να μη γεννάτε περισσότερα παιδιά αποτελεί την πρώτη οικολογική κίνηση»!

Στη Βρετανία υπάρχει «κίνημα» γυναικών κατά των γεννήσεων, για να σωθεί τό... κλίμα! Ίδρυτρια του κινήματος αυτού είναι η Blythe Perino, μία τραγουδίστρια, η οποία αποφάσισε να μη κάνει παιδιά με τον σύντροφό της Joshua, για να μή... καταρρεύσει το κλίμα!

Η ίδια ίδρυσε το «Birth Strike» (= Άπεργία γεννήσεων), μία οργάνωση που δέχεται γυναίκες και άνδρες, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να μη κάνουν παιδιά, για να μη καταρρεύσει, λέει, όχι μόνο το κλίμα, αλλά και... αυτός ακόμη ο πολιτισμός! Πέραν του ότι, το να υπάρχει ένα παιδί λιγότερο σε κάθε οικογένεια είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα!

Η Γερμανίδα δασκάλα και δημοσιογράφος Varena Brunschweiger κυκλοφόρησε το βιβλίο «Έλεύθερη τεκνοποιία ή άτεκνία», ως ένα μανιφέστο κατά της τεκνογονίας, για την προστασία του περιβάλλοντος επίσης!

Κατά τους οικολόγους της κατηγορίας αυτής, τα παιδιά παράγουν απόβλητα, καταναλώνουν πόρους και προκαλούν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι κάθε επιπλέον παιδί είναι... βάρος για τη φύση!

Έπομένως τα παιδιά είναι μετά τη φύση! Όπως και μετά τα ζώα, βέβαια, γιατί ποτέ

δὲν ἀκούστηκε γι' αὐτὰ κάτι ἀνάλογο, πέραν τῆς γνωστῆς ζωολατρίας (ποὺ ἐπὶ τῆς οὐσίας δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ ὅλα τὰ ζῶα, ἀλλὰ μόνο μὲ τοὺς σκύλους καὶ τὶς γάτες!).

\* \* \*

Τὰ ἐγκλήματα τοῦ ναζισμοῦ, μὲ κορυφαῖο τὸ γνωστὸ ὀλοκαύτωμα τῶν 10 καὶ πλέον ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, βασίστηκε στὴ θεωρία ὅτι τὰ θύματα ἦταν «Untermenschen», δηλαδή ὑπάνθρωποι, ἀτελεῖς, κατώτεροι ἢ μὴ ἄνθρωποι! Δυστυχῶς τὸ ἴδιο ἐπαναλαμβάνεται καὶ σήμερα μὲ ἄλλο τρόπο, μὲ διάφορα σκεπτικὰ καὶ μὲ ἀπίθανες (ἢ καὶ ἀδιάντροπες!) δικαιολογίες.

Ζοῦμε στὴν «ἐποχὴ τῆς νέας γενοκτονίας», ὅπως θὰ τὴν λέγαμε. Συμπεριφερόμαστε πλέον ἀκόμη καὶ σ' αὐτὰ τὰ παιδιά μας χειρότερα ἀπ' ὅ,τι κάνουν τὰ ζῶα στὰ δικά τους τὰ παιδιά! Δηλαδή δὲν ἔχουμε πρότυπο οὔτε καὶ τὰ ζῶα! Μᾶς διακατέχει, βλέπετε, τὸ νεοεποχίτικο σύνθημα «ζῆσε ὅπως θέλεις, κάνε ὅ,τι θέλεις, νόμος εἶναι ἡ θέλησή σου»! Μιλᾶμε γιὰ τὸν τέλειο δρόμο τῆς αὐτοκαταστροφῆς!

Οἱ Πατέρες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ὅπως ὁ Ἰουστῖνος καὶ ὁ Τερτυλλιανός, ἔδειχναν τὴν τεράστια διαφορὰ τῶν Χριστιανῶν μὲ τοὺς εἰδωλολάτρεις μὲ πολλοὺς τρόπους, ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων ἦταν καὶ ἡ συμπεριφορὰ τῶν Χριστιανῶν πρὸς τὰ παιδιά. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς γίνεται καὶ σήμερα. Ἡ στάση ὅλων μας πρὸς τὰ παιδιά, ἀποκαλύπτει ποιοὶ τελικὰ εἴμαστε. Ποιὲς εἶναι οἱ ἀξίες μας.

Γι' αὐτὸ καὶ τὸ μέλλον ἀνήκει καθαρὰ στοὺς Χριστιανούς, σὲ ἐκείνους τοὺς Χριστιανούς πού, κόντρα στὰ κατασκευασμένα «ρεύματα» καὶ τὶς «τάσεις», ἐπιμένουν νὰ ἐφαρμόζουν τὶς ἀνυπέρβλητες ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου...

(Πηγή: [Ορθόδοξος Τύπος](#))