

## **Οι νέοι μας σε εμπόλεμη κατάσταση (Κωνσταντίνος Γανωτής)**

**Categories :** [ΚΟΙΝΩΝΙΑ](#)

**Date :** Οκτωβρίου 14, 2020

**Τα παιδιά και οι έφηβοι καταδιώκονται από τον πόθο να ευτυχήσουν και φοβούνται πολύ κάθε στέρηση.** Μετρούν μέσα τους τα ποσοστά ευτυχίας που αισθάνονται ή και εξασφαλίζουν σαν καλοί έμποροι κι ανάλογα αισθάνονται καλά ή όχι.

Υπάρχει μέσα στην παιδική ψυχή η έμφυτη αίσθηση της εξάρτησης από μια προστασία και γι' αυτό κάθε πόνος μέσα στην παιδική (και εφηβική) ψυχή εκδηλώνεται σαν παράπονο, παράπονο μέχρι ισχυρή αγανάκτηση.

Εκείνο που αναπαύει και ασφαλίζει τη νεανική ψυχή είναι η άγρυπνη προστασία των γονιών και κάθε μεγαλύτερου, η αναγνώριση του δικαιώματος της ύπαρξης και της ευτυχίας, η επάρκεια των φυσικών δυνάμεων για ικανοποίηση των αναγκών του.

Η παιδική ψυχή τα θεωρεί αυτονόητα και εξασφαλισμένα αυτά ή μάλλον έχει την τάση να τα θεωρεί εξασφαλισμένα και γι' αυτό θέλει να παίξει, να ψυχαγωγηθεί, να χαζέψει ακόμα σαν μια επιβεβαίωση ότι αυτά τα αυτονόητα υπάρχουν.

Η σημερινή οικογένεια σε μεγάλο ποσοστό ανατρέφει το παιδί χωρίς να του προσφέρει την σωτηρία και την κρίσιμη αίσθηση ότι οι γονείς αγαπιούνται. Ύστερα στερεί βάνουσα απ' το παιδί την αίσθηση ότι πάνω από την οικογένεια λατρεύεται αυτό, που στηρίζει την οικογένεια, αυτός που είναι ο πατέρας και η μητέρα της οικογένειας δηλαδή ο Θεός. Δίνει μια εικόνα τού έξω κόσμου εχθρική και ανάλγητη τόσο, ώστε η αντίπαλη δράση και το μίσος μόνο της αξίζει.

Έτσι οι νέοι μας βρίσκονται από πολύ νωρίς σε εμπόλεμη κατάσταση. Και είναι εμπόλεμη, γιατί έχουν να παλέψουν από τα νηπιακά τους ακόμα χρόνια με την αποτυχία της κοινωνίας να δώσει γονείς μυαλωμένους και άξιους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους• αποτυχία της κοινωνίας να δώσει στα παιδιά δασκάλους πραγματικά σοφούς και γενικότερα **περιβάλλον κατάλληλο για καλλιέργεια και συντήρηση αρετών.**

Στέκει όμως κι ο Χριστός από πάνω τους και προκαλεί χίλιες νύξεις μετανοίας. Και θα είχαμε θεαματικά αποτελέσματα προκοπής των παιδιών μας, αν προσθέταμε κι εμείς την προσευχή μας και το καλό παράδειγμα.

## **Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ**

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<https://alopsis.gr>

---

*(Από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Γανωτή «ΑΣ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ», εκδόσεις «Αρχονταρίκι»)*

*(Πηγή: «Νέα Ενοριακή» 4 Οκτ.- 10 Οκτ. 2020, Ενημερωτική έκδοση Ιερού Ναού Εναγγελιστρίας Πειραιώς)*