

Ευπνήστε τους φύλακες! (Ελένη Ανδρουλάκη, Καθηγήτρια)

Categories : [ΚΟΙΝΩΝΙΑ](#)

Date : 17 Νοεμβρίου, 2007

(ΠΗΓΗ: Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας)

Η ιστορία του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου και τύπου, όπως εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, εμπνέει ανησυχία. Μαζί με τις πολλές αξιόλογες προσπάθειες που οπωσδήποτε υπάρχουν, ανακύπτουν κάθε λίγο και λιγάκι σοβαρά ατοπήματα. Θα κάνουμε κάποιες ενδεικτικές μόνο αναφορές, από την περίοδο των τελευταίων ετών.

Στο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος (89,5): ανακοινώνεται τεκτονική υποτροφία -χάθηκαν οι υποτροφίες;- εγκωμιάζονται τα δαιμονοκίνητα αναστενάρια ως «ευλαβής πρακτική», διαφημίζονται ασφαλιστικές εταιρείες -εκεί καλείται να εναποθέσει τις ελπίδες του ο Χριστιανός;- προβάλλεται αδιαλείπτως συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο το οποίο πωλεί ορθόδοξα μαζί με αποκρυφιστικά βιβλία -και μετά την ενημέρωση των αρμοδίων η διαφήμιση συνεχίζεται• μήπως γιατί αποφέρει χρήματα;

Στο σταθμό της Πειραιϊκής Εκκλησίας (91,2): διαφημίζεται μεγάλος αποκρυφιστικός εκδοτικός οίκος και κατά καιρούς διαβάζονται διάφορα αποσπάσματα από βιβλία είτε οίκων εσωτερισμού είτε περιεχομένου που προσκρούει στην ορθόδοξη θεώρηση των πραγμάτων. Βιβλία αυτού του τύπου διαφημίζονται κατά καιρούς στο περιοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής «Τόλμη» και στον «Εφημέριο».

Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας μας συχνά χρησιμοποιήθηκε για προώθηση διαφόρων συμφερόντων, όπως αυτών του ΕΟΜ. Γνωστός ιεράρχης δήλωσε σε εκπομπή ότι συνεργάζεται με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής. Δημοφιλές εκκλησιαστικό site φιλοξενούσε -όχι αφιλοκερδώς- διαφήμιση «κέντρου δωρεάς ωαρίων και εμβρύων» όπου πραγματοποιούνται, απροϋπόθετα, εξωσωματικές γονιμοποιήσεις.

Επίσης, διάφοροι «ψυχοθεραπευτές» διαποτισμένοι από «θετική σκέψη», διαλογισμό

κτλ. καλούνται να ομιλήσουν επίσημα. Ορθόδοξος ιερέας πρόσφατα κάλεσε στον 89,5 μουσουλμάνο για να «διδάξει» τους πιστούς Χριστιανούς για το ραμαζάνι και την «πνευματικότητά» του.

Συγκεκριμένα καταστήματα τα οποία προωθούν «εναλλακτικά» συμφέροντα και διανέμουν αποκρυφιστικά φυλλάδια διαφημίζονται από το 89,5 και το 91,2, από την «Τόλμη» και από την εφημερίδα της Αλληλεγγύης «Πολίτης». Προσφάτως ο «Πολίτης» διαφήμιζε οικολογικό φεστιβάλ (Ecofestival 2007) στο οποίο, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, προβάλλονται ομιλίες γνωστού γκουρού από το εξωτερικό και συμμετέχουν ομιλητές και εκθέτες οι οποίοι ανήκουν σε αποκρυφιστικά δίκτυα, εναλλακτικά κέντρα και σε ομάδες ασυμβίβαστες με την ορθόδοξη πίστη (όπως έχουν καταγραφεί στον κατάλογο της Αλιάρτου). Ακόμα, ο «Πολίτης» πριν λίγο καιρό διαφήμιζε κέντρο «θεραπείας» μέσω τεχνών, οι συνεργάτες του οποίου αποτελούν μέλη της ομάδας «Καφέ Σχολειό» και κινούνται σε ανατολικά περιβάλλοντα. Οι διαφημίσεις των εναλλακτικών «θεραπειών» συνεχίζονται στο εν λόγω έντυπο, όπως επίσης και οι διαφημίσεις για τις παραστάσεις των βουδιστών Σαολίν.

Μήπως πρέπει να ξυπνήσουν οι φύλακες; Μήπως όσοι προτάσσουν το κέρδος και όσοι δύνανται να παρέμβουν αλλά δεν το κάνουν, πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες τους; Ο πιστός λαός, σε εποχές σκληρού, ύπουλου πολέμου, οφείλει να έχει μυστηριακή ζωή και εγρήγορση για να μην καταντήσει χειραγωγούμενο ον, πιόνι στη σκακιέρα του πονηρού.

«Και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής».

(Πηγή: Ι.Μ. Γλυφάδας)