

«Να μην φοβάστε το θάνατο ούτε την αλήθεια, αλλά την αμαρτία» (Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος)

Categories : [ΘΕΟΛΟΓΙΑ](#)

Date : 19 Ιανουαρίου, 2006

"...αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν θέλει να ακούει για την αμαρτία, θύμισε ότι ο υποψήφιος Επίτροπος στον Τομέα της Δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Μπουτιλιόνε έχασε τη υποψηφιότητα επειδή έμεινε σταθερός στις απόψεις του εναντίον του γάμου των ομοφυλοφίλων. «Το να είσαι ομοφυλόφιλος μπορεί να μην θεωρείται ποινικό αδίκημα, είναι όμως αμαρτία... Σκεφθείτε σε τι κατάντημα έχουμε φθάσει! Αυτό που είναι αμαρτία να θέλουμε να το καλύψουμε, να θέλουμε να γίνει αποδεκτό απ' όλους..."

«Η Εκκλησία πρέπει να τολμά να μιλά για την αλήθεια, το θάνατο και την αμαρτία, έννοιες οι οποίες ενοχλούν τον σύγχρονο άνθρωπο», τόνισε, μεταξύ άλλων, εχθές το πρωί από τον Ι. Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ιλισού, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος.

Κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στη σημασία των τριών εννοιών Αλήθεια - Θάνατος - Αμαρτία, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «όποιος τολμά να μιλά γι' αυτές μπαίνει στο περιθώριο. Οι πολλοί δεν θέλουν να ακούν αυτές τις αλήθειες. Η αλήθεια ενοχλεί. Μοιάζει με μαχαίρι δίστομο. Δεν είναι ιδέα, θεωρία, σύστημα, αλλά Πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός».

Για το γεγονός του θανάτου, ο Μακαριώτατος επισήμανε ότι «για τη λογική του Θεού, ο θάνατος είναι ζωή... Στην Εκκλησία ζούμε στον εσχατολογικό χρόνο. Εδώ αρχίζει η Βασιλεία του Θεού, που επεκτείνεται στην αιωνιότητα. Η ζωή δεν τελειώνει κάτω από την κρύα πλάκα του τάφου αλλά συνεχίζεται. Οι ψυχές είναι αθάνατες και δεν πεθαίνουν, αλλά ζουν ζωή συνειδητή».

Τέλος, αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν θέλει να ακούει για την αμαρτία, θύμισε ότι ο υποψήφιος Επίτροπος στον Τομέα της Δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Μπουτιλιόνε έχασε τη υποψηφιότητα επειδή έμεινε σταθερός στις απόψεις του εναντίον του γάμου των ομοφυλοφίλων. «Το να είσαι ομοφυλόφιλος μπορεί να μην θεωρείται ποινικό αδίκημα, είναι όμως αμαρτία... Σκεφθείτε σε τι κατάντημα έχουμε φθάσει! Αυτό που είναι αμαρτία να θέλουμε να το καλύψουμε, να θέλουμε να γίνει αποδεκτό απ' όλους», και προέτρεψε τους πιστούς να έχουν φόβο Θεού, να μην

φοβούνται το θάνατο ούτε την αλήθεια, αλλά την αμαρτία».

Παρουσία του Υπουργού Υγείας κ. Νικήτα Κακλαμάνη και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πραγματοποιήθηκαν, στην συνέχεια, από τον Προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας τα Εγκαίνια του Οίκου Ευγηρίας της Ενορίας Αγίου Παντελεήμονος Ιλισού. «Πρόκειται για τον 18ο Οίκο Ευγηρίας στην περιφέρεια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Μακαριώτατος και σημείωσε ότι «ανάλογες προσπάθειες γίνονται σ' όλες της Ιερές Μητροπόλεις. Έτσι ένα δίκτυο φιλανθρωπικών ιδρυμάτων απλώνεται σ' όλη τη χώρα, σε μία κοινωνία που δεν πρέπει να την αφήσουμε να εξελιχθεί σε μία απάνθρωπη ολότητα».

Ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε, τέλος, στο ευρύτερο κοινωνικό έργο που επιτελείται σε κάθε Ενορία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τονίζοντας ότι αναπτύσσονται παράλληλα δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, από τα μικρά παιδιά μέχρι τους ηλικιωμένους. Στο σημείο αυτό, επισήμανε ότι «το θέμα της κοινωνικής πρόνοιας ανήκει στην αρμοδιότητα του κράτους και ότι η Εκκλησία έρχεται επικουρικά και συμπληρωματικά με τις πρωτοβουλίες Της να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν και να συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας με αλληλεγγύη».

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΙΛΙΣΟΥ

(Πηγή: "Εκκλησία της Ελλάδος")