

## **Μην απελπίζεσαι! Μην αυτοκτονείς!**

**Categories :** [ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΑ](#)

**Date :** 16 Ιουλίου, 2012

*«Έγώ πατήρ, έγω άδελφός, έγω νυμφίος, έγω οίκια, έγω τροφή, έγω ιμάτιον, ...πᾶν ὄπερ ἂν θέλης έγω· μηδενός έν χρεία καταστῆς...*

*Έγω και φίλος... μόνον οικείως έχε πρόσ έμέ.*

*Έγω πένης διά σέ·*

*και άλήτης διά σέ· ...*

*Πάντα μοι σύ και άδελφός, και συγκληρονόμος, και φίλος, και μέλος. Τί πλέον θέλεις;»*

*(άγ. Ίω. Χρυσο., τ. ΙΒ΄, σελ. 35, ΕΠΕ 1979)*

Τά παραπάνω θεόπνευστα λόγια βάζει ο ιερός Χρυσόστομος στό στόμα του Χριστού μας. Τόσο επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε!

Γι' αυτό λοιπόν μην απελπίζεσαι! Μην αυτοκτονείς!

Μην τούς κάνεις τή χάρη! Μετασημάτισε τήν δυσκολία σέ εύκαιρία... Ζήσε, για να αγωνισθείς για τή δικαιοσύνη και τήν Αλήθεια· για τήν οικογένειά σου, τον συνάνθρωπό σου. Και παράλληλα μέ τούς κοσμικούς αγώνες, αγωνίσου και για τή δική σου και τή δική τους προσωπική σωτηρία, κοντά στον Χριστό, διά τής ύπομονής και τής δοξολογίας ακόμα και στά δύσκολα.

Ακόμη και αν δέν καρποφορήσουν οι αγώνες σου για κοινωνική δικαιοσύνη, τίποτα δέν μπορεί να έμποδίσει τήν πνευματική σου καρποφορία. Μην ξεχνᾶς πώς ή πνευματική χαρά υπερτερεί, και δέν προϋποθέτει τήν "ύλική" χαρά.

Ο Άπ. Παῦλος κατά τή θαυματουργική άπελευθέρωσή του από τίς άλυσίδες του δεσμοτηρίου απέτρεψε τον έντρομο δεσμοφύλακα από τήν αυτοχειρία, και έτσι έκεϊνος όχι μόνο κέρδισε να μείνει στην επίγεια ζωή, αλλά να λάβει και τήν έπουράνια, βαπτιζόμενος μαζί μέ τήν οικογένειά του. (Πράξ. 1στ΄, 26-33).

Σκέψου επίσης πώς ακόμα και ο προδότης Ιούδας, αν είχε δεχθεί να μετανοήσει και να ζητήσει συγχώρηση, θά τήν είχε λάβει, αντί της αιώνιου κολάσεως που σύμφωνα με τήν Έκκλησία περιμένει κάθε αυτόχειρα. Πόσο μάλλον αυτό ισχύει και για σένα που δέν βαρύνεσαι από τά δικά του κρίματα.

Σέ καμιά περίπτωση μήν καταφύγεις στήν αυτόχειρία. Αντί να σέ απαλλάξει από τά προβλήματα σου, «φορτώνει» έσένα με αιώνια κόλαση, και τούς δικούς σου ανθρώπους με θλίψη, τύψεις, όργη και ντροπή.

Σέ κάθε περίπτωση μή διανοηθείς ότι ή ύπαρξή σου αποτελεί βάρος στους γύρω σου. Διότι ακόμη κι ' αν μέ θυσίες αναγκάζονται να σέ υπηρετούν και να σέ βοηθοῦν, χάρη σέ έσένα κερδίζουν αιώνια σωτηρία. Βάρος είσαι μόνο στους δυνάστες τής Νέας Τάξης.

**Μήν απελπίζεσαι! Να έλπίζεις, να αγαπᾶς και να πιστεύεις: «Έλπίς μου ό Πατήρ, καταφυγή μου ό Υιός, σκέπη μου τό Πνεῦμα τό Άγιο». Ο Χριστός, ή Παναγία και όλοι οι Άγιοι είναι πάντοτε κοντά μας · δέν παραβιάζουν όμως τήν έλευθερία μας· όταν τούς αναζητοῦμε, μάς άκοῦν και μεριμνοῦν τά κάλλιστα για τή σωτηρία μας. Σκέψου το!**

(Πηγή: *orthros.gr*)