

Μήνυμα Μητροπολίτου Γλυφάδας Παύλου, για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Categories : [ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΑ](#)

Date : Σεπτεμβρίου 10, 2012

Αριθμ. Πρωτ. 861

Έν Βούλα τῆ 5ῃ Σεπτεμβρίου 2012

Πρός

Τὴν Μαθητιῶσα Νεολαία

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης καί πρὸς τοὺς ἀγαπητοὺς μου συνεργάτες Ἐκπαιδευτικούς.

Ἀγαπητά μας παιδιά,

Μαθητές καί μαθήτριες,

«Γιὰ νά γυρίσει ὁ ἥλιος θέλει δουλειά πολλή».

Ἀρχίζει μιά νέα σχολική χρονιά.

Κι ἀρχίζει αὐτή ἡ χρονιά μέσα σέ δύσκολες ἐξωτερικὲς κοινωνικὲς συνθῆκες.

Οἱ λέξεις κρίση, ἀνεργία περικοπή κοινωνικῶν παροχῶν εἶναι γνωστὲς σέ ὅλους σας, ἀκόμη καί στοὺς μαθητές τῶν μικρῶν τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ.

Τά ακούσματα πού έχετε καθημερινά φέρνουν μηνύματα απογοητεύσεως για τό σήμερα και για τό αύριο αυτού του τύπου και της προσωπικής σας ζωής.

Και επειδή είστε νέοι άνθρωποι, μέ ζωντάνια στη σκέψη και στό φρόνημα, θά έχετε σίγουρα διερωτηθεί, για τή στάση πού πρέπει νά λάβετε μπροστά στα γεγονότα:

Προτιμάτε νά μείνετε αδιάφοροι ή νά κάνετε μιά επανάσταση;

Είναι σίγουρο πώς ή αδιαφορία δέν έδωσε και δέν δίνει ποτέ, λύση στις μεγάλες τραγωδίες.

Οι αδιάφοροι μπροστά στην τραγωδία είναι υπεύθυνοι όσο και οι υπεύθυνοι της τραγωδίας.

Τό μόνο πού μένει πλέον είναι ή ενεργητική και δραστική λύση της επαναστάσεως.

Ποιός όμως θά πάρει πάνω του τό κόστος της;

Η επανάσταση έχει μέσα της βία και ταραχή, αίμα και πόνο και πάντα αφήνει πίσω της κατεστραμμένες πόλεις και τραυματισμένες ψυχές.

Τό Μάη του 1968 στό Παρίσι, μέσα από αντίστοιχες μέ τό σήμερα συνθήκες, έγινε ή πρώτη στην ιστορία επανάσταση των νέων. Η επανάσταση ήταν κορυφαία, αλλά τά αποτελέσματά της ήταν φτωχά και εύτελη. Μιά ολόκληρη επανάσταση πήγε χαμένη, μέ αντάλλαγμα κάποιες πρακτικές και οικονομικές διευκολύνσεις, προς τούς σπουδαστές. Μετά από λίγα χρόνια οι πρωτεργάτες της επαναστάσεως πού ζητούσαν αλλαγή του συστήματος, έγιναν οι ίδιοι υπηρέτες και βίδες του συστήματος και μερικοί από αυτούς, είναι υπεύθυνοι για τήν κρίση του σήμερα.

Ούτε λοιπόν η άδιαφορία, ούτε η επανάσταση, ως βίαια άνατροπή του κοινωνικού συστήματος προσφέρουν την λύση και τότε τί μένει; Μήπως η λύση βρίσκεται άλλου; Σέ μιά άλλη επανάσταση, πού πρώτα γίνεται στίς καρδιές μας και μετά αρχίζει νά άγκαλιάζει τόν πίο άμεσο πλησίον, ως πράξη ζωής. Τά άλυτα προβλήματα του κοινωνικού συστήματος δέν θά τά λύσει ποτέ τό ίδιο τό σύστημα, αλλά κάτι πού δέν γίνεται ποτέ σύστημα.

Ο ένας χορτάτος πού ταΐζει ένα πεινασμένο δέν είναι σύστημα, αλλά συνάνθρωποι. Οί χίλιοι χορτάτοι πού ταΐζουν χίλιους πεινασμένους δέν είναι κρατικό άπρόσωπο σύστημα πρόνοιας, αλλά κοινωνία αγάπης.

Έδω δικαιώνεται ο ποιητής: «Είμαστε δυό, είμαστε τρείς, είμαστε χίλιοι δεκατρείς». Αυτή την παιδεία την έχει αυτός ο τόπος, εδώ και αιώνες. Δέν χρειάζεται νά άπελπιστούμε, δέν χρειάζεται νά γίνουμε δοϋλοι μνημονίων. Χρειάζεται η παιδεία της μικρής κοινότητας, όπου μπορείς νά δεις τόν γείτονα, νά φάς από μισό πιάτο μέ τόν γείτονα και νά σηκώσεις κάτι από τό βάρος της πλάτης του.

Αυτή είναι η δική μας παιδεία κι η δική μας πρόταση ζωής για την παιδεία. Εύχομαι μέσα από τόν λόγο του ποιητού:

«Σέ μαύρους και στενούς καιρούς, ο Θεός νά τά φυλάει τά Έλληνόπουλα».

Μέ πατρικές εύχές.

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ο Α΄

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<https://alopsis.gr>

(Πηγή: imglyfadas.gr)