

Κυριακή Ζ' Ματθαίου: Ομιλία κατά της κενοδοξίας (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Categories : [ΘΕΟΛΟΓΙΑ](#)

Date : 9 Αυγούστου, 2013

(Ματ. 9, 27-35)

- Τα θαύματα λύχνος φωτίζων, και μαγνήτις εφέλκουσα την καρδίαν του ανθρώπου εις την εις Χριστόν πίστιν. Δεν είναι τότε παράδοξο ο Ιησούς να εμποδίζει των θαυμάτων την ανακήρυξη; Γιατί άραγε;
- Η κενοδοξία νεκράν ποιεί την πίστην.
- Πρώτον πάντων των προαιρετικών παθών αναφαίνεται εις τον άνθρωπον της κενοδοξίας το πάθος.
- Η κενοδοξία βρίσκει στον κάθε άνθρωπο ύλη εις την οποία γεννάται και τρέφεται.
- Είναι τέτοια η δύναμις της κενοδοξίας, που ακόμα κι αν ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα καλό να καυχηθεί, τότε αυτή βλάπτει την φαντασία!
- Η κενοδοξία κατακυριεύει τον άνθρωπο σχεδόν ανεπαισθήτως.
- Όταν μετερχώμεθα ή το κάλλος ή τον πλούτον ή την σοφίαν, ή την αρετήν, ίνα δοξασθώμεν υπό των ανθρώπων, τότε ο Θεός διασκορπίζει και αφαιρεί αφ' ημών τα αγαθά ταύτα, ημείς δε μένομεν γυμνοί και κατησχυμμένοι. Αξίζει όμως τέτοια καταδίκη για μια ματαιοφροσύνη που κανέναν δεν αδικεί; Ή μήπως αδικεί;
- Ποιό είναι το πνεύμα και ποιό το σώμα της αρετής;
- Μπορεί ο σκοπός μιας πράξεως να μεταβάλλει την αρετή σε κακία και την κακία σε αρετή;

**Διαβάστε την ομιλία από
το "Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών", του Νικηφόρου
Θεοτόκη
(τόμ. 1ος, σελ. 211 - Έκδοσις 1840), πατώντας [εδώ](#)**

ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ:

[Η κενοδοξία \(Jean Claude Larchet\)](#)

[Η θεραπευτική της κενοδοξίας και της υπερηφάνιας: Η ταπείνωση \(Jean Claude Larchet\)](#)