

Κριτική στο βιβλίο 'Σκέψεις για τα παιδιά στην Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα' (Χρυσάνθη Μιχαλοπούλου, νηπιαγωγός - παιδαγωγός)

Categories : [BIBΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ](#)

Date : 12 Ιανουαρίου, 2006

Κριτική του βιβλίου:

'Σκέψεις για τα παιδιά στην Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα'

της αδελφής Μαγδαληνής ,
εκδ. Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή
Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας



Μικρό σε μέγεθος και απλό στη γραφή, το βιβλίο αυτό αποτελεί απόσταγμα ανεπισήμων διαλέξεων και συμβουλών που δίνονταν σε Ορθοδόξους γονείς, νέους και παιδιά που επισκέπτονταν την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας. Η αδελφή Μαγδαληνή, υπό τις ευλογίες του πνευματικού καθοδηγητή της Μονής,

μακαριστού γέροντος Σωφρονίου, καταφέρνει να αγγίξει με βαθύ πατερικό τρόπο και λόγο τις σημαντικότερες πλευρές του εγγάμου βίου και της ανατροφής των παιδιών: α) ενδομήτρια ζωή και γέννηση του παιδιού, β) πως να ακούμε τα παιδιά, γ) παιδί, σπίτι και σχολείο, δ) θρησκευτική αγωγή παιδιών, ε) παιδί και τηλεόραση, στ) το παιδί στην εφηβεία, ζ) σχέσεις με το άλλο φύλο, η) χριστιανικός γάμος.

Αυτό που εντυπωσιάζει σε αυτό το βιβλίο είναι ότι καταπιάνεται σχεδόν με όλα όσα προβληματίζουν τον σύγχρονο γονέα καθώς πιάνει τον σφυγμό των σημερινών νέων. Οι συμβουλές που δίνονται είναι γεμάτες κατανόηση για την αλλαγή του τρόπου ζωής, όμως παράλληλα παραμένουν μέσα στην ακρίβεια του Ευαγγελίου και των Ιερών Κανόνων.

Υπάρχει φανερή η αγάπη και η έγνοια για τον μπερδεμένο σύγχρονο γονιό και για τα παιδιά του με πολλή διάκριση και απλότητα προσφέρονται όσα προτείνονται.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ο καταλυτικός ρόλος της προσευχής ως ασπίδα που θα προστατέψει τα παιδιά μας, αλλά οριοθετείται και ο κύριος στόχος των γονιών, να εμπνεύσουν τελικά την αγάπη των παιδιών για τον Θεό, πράγμα που θα γίνει ο εσωτερικός και σωτήριος δείκτης της ζωής τους.

Είναι ένα βιβλίο που πιστεύουμε ότι πολύ θα βοηθήσει κάθε Χριστιανό γονέα στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών του.

(Πηγή: 'ΟΡΘΟΣ')