

Και πάλιν περί των μασκών στους ιερούς ναούς (Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας)

Categories : [ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΑ](#)

Date : 4 Σεπτεμβρίου, 2020

1. Θά αναγκαστώ, άδελφοί χριστιανοί, καί στό σημερινό μου κήρυγμα νά αναφερθώ στό ίδιο θέμα, έπειδή άκούστηκαν άντιρρήσεις καί περίεργες ιδέες. Έγώ είπα αυτό πού είπε ή Αγία καί Ίερά Σύνοδος τής Έκκλησίας μας ότι καί στους ιερούς Ναούς εισερχόμενοι πρέπει νά φοράμε μάσκα, γιά νά προστατευθούμε από τόν λεγόμενο «κορωνοϊό», πού θερίζει καί γίνεται θανατηφόρος σ' όλη τήν άνθρωπότητα. Σ' αυτό όμως μερικοί ή καί πολλοί διαμαρτυρήθηκαν καί είπαν: Όχι! Μέσα στόν Ναό είναι ή Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού μάς προστατεύει καί δέν πρόκειται νά πάθουμε κανένα κακό. Γι' αυτό λοιπόν καί αναγκάζομαι νά συνεχίσω τό ίδιο κήρυγμα, άπαντώντας στήν άντίρρηση αυτή πού μάς λέγουν:

2. Βεβαίως, χριστιανοί μου, μέσα στους Ίερούς Ναούς μας τελείται ή θεία Λειτουργία καί τά άλλα ιερά Μυστήρια καί είναι πλούσια ή Χάρη τοῦ Θεοῦ σ' αυτούς, πού μπορεί νά διαφυλάξει τόν άνθρωπο από κάθε κακό. Αυτό πρέπει νά τό πιστεύουμε. Αλλά θέλω νά σάς πώ ότι αυτό συμβαίνει όχι στόν καθένα, αλλά στόν πιστό μόνο καί στόν άγιο στήν ψυχή άνθρωπο. Καί άκούστε: Ύπήρχε άγιος, πού πήγαινε στό ιερό καί έτρωγε τήν στάχτη τοῦ θυμιατοῦ καί αυτό τόν έτρεφε καί τόν κράταγε γερό, γιατί πίστευε γιά άγιασμένο πράγμα αυτό πού έτρωγε. Ποιός τώρα, από αυτούς πού λένε ότι στόν Ναό δέν παθαίνουμε τίποτε, ποιός μπορεί νά πάει στόν Ναό καί νά κάνει τό ίδιο; Όμως, όχι μόνο μέσα στόν Ναό, αλλά καί έξω από τόν Ναό ενεργεί θαυματουργικά μέ τήν Χάρη του ό Θεός στά πιστά του καί άγια παιδιά. Ό άγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ καταχείμωνο στήν Ρωσία, μέ τόσο βαρύ κρύο, έκανε τήν προσευχή του έξω στό ύπαιθρο μέ έλαφρά ένδυμασία, γονατισμένος πάνω σέ μία ψυχρή μεγάλη πέτρα. Καί όμως ή Χάρη τοῦ Θεοῦ τόν κρατοῦσε θερμό. Ποιός τώρα από αυτούς πού λέγουν ότι διαφυλάττει ή Χάρη τοῦ Θεοῦ τόν όποιοδήποτε στόν Ναό καί δέν παθαίνει τίποτε, ποιός λέγω άπ' αυτούς μπορεί νά μιμηθεῖ τό παράδειγμα τοῦ άγ. Σεραφείμ; Η Χάρη τοῦ Θεοῦ ξαναλέγω ότι ενεργεί θαυματουργικά σέ άγιο, γιατί μόνο ό άγιος έχει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ πλούσια στήν καρδιά του. Όταν τελειώνει ή θεία Λειτουργία δηλώνουμε δυνατά ότι, «Εἶδομεν τό φῶς τό άληθινόν, έλάβομεν Πνεῦμα έπουράνιον»! Οί πίο πολλοί χριστιανοί μας όμως, έτσι όπως ζοῦν άδιάφορα, όπως μπήκαν στόν Ναό, έτσι καί βγήκαν...

3. Αλλά, πώς τό λέγουν μέ βεβαιότητα οί πολλοί, ότι στόν Ναό δέν πρόκειται νά μάς

συμβεί καμμία ζημιά; Δέν εἶναι ἀλήθεια ὅτι καί μέσα στόν Ναό μᾶς ἔρχονται βρώμικοι καί αἰσχροί λογισμοί; Ἦ εἶναι κακό μόνο ὁ κορωνοϊός, καί δέν εἶναι κακό οἱ κακοί λογισμοί, πού μᾶς χωρίζουν ἀπό τόν Θεό μας; Πῶς μᾶς συμβαίνει αὐτό τό κακό, τό νά μᾶς ἔρχονται οἱ κακοί λογισμοί καί στόν Ναό ἀκόμη, μέ τήν πλούσια Χάρη τοῦ Θεοῦ σ' αὐτόν; Μᾶς συμβαίνει, γιατί ἔχουμε ἀκάθαρτη καί μολυσμένη ψυχή. Καί στήν μολυσμένη ψυχή, δέν ἔρχεται νά σκηνώσει ὁ Χριστός, γιατί εἶναι ἀδύνατο γιά τόν Θεό νά ἐνωθεῖ μέ ἀκάθαρο (ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς)!

4. Ἐγώ, χριστιανοί μου, πιστεύω καί πιστεύω ἀπόλυτα ὅτι μέσα στόν Ναό εἶναι πλούσια ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί φυλάγει τόν ἄνθρωπο ἀπό κάθε κακό. Ἀλλά ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖ θαυμαστά μόνο στόν πιστό καί στόν ἅγιο. Αὐτός μόνο μπορεῖ νά πεῖ μέ τήν δυνατή του πίστη, ὅτι θά πάω στόν Ναό καί ἄς ἔχουν οἱ ἄλλοι κορωνοϊό ἢ λέπρα ἢ χολέρα. Δέν φοβᾶμαι νά κολλήσω! **Ἀλλά αὐτό δέν μπορεῖ νά τό πεῖ ὁ καθένας, γιατί δέν ἔχει δυνατή πίστη. Καί ὁ Θεός ἐνεργεῖ ἀνάλογα μέ τήν πίστη τοῦ ἀνθρώπου.** Καί ἐπειδή εἶπα αὐτό τό σοβαρό, σᾶς λέγω καί τό ἐξῆς πάλι σοβαρό: Ἄν ἕνας μπεῖ στήν σειρά γιά νά κοινωνήσει, καί ἀκριβῶς ὁ προηγούμενός του ἔχει πράγματι κορωνοϊό, θά πρέπει νά πεῖ, βεβαίως θά κοινωνήσω καί δέν θά πάθω τίποτε. Ἄν ὅμως τόν ταράσσει ἡ ἀμφιβολία καί ἡ ὀλιγοπιστία, ὅτι θά τοῦ συμβεῖ καί αὐτοῦ τό κακό τοῦ κορωνοϊοῦ, νομίζω ὅτι δέν θά πρέπει νά κοινωνήσει. Ἀλλά, ἂν ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, τοῦ διαλύσει ἐκείνη τήν ὥρα τίς ἀμφιβολίες καί ὀλιγοπιστίες καί τοῦ δώσει εἰρήνη στήν καρδιά, βεβαίως νά κοινωνήσει.

5. Τέλος, ἐπειδή λέγουν πολλοί ὅτι στόν Ναό εἶναι ἀσφαλεῖς, ὁποιοιδήποτε κατά τά ἄλλα καί ἂν εἶναι, τούς ὑπενθυμίζουμε τόν ἔλεγχο τοῦ προφήτου Ἰερεμίου ἐναντίον τῶν Ἰουδαίων, οἱ ὅποιοι ἔλεγαν καί αὐτοί τά ἴδια περί τοῦ Ναοῦ τους, ὅπου ἦταν βεβαίως ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ σ' αὐτόν. Ἀλλά ἀκοῦστε τί τούς ἔλεγε ὁ προφήτης. (Ὁμιλεῖ ὁ Θεός:) «*Ἄν διορθώσετε τάς ὁδοῦς σας καί τά ἔργα σας, τότε θά κατοικήσω μαζί σας στόν τόπο αὐτό (τόν Ναό). Μήν δίνετε ἐμπιστοσύνη στούς ἀπατηλοῦς λόγους, “νά ὁ Ναός τοῦ Κυρίου, ὁ Ναός τοῦ Κυρίου, ὁ Ναός τοῦ Κυρίου εἶναι ἐδῶ”!* Ἄν διορθώσετε τά ἔργα σας, ἂν ξένο, ὀρφανό καί χήρα δέν καταπιέζετε, τότε θά κατασκηνώσω μαζί μας στόν τόπο αὐτό. Ἀλλά σεῖς κλέπτετε, ψευδορκεῖτε καί ἔπειτα ἔρχεσθε στόν οἶκο αὐτό, πού φέρει τό ὄνομά μου, καί λέγετε “εἴμαστε ἀσφαλισμένοι”! Μήπως ἔγινε σπήλαιο ληστῶν ὁ οἶκος αὐτός πού φέρει τό ὄνομά μου;» (Ἰερ. 7,3-15). Λέγει καί ἄλλα φοβερά ὁ προφήτης στήν περικοπή αὐτή. Ἡ Κυρία Θεοτόκος ἄς φωτίσει ὅλους μας καί ἄς μᾶς προστατεύει, ΑΜΗΝ.

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<https://alopsis.gr>

(Πηγή: imgortmeg.gr)