

Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου για το σεμινάριο Γιόγκα του Σουάμι Απαροκσανάντα

Categories : [ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΑ](#)

Date : 11 Οκτωβρίου, 2014

Δελτίο Τύπου για το σεμινάριο του Σουάμι Απαροκσανάντα

(που γίνεται την Κυριακή 12 Οκτωβρίου)

Η Ιερά Μητρόπολις Κυδωνίας και Αποκορώνου ενημερώνει όσους επιθυμούν να γνωρίζουν σχετικά με το σεμινάριο του Σουάμι Απαροκσανάντα που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας με τίτλο Γιόγκα: το κλειδί για αποτοξίνωση και συναισθηματική αποφόρτιση:

Η παραθρησκευτική οργάνωση του Παραμχάμσα Σατυανάντα δραστηριοποιείται από τις αρχές του 1980 στην Ελλάδα με σκοπό την μύηση των χριστιανών στη φιλοσοφία και τις μαγικές πρακτικές του Ινδουισμού. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προσαρμόζει τη διδασκαλία της στα ενδιαφέροντα του κοινού προς το οποίο απευθύνεται, αποκρύπτοντας συστηματικά την αλήθεια που αφορά τις γιογκικές ασκήσεις. Αυτή η τακτική είναι κοινή σε όλες τις παραθρησκευτικές ομάδες.

Στο

βιβλίο Γιόγκα Νίντρα του Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι, εκδ. Σατυανάντασραμ Ελλάδος, 1990, προτείνονται «διαλογισμοί, περιφορά της συνείδησης, οραματισμοί», στους οποίους υποβάλλεται ο ασκούμενος ότι «βγαίνει από το σώμα του, πηγαίνει στο ταβάνι, στον αέρα, βλέπει το σώμα του στη στάση νεκρού, αντικρίζει ασυνάρτητες εικόνες, όπως Αιγυπτιακή πυραμίδα, φέρετρο δίπλα σε τάφο, χαμογελαστό Βούδα, σταυρό σε μια εκκλησία, ναό του Σίβα, νεκρό σώμα που καίγεται, όρθιο Χριστό, ανθρώπινους σκελετούς, μοναχό με ξυρισμένο κεφάλι, κόμπρες, λιοντάρια, κατσίκες αγαπημένα, τους κραδασμούς του ΟΜ...» (σελ. 51-108).

Στο

τέλος του βιβλίου υποβάλλεται ο ασκούμενος ότι ένα μικρό χρυσό αυγό είναι η έδρα της συνειδητότητάς του και επαναλαμβάνει το διαλογισμό: «Πέρα από το νου, το σώμα, τις αισθήσεις, το Κάρμα, τη φύση και καθετί που είναι φυσικό, νοητικό, παραψυχικό, ασυνείδητο, υπάρχω με τη μορφή αυτού του χρυσού αυγού... Είμαι εκείνο. Χάρι Ομ Τατ Σατ» που σημαίνει «δεν υπάρχει άλλος από το Μπράχμαν, την απόλυτη αλήθεια, ο Σρι Κρίσνα και γι' αυτόν υπάρχω και ενεργώ» (σελ. 109-110).

Είναι

προφανές ότι η οργάνωση εμφανίζεται με το προσωπείο της οικολογίας, της γυμναστικής, της θεραπείας ψυχικών και σωματικών ασθενειών, διότι μόνο έτσι μπορεί να δημιουργήσει γέφυρες πρόσβασης, μιας και οι διδασκαλίες της στερούνται επιστημονικής βάσης, ενώ ενέχουν κινδύνους για την ψυχική υγεία και ισορροπία. Αυτό το ενδεχόμενο άλλωστε παραδέχεται σε δικά της κείμενα.

Η

Ιερά Μητρόπολις Κυδωνίας και Αποκορώνου παρακαλεί μέσα από το λόγο του Ευαγγελιστή Ιωάννη «Τεκνία, φυλάξατε έαυτούς από τών ειδώλων» (Α΄Ιω. 5,21).

**Ιερά
Μητρόπολις Κυδωνίας και Αποκορώνου**

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<https://alopsis.gr>

(Πηγή: imka.gr)