

## **Η αιώνια πραγματικότητα και ο σημερινός άνθρωπος (Αρχ. Κύριλλος Κωστόπουλος, Ιεροκήρυκας Ι. Μ. Πατρών)**

**Categories :** [ΘΕΟΛΟΓΙΑ](#)

**Date :** 19 Ιανουαρίου, 2013

*"Μυστήριο ξένον ορώ και παράδοξον"* (από την υμνογραφία).

Μόνον η πιο πάνω φράση μπορεί να εκφράσει το δέος και την απορία του πεπερασμένου ανθρώπινου νου μπροστά στο μυστήριο της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου: "Θεός εμφανερώθη εν σαρκί" (Α΄ Τιμ. 3, 16).

Ολόκληρο το Ευαγγέλιο, αλλά και σύνολη η διδασκαλία της Αγίας Γραφής και της Πατερικής Γραμματείας συνοψίζεται στην χαρμόσυνη λυτρωτική αγγελία της "εν σαρκί" φανερώσεως του Θεού Λόγου.

Αυτή η ένωση της ανθρώπινης με την θεία φύση - ατρέπτως, ασυγχύτως, αδιαιρέτως, κατά τον όρο της Δ΄ εν Χαλκηδόνι Οικουμενικής Συνόδου - ήταν και μένει ακατανόητη για την ανθρώπινη μεθοδική σκέψη και γνώση που δεν έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει χωρίς την λογική. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος κάνει αυτή την διαπίστωση: "Ημείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίοις μεν σκάνδαλον, Έλλησι δε μωρίαν" (Α΄ Κορ. 1, 23).

Η παραδοξότητα της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου υπερβαίνει κάθε έννοια και πολυπραγμοσύνη, απαγορεύει δε κάθε τεχνολόγηση και συναισθηματική περιέργεια και προϋποθέτει υπαρξιακή, αλλά και βιωματική προσέγγιση. Ο Άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει χαρακτηριστικά: "Το γράμμα υποχωρεί, το πνεύμα πλεονεκτεί. Αι σκιαί παρατρέχουσιν, η αλήθεια επεισέρχεται... Νόμοι φύσεως καταλύονται... Ο Υιός του Θεού Υιός ανθρώπου γίνεται" (PG 36, 312A).

Αυτή την αιώνια και ανεπανάληπτη πραγματικότητα πώς την δεχόμαστε οι σημερινοί ορθόδοξοι χριστιανοί;

Σήμερα που η πίστη διασαλεύεται και η αλήθεια διαστρέφεται, σήμερα που οι αξίες καταρρίπτονται και το φως συσκοτίζεται, η ελευθερία χάνεται και η προσωπικότητα εξαφανίζεται, σήμερα που η ανθρωπότητα βιώνει την μοναξιά της στην έρημο της αγνωσίας, της αμαρτίας, ως παρακοής στο θείο θέλημα και της απελπισίας γίνεται αποδεκτή η αιώνια αλήθεια περί της Σαρκώσεως του Θεού Λόγου; Δυστυχώς, η απάντηση είναι αρνητική. Και τούτο για τον λόγο ότι, όταν μιλούμε για την Ενανθρώπηση του Θεού Λόγου, μιλούμε για ένα γεγονός ξένο προς την δική μας πορεία και ζωή.

Η οντολογική, ωστόσο, αλήθεια συνίσταται στο ότι, μιλώντας για την Σάρκωση του Θεού Λόγου, μιλούμε και πρέπει να μιλούμε για την δική μας αναγέννηση, την δική μας λογοποίηση και ενθέωση.

Η κένωση αυτή της αγάπης του Θεού είναι συγχρόνως και πλήρωση του ανθρώπινου "είναι" με την Θεανθρώπινη ζωή. Ο Θεολόγος Γρηγόριος το λέγει: "Πόσοι μοι πανηγύρεις καθ' έκαστον των του Χριστού μυστηρίων. Ων απάντων κεφάλαιον εν, η εμή τελείωσις και ανάπλασις και προς τον πρώτον Αδάμ επάνοδος" (PG 36, 329C).

Η σημερινή παραπαίουσα κοινωνία πρέπει να κατανοήσει ότι ο Σαρκωθείς Θεός Λόγος δεν αντιπροσωπεύει μια αντικειμενική κατάκτηση, ως αποτέλεσμα λογικής έρευνας, αλλά είναι η Αλήθεια και η Ζωή που φανερώνεται μέσα από την εμπειρία της αλήθειας και της ζωής και όχι μέσα από μια αντικειμενική έρευνα του Ακινάτη ή του Descartes ή ακόμη της ατομικής ευσέβειας, όπως βιώνεται στον Προτεσταντισμό.

Η αληθινή ανθρωπογνωσία υπάρχει μόνον, γιατί υπήρξε η Ενανθρώπηση του Θεού Λόγου. Μέσα από το φως της Ενανθρωπήσεως μπορούμε να κατανοήσουμε το αδιέξοδο του ανθρώπου, ο οποίος βρίσκεται εγκλωβισμένος στην άγνοια του Θεού και την αποστασιοποίησή του από Αυτόν.

Η αναγέννηση του ανθρώπου, η απελευθέρωσή του και η λύτρωσή του θα συμβούν, όταν αυτός αποδεχθεί και βιώσει το θαύμα της νέας κοσμογονίας, της Σαρκώσεως του Θεού Λόγου και της λυτρώσεως του ανθρώπου.

*(Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα «Πελοπόννησος» των Πατρών στις 8/1/2013)*

## **Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ**

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<https://alopsis.gr>

---