

Ζωή σε παραίτηση (Βασίλης Σπυρόπουλος)

Categories : [ΚΟΙΝΩΝΙΑ](#)

Date : Απριλίου 7, 2010

Αποσβολωμένοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Οικονομία. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ή μάλλον δεν θέλουμε να παραδεχθούμε, πως τελικά ο θησαυρός, που μας έταξαν ότι υπάρχει, τελικά έχει χαθεί. Χάθηκε, πράγματι, ή μήπως δεν ψάχνουμε στο σωστό μέρος; Την απάντηση μπορεί να τη δώσει κανείς εύκολα, αν σκεφτεί ότι δεν υπάρχει πραγματική Οικονομία στην Ελλάδα, αλλά μόνον παραοικονομία. Μια γάγγραινα που σαπίζει ότι κάποιος μπορεί κάποιος να παράξει με τον ιδρώτα του κόπου του και την τιμιότητα του προσώπου του.

Η Οικονομία συνδέεται άμεσα με την κοινωνία. Και η κοινωνία φαίνεται πως δεν αντέχει άλλο πια. Ένα ανδρόγυνο στη Νότια Κορέα άφησε το τριών μηνών παιδί τους να πεθάνει από υποσιτισμό, επειδή επένδυναν όλη τους την φροντίδα και το χρόνο στην ανατροφή ενός εικονικού μωρού, στο Διαδίκτυο. Το βοηθούσαν, μέσω ειδικού παιχνιδιού, να αναπτύξει τη μνήμη και τα συναισθήματά του. Μόνο που ξέχασαν να βοηθήσουν το ίδιο τους το αγγελούδι να αναπτύξει τη δική του μνήμη και τα δικά του συναισθήματα. Εθισμένοι και οι δύο σε μια παραίτηση, υποτάχθηκαν στο πάθος τους. Το οποίο αποδείχθηκε καταστροφικό. Η Αστυνομία, που ερευνά την υπόθεση, ανέφερε ότι οι δύο γονείς είχαν πρόσφατα χάσει τις δουλειές τους και προσπαθούσαν να βρουν παρηγοριά μέσα από την τεχνολογία.

«Αν σηκώνεις συνέχεια τους ώμους, δεν θα βρεθούν ώμοι να σε σηκώσουν», γράφει ένα από τα γνωστά συνθήματα στους τοίχους πολυκατοικιών της Αθήνας. Με τον ίδιο τρόπο που κάνουμε τον ανήξερο για τις εξελίξεις στην Οικονομία, αντιδρούμε και στο χάσιμο μιας αθώας ψυχής. Δεν ξέρουμε τίποτα, δεν ακούσαμε τίποτα, «μα πώς έγινε αυτό;», απορούμε υποκριτικά. Το σύνολο του δικτύου των σχέσεών μας έχει χτιστεί ακριβώς σε αυτόν τον πυλώνα: της υποκρισίας. Κάνουμε τον ανεύθυνο, αλλά πάντοτε θέλουμε το καλύτερο για τον εαυτό μας.

Στο τέλος, ζούμε μια ψευδαίσθηση άνευ προηγουμένου. Χαμένοι στον εαυτό μας, άμοιροι ευθυνών και επιλογών. Σε κάθε περίπτωση, πήγε περίπατο το κοινό καλό, το γενικό συμφέρον, στο βωμό της ατομικής εξέλιξης.

(Πηγή: Εφημερίδα «Χριστιανική» 1/4/2010)

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<https://alopsis.gr>
