

Ερμηνεία εις το κατά Ιωάννην ευαγγέλιον της Κυριακής της Σαμαρείτιδος (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Categories : [ΘΕΟΛΟΓΙΑ](#)

Date : 7 Μαΐου, 2015

- Τι μας διδάσκει ο κόπος και η δίψα που ένιωσε ο Ιησούς από την οδοιπορία;
- Η σωτηρία των ανθρώπων γίνεται κατά θεία πρόνοια.
- Τι μας διδάσκει το γεγονός ότι οι μαθητές του Ιησού είχαν πάει να αγοράσουν τροφές;
- Πώς γνώριζε η Σαμαρείτιδα ότι ο Κύριος ήταν Ιουδαίος;
- Από νόμο ή συνήθεια οι Ιουδαίοι δεν συναναστρέφονταν τους Σαμαρείτες; Κι αν το απαγόρευε ο νόμος, τότε πώς ο Ιησούς μίλησε στην Σαμαρείτιδα;
- Ποια είναι η δωρεά του Θεού και ποιο το ύδωρ το ζων;
- Γιατί μίλησε αλληγορικά ο Ιησούς και δεν αποκάλυψε αμέσως ποιος ήταν;
- Γιατί ο Ιησούς ομιλεί στην Σαμαρείτιδα για τον άνδρα της ενώ γνώριζε ότι δεν είχε σύζυγο;
- Ποια είναι η αληθινή του Θεού λατρεία;
- Γιατί ο Χριστός, ο υπό πάσης της κτίσεως προσκυνούμενος και λατρευόμενος, λέγει "ημείς προσκυνούμεν";
- Ποιος είναι ο κατάλληλος τόπος και τρόπος που προσκυνείται ο Θεός;
- Ποιοι είναι οι αληθινοί προσκυνητές του Θεού;
- Γιατί η Σαμαρείτιδα αξιώθηκε να ακούσει από τον ίδιο τον Κύριο ότι είναι ο Μεσσίας;

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<https://alopsis.gr>

- Γιατί οι μαθητές εθαύμασαν που είδαν τον Ιησού να μιλάει με γυναίκα; Και γιατί κανείς τους δεν ερώτησε τον Κύριο σχετικά με αυτό;
- Η ταπείνωση νικά την φυσική αισχύνη.
- Γιατί η Σαμαρείτιδα, ενώ επίστευε ότι ο άνθρωπος που συνάντησε ήταν ο Μεσσίας, μετά εμφανίζεται να αναρωτιέται αν είναι ο Χριστός;
- Αφού ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός, πως λέγει ότι πέμπεται παρά του Πατρός και ότι ποιεί το θέλημά του;
- Ποιο είναι το θέλημα του Θεού και η τελείωσις του έργου Αυτού;
- Ποιες εννοεί ως "χώρες λευκές";
- Οι προφήτες εκοπίασαν για να σπείρουν στις ψυχές των ανθρώπων, την γνώση του αληθινού Θεού και την ελπίδα της ελεύσεως στον κόσμο του σωτήρος Ιησού Χριστού. Ποιός ήταν αυτός ο σπόρος; Πού φαίνεται ότι οι Απόστολοι εθέρισαν;

**Διαβάστε την ερμηνεία από
το "Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών", του Νικηφόρου
Θεοτόκη
(τόμ. 1ος, σελ. 58 - Έκδοσις 1840), πατώντας [εδώ](#)**