

Επιστολή του Σεβ. Μητροπ. Πατρών Χρυσοστόμου προς τον κ. Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το θέμα της δημιουργίας αποτεφρωτηρίου στην Πάτρα

Categories : [ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΑ](#)

Date : Ιανουαρίου 15, 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Έν Πάτραις τῆ 14ῃ Ἰανουαρίου 2016

Ἀριθ. Πρωτ. : 3

Ἀγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε,
Ἀγαπητοί μου κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Εὐλογία παρά Κυρίου καί ἀσπασμό πρὸς ὄλους σας.

Ἐν ὄψει τῆς συζητήσεως στό Δημοτικό Συμβούλιο τοῦ θέματος περί δημιουργίας στήν Πάτρα **χώρου ἀποτεφρώσεως τῶν νεκρῶν**, ὀφείλω ὡς πνευματικός πατήρ καί Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, κατόπιν μάλιστα τῶν πολλῶν συζητήσεων καί τοῦ σχετικοῦ θορύβου πού ἐπικρατεῖ κατ' αὐτάς τάς ἡμέρας, ὡς πρὸς τό ἐν λόγω θέμα, νά ἐκθέσω στήν ἀγάπη σας τά κάτωθι καί καθηκόντως ἀλλά καί ἐν τῷ πνεύματι τῆς συνεργασίας γιά τό καλό καί τήν πρόοδο τοῦ τόπου μας.

Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία στήν ὁποία ἀνήκει ἡ πλειονοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ γιά λόγους θεολογικούς, ἀνθρωπιστικούς καί κανονικούς, ἀρνεῖται τήν καύση τῶν νεκρῶν, ἡ ὁποία σημαίνει **μηδενισμό, βία καί συμπεριφορά βάνουση ἐναντίου τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, παρέμβαση στή λειτουργία τῆς φύσεως**, ἡ ὁποία κατά τήν ὑπό τοῦ Θεοῦ ὠρισμένη τάξη ἀναλαμβάνει τό ἔργο τῆς διαλύσεως τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ἀκόμη δέ σημαίνει καί ἄρνηση τῆς ἀπό χιλιάδων ἐτῶν παραδόσεως καί βεβαίως αὐτῆς τῆς πίστεως στήν Ἀνάσταση.

Ὅλα τά ἀνωτέρω, περί τῆς Ὁρθοδόξου δηλαδή Θεολογίας καί τά σχετιζόμενα μέ τήν ἀγία **πίστη καί παράδοσή μας**, ἴσως νά μή τά συμμερίζονται κάποιοι γιά λόγους ἰδεολογικούς ἢ ἄλλους. Ὅμως εἶναι ἀδιανόητο νά μή λαμβάνη κάποιος ὑπόψη του ὅτι **ἡ Ἑλλάδα ἔχει τή δική της πνευματική ταυτότητα**. Καί ἂν αὐτό ἤθελε κάποιος

παραβλέψη σέ άλλο τόπο, δύσκολα ή μάλλον αδύνατον εύρισκόμενος στήν Πάτρα, παρακάμπει, άφοϋ ή πόλη μας έχει τήν μεγίστη εύλογία και χάρη από τόν Θεό και αυτό τήν καθιστά ξεχωριστή και τής δίδει τήν ιδιαίτερη ταυτότητά της παγκοσμίως, νά κατέχη τόν Σταυρό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, τήν Αγία Κάρα του και βεβαίως τόν τάφο του.

Αλήθεια, τί θά ήταν ή Πάτρα χωρίς αυτά; Τί θά ήτο ή Πάτρα χωρίς τήν πανσεβάσμα Κάρα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου; Αν είχε από τούς Χριστιανούς υιοθετηθή ή καϋσις τών κεκοιμημένων, ή Πάτρα θά ήτο πτωχοτάτη και άσημος, διότι θά έλειπε ό μέγιστος θησαυρός της, ή Κάρα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου.

Εΐναι γνωστή ή τακτική τών είδωλολατρών νά καΐνε τά Λείψανα τών Αγίων μετά τό μαρτύριο για νά άφανίσουν τά ίχνη τών άγωνιστών υπέρ τής δόξης του Θεού και τής άξίας και σωτηρίας του ανθρώπινου προσώπου.

Αλλά, θά είπη εύκολα κάποιος. Ήδη έχει ψηφισθή νόμος από τήν Βουλή τών Έλλήνων και έπιτρέπει τήν δημιουργία άποτεφρωτηρίων και έπομένως έχει ό Δήμαρχος τήν δυνατότητα όχι μόνο νά συζητήσει τό θέμα, αλλά και τόν άποτεφρωτικό χώρο νά δημιουργήση. Ούδείς δύναται τουτο νά άμφισβητήσει.

Όμως σέ ένα τόπο τόν όποιο αγαπάμε και έν τή έπιτελέσει του χρέους μας έναντι του Λαού τόν όποιο υπηρετούμε, όφείλομε νά εκφράζωμε μέ υπευθυνότητα τίς θέσεις μας, μάλιστα όταν έχωμε υποθέσεις πού άπτονται πνευματικών ζητημάτων και τής όλης όντότητος και ύποστάσεως του ανθρώπου.

Αγαπητοί μου έπιτρέψατέ μας, έν αγάπη πολλή νά είπωμεν ότι ή συζήτηση περί του ως είρηται θέματος και βεβαίως ή δημιουργία άποτεφρωτηρίου, ούδέν όφελος προσπορίζει στήν πόλη μας και τήν κοινωνία μας, διότι υπάρχουν άλλα και μάλιστα τεράστια προβλήματα πού ταλανίζουν τήν Έλληνική κοινωνία και τήν πόλη τών Πατρών, τά όποια έχουν άμεση σχέση μέ τούς ζωντανούς και τήν ποιότητα τής ζωής και τήν έπιβίωσή τους και όχι μέ τούς νεκρούς και τίς τέφρες πού «σκοτώνουν», και τήν παραμικρή έλπίδα για συνέχιση αυτής τής πορείας μέ αϊσιοδοξία και θάρρος και μέ τήν βεβαιότητα τής αιωνιότητος.

Τό ποσόν τό όποιον άπαιτεΐται ως έπληροφορήθημεν από τίς δηλώσεις του υπευθύνου Αντιδημάρχου είναι πολύ ύψηλόν μάλιστα σέ μιά έποχή κρίσεως οϊκονομικής, άνεργίας, φτώχειας και άνέχειας πού μαστίζει, ως μή ώφελε, τόν τόπο μας.

Εΐμαστε καθ' ήμέραν μάρτυρες τής όδύνης πού περνάει ό Λαός μας και πολλοί, δυστυχώς, θά έλεγα πάρα πολλοί συμπολίτες μας, υποφέρουν άκόμα και από τήν έλλειψη βασικών άναγκών για τήν καθημερινή τους έπιβίωση. Για τήν άντιμετώπιση

αυτών των δυσκολιών όλοι μας, Έκκλησία, Δήμος και άλλοι φορείς έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας.

Σήμερα, ο Λαός μας έχει ανάγκη από ενότητα και όχι από ενέργειες και κινήσεις οι οποίες δρούν αντίθετα με την συνοχή του. Έν τῷ πνεύματι αυτής της ενότητος, απευθύνομαι στην αγάπη σας και γραπτώς, επαναλαμβάνοντας όσα μετά το κ. Δημάρχου έχουμε και προφορικώς έχουμε συζητήσει.

Ακόμη, πιστεύουμε ότι ούδέν όφελος οικονομικό θά προσκομίση ή λειτουργία τοῦ ἀποτεφρωτηρίου στην πόλη μας και στην περιοχή μας, ἀφοῦ οἱ ἐπιθυμοῦντες νά καοῦν μετά θάνατον εἶναι ἐλάχιστοι, ἐξ' ὧσων δυνάμεθα νά γνωρίζουμε καί τήν ἐνδεκαετῆ μέχρι τώρα διαποίμανση ὑφ' ἡμῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν. Τοῦτο συμβαίνει καί γενικώτερα. Σημειωτέον ὅτι οὔτε στην Πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος ἔχει προχωρήσει τό θέμα δημιουργίας ἀποτεφρωτηρίου.

Ταῦτα μετά πολλῆς ἀγάπης καί θερμῶν εὐχῶν μέ τήν ἐλπίδα ὅτι ὁ λόγος τῆς ἐλαχιστότητός μας, θά τύχη τῆς δεούσης προσοχῆς, ἀφοῦ γνωρίζετε οἱ πάντες πολύ καλά, ὅτι τό μόνο πού μέ ἐνδιαφέρει εἶναι ὁ Λαός μας καί ὁ τόπος μας, ὅπως βεβαίως καί ἐσᾶς.

Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, γνωρίζετε πόσο σᾶς ἀγαπᾶμε καί πιστεύομεν ὅτι εἴσθε βέβαιοι ἀπό τήν μέχρι τώρα συνεργασία μας, ὅτι βαθειά εἶναι ἡ ἐπιθυμία μας νά ἐπιτύχετε στό ἔργο σας γιά τό καλό τοῦ τόπου μας καί τοῦ Λαοῦ μας. Μέσα ἀπό αὐτό τό πνεῦμα δεχθῆτε καί τήν παρέμβασή μας αὐτή, ὡς μία ἔκφραση τοῦ ἐνδιαφέροντός μας γιά τήν πρόοδο τῆς κοινωνίας μας.

Μετ' εὐχῶν ἐν Κυρίῳ καί τιμῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Δείτε περισσότερα κείμενα για το θέμα της καύσεως των νεκρών στο σχετικό μας αφιέρωμα: [Ταφή ή Καύση νεκρών](#)