

## **Επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικολάου προς τον Αντιπρόεδρο της Ελληνικής κυβερνήσεως και Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο**

**Categories :** [ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΑ](#)

**Date :** 24 Νοεμβρίου, 2011

Οι τελευταίες μέρες χαρακτηρίζονται από έντονες κινητοποιήσεις, διαβουλεύσεις, συζητήσεις, αντιπαραθέσεις και ανησυχία σχετικά αφενός μεν με την αδυναμία μεγάλης μερίδας πολιτών της χώρας μας να ανταποκριθούν στο έκτακτο τέλος ακινήτων, που ως μη όφειλε επέβαλε η Κυβέρνηση μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, αφετέρου δε με την πρωτοβουλία που αναμένεται να αναλάβει η Κυβέρνηση, προκειμένου να διευκολύνει ευπαθείς ομάδες πολιτών (αναπήρους, ανέργους, πολυτέκνους κ.λπ.).

Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας απέστειλε επιστολή-έκκληση στον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως και Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, με παράλληλη πρόταση συγκεκριμένης οικονομικής πρωτοβουλίας από πλευράς της Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικής, ώστε να λάβει η Κυβέρνηση τα απαραίτητα ανακουφιστικά μέτρα για όσους αδυνατούν να πληρώσουν την εισφορά μέσω της ΔΕΗ.

Η αποστολή της επιστολής έγινε ηλεκτρονικά, αργά το βράδυ της Κυριακής 20 Νοεμβρίου.

Αναμένοντας τη λήψη των απαραίτητων και καθαρών μέτρων που θα δώσουν ανάσα στον λαό που ασφυκτιά και ελπίδα επικράτησης της λογικής και ανθρωπιάς στις μέρες μας, παραθέτουμε προς ενημέρωση την επιστολή του Μητροπολίτου κ. Νικολάου:

**Εξοχώτατο κ. Ευάγγελο Βενιζέλο**

## **Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών**

Εξοχώτατε κ. Υπουργέ,

Με μεγάλη μας ανακούφιση πληροφορηθήκαμε ότι η Κυβέρνηση, αισθανόμενη την απόγνωση και αδυναμία ευπαθών ομάδων (άνεργοι, ανάπηροι, πολύτεκνοι κ.λπ.) να ανταποκριθούν στο έκτακτο τέλος ακινήτων, πρόκειται να βρει δικλείδες ανακούφισής τους.

Με συγκίνηση επίσης ακούσαμε από το στόμα Σας την αποστολή προς Εσάς e-mail πολύτεκνης μητέρας 16 παιδιών, αλλά και τη δική Σας κατανόηση και ευαισθησία στο οπωσδήποτε «ακραίο» και φυσικά όχι και τόσο αντιπροσωπευτικό της πραγματικής καταστάσεως αυτό παράδειγμα.

Με την επιστολή μου αυτήν, θα ήθελα να Σας καταστήσω κοινωνό της πραγματικής εικόνας της κοινωνίας μας, τουλάχιστον στα Μεσόγεια και τη Λαυρεωτική, όπως την αντιλαμβάνομαι ως Επίσκοπος της περιοχής, και να σας παρακαλέσω να μην διστάσετε να προχωρήσετε τολμηρά, έξυπνα και αρχοντικά στα απαραίτητα ανακουφιστικά μέτρα για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ανέχειας και αδυναμίας να καταβάλουν την εισφορά.

Αντιλαμβάνομαι ότι η όποια κίνησή Σας θα πρέπει να γίνει με πολλή σύνεση, δεδομένου του ορατού κινδύνου κατάχρησης και εκμετάλλευσης των ανακουφιστικών μέτρων που θέλατε πάρει.

Το ενδεχόμενο όμως να συντριβούν κοινωνικά και να συνθλιβούν ψυχολογικά συνάνθρωποί μας, στην περίπτωση που δεν ληφθεί πρόνοια, είναι πλέον ή ορατό.

Κύριε Υπουργέ, μη περιφρονήσετε την αδύνατη φωνή μας. Δεν είναι πολιτική φωνή με σκοπιμότητες ή κρυμμένη ιδιοτέλεια.

Είναι λαϊκός αναστεναγμός και κραυγή κοινωνικής απελπισίας. Είναι αρκετοί αυτοί που δεν φαίνονται, αλλά και δεν μπορούν.

Σας παρακαλώ λοιπόν πολύ, εκ μέρους αυτών που ειλικρινά αδυνατούν να ανταποκριθούν στα μέτρα της Κυβέρνησης, να τους προστατεύσετε όπως εσείς κρίνετε και μπορείτε, εκφράζοντας τη δική σας ανθρωπιά και προστατεύοντας με πολιτική Λογική τη δική τους αξιοπρέπεια. Δεν μας έχει μείνει και τίποτα άλλο.

Εγώ από τη μεριά μου προτίθεμαι να καταβάλω, όπου, όποτε και με όποιον τρόπο Εσείς μου υποδείξετε, για λογαριασμό τέτοιων ανθρώπων και σε ένδειξη συμμετοχής μου στην όλη δραματική κατάσταση, το ποσό των 50.000€ από το υπόλοιπο του Φιλοπτώχου Ταμείου της Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικής.

Το ποσό αυτό προέρχεται από άτυπο έρανο που διενήργησα μεταξύ συνεργατών και φίλων της Μητροπόλεώς μας, οι οποίοι, αφού κατέβαλαν το αναλογούν σε αυτούς τέλος στη ΔΕΗ για λογαριασμό τους, κατέθεσαν και ανάλογο ποσό στη Μητρόπολη για εμπερίστατους συμπολίτες τους.

Ίσως τα χρήματα αυτά, αν δεν υπήρχε η συγκεκριμένη απρόοπτη αλλά επιτακτική κοινωνική ανάγκη, θα μπορούσαν να δοθούν και σε μη εκκλησιαστικά φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα οποία φροντίζουν παιδιά με νοητική στέρηση, νευρομυϊκές παθήσεις, παραλύτους, κ.λπ. και λειτουργούν στην Ανατολική Αττική, προς στήριξη του κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες επιτελούμενου σπουδαίου έργου τους, που κυριολεκτικά κινδυνεύει, λόγω αδυναμίας του Κράτους να καταβάλει τις πάγιες χορηγίες του προς αυτά.

Ο λόγος που δεν κάνουμε εμείς την απευθείας διανομή των χρημάτων σε αυτούς που

τα έχουν ανάγκη είναι προφανώς ότι η λύση πρέπει να είναι γενική και από το Κράτος και όχι αποσπασματική και μερική από κάποιον φορέα, έστω και αν αυτός είναι η Εκκλησία. Το κράτος δεν υποκαθίσταται, υποβοηθείται.

Αντιλαμβάνομαι ότι το ποσό αυτό είναι πολύ μικρό για να αντισταθμίσει το οικονομικό έλλειμμα από την μη καταβολή του έκτακτου τέλους, είναι όμως, κ. Υπουργέ, συμβολικά πολύ μεγάλο για να καταδείξει την ανάγκη της κοινωνικής μας αξιοπρέπειας και αλληλέγγυων πρωτοβουλιών.

Έτοιμος να συμβάλω με όποιον τρόπο Εσείς μου υποδείξετε στην ανακούφιση του κόσμου και βέβαιος για τη δική σας πολυϋπεύθυνη ευαισθησία, κατανόηση και πολιτική ευστροφία, διατελώ

Με τιμή και ευχές

**Ο Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος**

(Πηγή: romfea.gr)