

"Ελληνορθόδοξη πορεία" ανθολόγιο κειμένων (Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης)

Categories : [BIBΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ](#)

Date : 13 Αυγούστου, 2009

Με τον τίτλο "**Ελληνορθόδοξη πορεία**" επιγράφεται ένα νέο βιβλίο 580 σελίδων, 60 ενδιαφερόντων κειμένων, που υπογράφουν άνθρωποι του πνεύματος του νεοελληνικού βίου. Πρόκειται για ένα ανθολόγιο γνωστών και άγνωστων κειμένων που μιλούν με πόνο και αγάπη για την ελληνορθόδοξη πορεία του γένους μας. Την ανθολόγηση έχει κάνει ο γνωστός συγγραφέας και πολιτικός επιστήμων **Κ.Ι. Χολέβας**. Χορηγός της επιμελημένης εκδόσεως είναι ο Κ. Δούκας των αθηναϊκών σουπερμάρκετ "Δούκας". Τέτοιες χορηγίες σπανίζουν και συγκινούν.



Κατά τον ανθολόγο, το παρόν βιβλίο "αποτελεί ένα ανθολόγιο επιλεγμένων κειμένων διαφόρων συγγραφέων και διαφορετικών περιόδων με συνισταμένη τη διαχρονική αναβάπτιση του ελληνισμού μέσα στην κολυμβήθρα της ορθοδόξου χριστιανικής παραδόσεως". Η ελληνορθοδοξία παράγει παιδεία, πολιτισμό, τέχνη και ήθος. Ορθοδοξία σημαίνει ορθοπραξία, ορθή πίστη, ακέραιο ήθος. Γνώση, μνήμη, νοσταλγία του παρελθόντος, αγάπη και αγώνας για το παρόν και προετοιμασία για το μέλλον. Το παρελθόν και το μέλλον δεν θα πρέπει εύκολα να λησμονιέται από το παρόν. Σήμερα από πολλούς αντιμετωπίζεται και θεάται μόνο το κέρδος από το παρόν. Το βιβλίο στην εισαγωγή του αναφέρει πως "απευθύνεται και αφιερώνεται κυρίως στους νέους μας, αλλά και σε όλους όσοι διδάσκουν και στηρίζουν τους

νέους". Αξίζει να διατηρηθούν ακέραιες οι αξίες που διατήρησαν τον τόπο αυτό επί αιώνες ασάλευτο και το όντως πολύπαθο γένος μας σε εγρήγορση.

Η Ορθοδοξία βεβαίως είναι οικουμενική. Η συνάντησή της όμως με τον ελληνισμό έδωσε αιθέρια πνοή, ενδυνάμωση, ανάταση και αναψυχή. Ο αγνός πατριωτισμός δεν έχει καμία σχέση με τον επάρατο και πάντα καταδικαστέο εθνοφυλετισμό και την εθνοκαπηλεία. Η ελληνορθοδοξία χαρίζει υγεία, διάκριση, μέτρο, χάρη και χαρά. Ούτε λοιπόν εθνική έπαρση, ούτε εθνική μειονεξία, ούτε ηττοπαθείς, ούτε ξενομανείς. Η Ορθοδοξία μας θέλει πάντοτε αισιόδοξους και η ελληνικότητα γνήσιους σοφούς. Μας κάνουν ανθρώπους του πνεύματος και οικουμενικούς και όχι παγκοσμιοποιημένους και οικουμενιστές και συγκρητιστές.

Πολιτισμός δεν είναι η διασκέδαση, οι φιέστες και τα καρναβάλια, αλλά η αληθινή ψυχαγωγία, η υψηλή τέχνη, η φιλοσοφία της ζωής, η υπέρβαση του θανάτου. Η Ορθοδοξία δεν είναι φολκλορισμός, θρησκοληψία και παραδοσιοπληξία, ούτε φανατισμός και μισαλλοδοξία.

Ο Μέγας Αλέξανδρος διαδίδει τις αρετές του ελληνισμού και ο Απόστολος Παύλος τις ένθεες αρετές του ευαγγελίου, του φιλόανθρωπου χριστιανισμού. Ο Μέγας Κωνσταντίνος βγάζει τους κυνηγημένους χριστιανούς από τις κατακόμβες, που ανέδειξαν χιλιάδες μάρτυρες, και τους φέρνει στη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, εμπνεόμενοι από το φως των λόγων του σταυροαναστηθέντος Θεανθρώπου. Αυτό το φως μεταφέρουν και σε άλλους λαούς.

Μάρτυρες της ελληνορθοδοξίας η αγιογραφία, η υμνογραφία, η ψαλμωδία, η αρχιτεκτονική, η μικρογραφία και άλλες φανερώνουν το θαύμα της αγαστής συμπόρευσης, της πλούσιας προφοράς και διακονίας, της αγαθής επιτεύξεως και του ολοκληρωμένου χρέους σε έναν κόσμο που διψούσε και διψά για αλήθεια και ζωή. Στην περίοδο της μακραίωνης τουρκοκρατίας δεν μένει σβηστό το καντήλι στην εικόνα της Παναγίας, το κερί στην εικόνα του φωτοδότη Χριστού, αλειτούργητη η εκκλησία, αλιβάνιστος ο κόσμος...

Η Ορθοδοξία δεν θα παύει να μηνύει σιγαλά στον κόσμο πως ο σκοπός της ζωής δεν είναι η απόκτηση ενός νέου οχήματος, αλλά η συνάντηση με τον ζωοδότη Χριστό, ο αγιασμός και η αγιότητα, η ανύψωση από την άλλη, η απόρριψη των πολλών περιττών της ζωής, η αυτογνωσία, αδελφογνωσία και θεογνωσία.

Νομίζω αξίζει η προσεκτική μελέτη του βιβλίου αυτού. Δίνει αφυπνιστικά μηνύματα. Η γνώση του παρελθόντος είναι λίαν χρήσιμη για το παρόν και το μέλλον. Η Ελλάδα αξίζει μια καλύτερη τύχη. Πρέπει να φύγει από την τωρινή κατάντια τη ανυποληψίας.

(Πηγή: Εφημερίδα "Μακεδονία" 8/3/2009)

"Σκοπός του Ανθολογίου είναι να παρουσιάσει την Ελληνορθόδοξη πρόταση ενώπιον των προκλήσεων της εποχής μας, όπως είναι η Ενωμένη (;) Ευρώπη, η παγκοσμιοποίηση, η πολυπολιτισμικότητα, η κρίση των θεσμών και των αξιών. Γι' αυτό απευθύνεται και αφιερώνεται κυρίως στους νέους μας, αλλά και σε όλους όσοι διδάσκουν και στηρίζουν τους νέους. Ευχή των συντελεστών του βιβλίου αυτού είναι να συνεχισθεί η Ελληνορθόδοξη Πορεία με την δύναμη και την αλκή που θα της προσδώσουν οι νεώτερες και οι επόμενες γενιές. Εμείς οφείλουμε να τους θυμίσουμε τις διαχρονικές και δοκιμασμένες αξίες, οι οποίες κράτησαν όρθιο επί αιώνες το πολύπαθο Γένος μας. Να τους διδάξουμε ότι Ορθοδοξία και Ελληνισμός είναι δυνάμεις άρρηκτα συνδεδεμένες και μόνο αυτές μπορούν να δώσουν ένα μέλλον στο παρελθόν μας. Αρκεί να μείνουμε μακριά από τα άκρα: Αφ' ενός μεν από τον εθνοφυλετισμό και την εθνική αλαζονεία, αφ' ετέρου δε από την ηττοπάθεια, την ξενομανία και την εθνική μειονεξία. Η πορεία μας προς το μέλλον ας είναι Ορθόδοξη και ελληνική. Άρα εκ των πραγμάτων αισιόδοξη και Οικουμενική!"

Τα κείμενα χωρίζονται στις παρακάτω πέντε ενότητες. Και ποιοί είναι οι συγγραφείς που ανθολογούνται; Ακολουθούν τα ονόματα, κατά σειράν της δημοσίευσης:

A. Φώτα πορείας

Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης, Κωστής Παλαμάς, Φώτης Κόντογλου, Αθανάσιος Καραθανάσης, (+) Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιος, Δρ. Χαραλάμης Μπούσιας, Παντελής Πάσχος, Βασίλης Σκολαρίκος, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, π. Δημήτριος Κωνσταντέλλος, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Σερ Στήβεν Ράνσιμαν, Κωνσταντίνος Χολέβας, Γιώργος Σεφέρης, Γεώργιος Φραντζής.

B. Καθ' οδόν

Κύριλλος Λούκαρις, Κώστας Ζουράρις, Διονύσιος Σολωμός, Κωστής Κούκης, π. Γεώργιος Μεταλληνός, Κωστής Χατζηαντωνίου, Μίκος Ματσούκας, π. Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Γέρων Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιερά Σύνοδος της

Εκκλησίας της Ελλάδος, Φώτης Κόντογλου, Μανόλης Βαρβούνης, Δημήτριος Αινιάν, Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος.

Γ. Στο σταυροδρόμι παρελθόντος και μέλλοντος

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος, Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης, Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης, Στέλιος Παπαθεμελής, Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους, Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, Καλίρη Αγγελίδου, Γεώργιος Πουκαμισάς, Μερόπη Σπυροπούλου, Μάριος Μπέγζος, Γεώργιος Παύλος, Χρύσανθος Λαζαρίδης, Φώτης Κόντογλου.

Δ. Προσανατολισμός στην ελπίδα

Ευάγγελος Κρουσταλάκης, Αρχιμ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος, Χρήστος Γιανναράς, Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος, Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος, Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος, Ηλίας Λιαμής, Γέρων Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.

Ε. Κείμενα οδοδείκτες

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β΄, Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μέγας Φώτιος.