

Εκοιμήθη εν Κυρίω ο Αρχιμ. Πλακίδας Deseille

Categories : [ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΑ](#)

Date : Ιανουαρίου 8, 2018



Σήμερα, 07.01.2018, στις 1 μ.μ. ο [Αρχιμανδρίτης Πλακίδας Deseille](#) έκοιμήθη εν Κυρίω στην ηλικία των 91 ετών. Γεννημένος στις 16 Απριλίου 1926 στην κωμόπολη Issy-les-Moulineaux, ο π. Πλακίδας έγινε μοναχός της σιστερσιανής Μονής Bellefontaine το 1942 στην ηλικία των δεκαέξι ετών. Με φίλους μοναχούς ίδρυσε το 1966 ένα μοναστήρι βυζαντινού τυπικού στην Aubazine στο Correze. Το 1977 οι μοναχοί αποφάσισαν να γίνουν Ορθόδοξοι. Έγιναν δεκτοί (Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: δηλαδή ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΑΝ!) στην Ορθόδοξη Εκκλησία στις 19 Ιουνίου 1977 και τον Φεβρουάριο του 1978 έγιναν μοναχοί της Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Άγιον Όρος. Στη συνέχεια απέστáλη στη Γαλλία από τον Αρχιμανδρίτη Αίμιλιανό, ηγούμενο της Σιμωνόπετρας για την δημιουργία μετοχίου της Μονής. Οι πατέρες Πλακίδας και Σεραφείμ έγκαινίασαν το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου την 14η Σεπτεμβρίου 1978, σε ένα έρειπωμένο σπίτι στο Saint Laurent en Royans, σε μία άγρια κοιλάδα των Vercors. Αργότερα γεννήθηκε το μοναστήρι της Αγίας Σκέπης, που θα γίνει γνωστό ως το μοναστήρι του Σολάν.

Ο π. Πλακίδας δίδαξε πατερική θεολογία στο Ίνστιτούτο του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι. Είναι επίσης ιδρυτής της συλλογής “Ορθόδοξη Πνευματικότητα” των εκδόσεων της Μονής Bellefontaine.

Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων για την ιστορία του μοναχισμού και της ορθόδοξης πνευματικότητας, για τα όποια υπήρξε ειδικός.

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<https://alopsis.gr>

(Πηγή: *orthodoxie.com*, μετάφρ. «[ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.](#)»)