

Γρηγορίου Τουρώνης "Το βιβλίο των θαυμάτων του Μακαρίου Αποστόλου Ανδρέου" (Ηλίας Σκόνδρας)

Categories : [BIBΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ](#)

Date : 7 Ιανουαρίου, 2009

Λέγεται ότι ένα βιβλίο αξίζει, όταν γίνεται πηγή και σημείο αναφοράς για άλλα επόμενα πονήματα. Το βιβλίο που έγραψε ο Γρηγόριος, Επίσκοπος Τουρώνης της Γαλλίας τον 6 μ.Χ. αιώνα με τον παραπάνω τίτλο και για πρώτη φορά μεταφράζεται και εκδίδεται στα Ελληνικά, επαληθεύει την προαναφερθείσα φράση.

Από εδώ και στο εξής όσοι θέλουν να γνωρίσουν πληρέστερα τον Απόστολο Ανδρέα ή να γράψουν για τη φωτισμένη προσωπικότητά του, που με το δίχτυ τού Θείου Λόγου οδήγησε ψυχές στο Σωτήρα Χριστό, επιβάλλεται πλέον να μελετήσουν το νέο Βιβλίο που μετέφρασε και σχολίασε ο ηγούμενος [π. Νικόδημος Μπαρούσης](#) και επεμελήθησαν οι πατέρες της [Ιεράς Μονής Χρυσοποδαριτίσης](#) Νεζερών.



Πρόκειται για μια έκδοση αντάξια του Αγίου Ανδρέου, που άφησε την Τιβεριάδα ως Μαθητής, διήνυσε μεγάλες αποστάσεις ως Απόστολος, και έμεινε στον αιγιαλό των Πατρών ως Μάρτυρας. Η έκδοση αυτή είναι αντάξια επίσης της εκατονταετηρίδος από την θεμελίωση του Νέου Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέου (1908-2008), για τον οποίον καυχάται και σεμνύνεται η πρωτεύουσα της Αχαΐας.

Το βιβλίο, ικανοποιεί αναγνώστες όλων των προϋποθέσεων και δυνατοτήτων, από απλοϊκούς μέχρι επιστήμονες και ερευνητές. Η αφήγηση είναι σαφής, εναργής και συναρπαστική. Διαβάζεται απνευστί. Στα σχόλια γίνεται αξιοποίηση του κριτικού υπομνήματος και ενδελεχής σύγκριση σχετικών πηγών. Είναι τόσο διεξοδική η μελέτη του κειμένου, που αξίζει να προσεχθεί από την επιστημονική κοινότητα. (Δεν είναι άγνωστο, ότι για παρόμοιες εργασίες απενεμήθησαν διδακτορικά διπλώματα).

Μέσα από τις 220 σελίδες του βιβλίου, που αποτελεί προσφορά και ευλογία προς το πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, γνωρίζουμε πράγματα συγκινητικά και εν πολλοίς πρωτότυπα. Το συγκινητικό είναι ότι ο Επίσκοπος Τουρώνης Γρηγόριος έγραψε το βιβλίο για τον Απόστολο Ανδρέα, επειδή η ημέρα της γεννήσεώς του συνέπεσε με την ημέρα της μνήμης του Αγίου, που τιμάται στις 30 Νοεμβρίου.

Τα πρωτότυπα και άγνωστα στοιχεία ευρίσκονται στα 37 θαύματα που εκτείνονται στις σελίδες 35-142. Στις υπόλοιπες σελίδες παρατίθεται το πρωτότυπο κείμενο στα Λατινικά, υπάρχει παράρτημα σχολίων, εικονογραφικό υλικό και ασφαλώς ο [διαφωτιστικός πρόλογος](#) του ηγουμένου π. Νικοδήμου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 37 θαύματα, τα 21 πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές έξω από την Αχαΐα. Τα υπόλοιπα 16 έγιναν στην Αχαΐα (Νότια Ελλάδα) ως εξής: 11 στην πόλη των Πατρών, 4 στην Κόρινθο και 1 στα Μέγαρα.

Το νέο πόνημα αναφέρει ότι υπάρχει Αχαΐα και στην Κριμαία, εντοπίζει σε ποια περιοχή της Θεσσαλονίκης έμεινε ο Πρωτόκλητος Μαθητής, περιγράφει την συμμετοχή του λαού στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας, επισημαίνει ότι οι Χριστιανοί είχαν πάνω τους Ευαγγελικά Κείμενα ως φυλακτήρια, δείχνει ότι ο Άγιος Ανδρέας χρησιμοποίησε την δύναμη του ονόματος του Χριστού, τονίζει ότι ο Άγιος τα χρήματα δεν ήθελε ούτε να τα βλέπει. Πληροφορεί ότι παρήγγειλε στον Ευαγγελιστή Λουκά να αγιογραφήσει το πρόσωπο της Παναγίας και, τέλος, αναφέρει ότι από τον τάφο του Αγίου ρέει μάννα, ως είδος ευώδους ελαίου αναμεμειγμένου με αλεύρι.

Μετά την ανάγνωση του βιβλίου αυτού θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στους τίτλους του «Πρωτοκλήτου Μαθητού Αγίου Ανδρέου» και τον τίτλο «του Θαυματουργού».

Όσον αφορά στην εμφάνιση - εκτύπωση του βιβλίου δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη. Αυτό οφείλεται και στην επιμέλεια των εκδόσεων «[ΤΗΝΟΣ](#)».

Είμαστε ευγνώμονες σ' όλους όσους συνετέλεσαν να διαθέτουμε πλέον το βιβλίο αυτό, το οποίον είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί στα καλύτερα της χρονιάς

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<https://alopsis.gr>

(Πηγή: «Ο Εκκλησιολόγος», 31-10-2008, αρ. φ. 68)