

Για τον άγιο Μεγαλομάρτυρα του Χριστού Γεώργιο († Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ι. Μ. Γρηγορίου Αγίου Όρους)

Categories : [ΘΕΟΛΟΓΙΑ](#)

Date : 2 Μαΐου, 2021

Ευχαριστούμε τον **άγιο Γεώργιο**, διότι μας έδειξε τι μεγάλο πράγμα είναι να δοθεί ο άνθρωπος ολοκληρωτικά στον Θεό και να του δώσει και την ίδια τη ζωή του. Και πώς ο Θεός δέχεται αυτή τη θυσία, και πώς η θυσία αυτών που δίδονται έτσι στον Θεό γίνεται πηγή αγιασμού για όλο τον κόσμο. Αισθανθήκαμε και πάλι σήμερα ότι ο Μεγαλομάρτυρας του Χριστού προΐστατο της ιεράς μας αγρυπνίας και πανηγύρεως.

Τον ευφημεί η Εκκλησία μεταξύ των άλλων και «ως των αιχμαλώτων ελευθερωτήν». Και, νομίζω, ότι είναι εύκαιρο σήμερα να τον παρακαλέσουμε να μας θεραπεύσει και να μας βοηθήσει να ελευθερωθούμε από **δύο αιχμαλωσίες, οι οποίες δυσκολεύουν την πνευματική μας πορεία**.

Και η μεν **πρώτη αιχμαλωσία είναι η αιχμαλωσία των παθών, η αιχμαλωσία του εγωισμού μας, η οποία δεν μας αφήνει να δοθούμε ολοκληρωτικά στον Θεό**, όπως δόθηκε ο άγιος Γεώργιος, και για την οποία αιχμαλωσία **χρειάζεται ένας αγώνας ολόκληρης ζωής με ηρωικό πνεύμα**. Διότι δεν είναι εύκολο να δεχτεί κανείς τον εαυτό του εμπαθή, ούτε είναι εύκολο να κάνει ένα συνεχή αγώνα για να ξεπεράσει τα πάθη του και να θεραπευτεί από αυτά.

Και η **δεύτερη αιχμαλωσία**, για την οποία νομίζω ότι αισθανόμαστε την ανάγκη να προσευχηθούμε εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες, είναι η **αιχμαλωσία του αθεϊσμού**, ο οποίος σήμερα με θρασύτητα προσπαθεί να αιχμαλωτίσει με

ανελεύθερους τρόπους τον Ορθόδοξο λαό μας και να τον αποχριστιανοποιήσει, ώστε να πάψει να είναι λαός του Χριστού, της Παναγίας, του αγίου Γεωργίου και όλων των Αγίων της Πίστεώς μας, και να γίνει ένας λαός άθεος και άθρησκος.

Και μαθαίνουμε με πολλή πικρία ότι αυτές οι προσπάθειες του αθεϊσμού να αποχριστιανοποιήσουν τον λαό μας συνεχίζονται εντατικές, με αποκορύφωμα μία εκπομπή θρασύτατη στην Τηλεόραση την προηγούμενη Κυριακή κατά του Ορθοδόξου Μοναχισμού. Βλέπετε πού χτυπούν οι αθεϊστές; Χτυπούν εκεί που είναι οι πηγές της πνευματικής ανανεώσεως του λαού μας. Εκεί που είναι τα κέντρα της πίστεως και της ευσεβείας.

Αλλά πιστεύουμε ότι η Χάρης του Θεού δεν θα επιτρέψει. Και οι πρεσβείες της Παναγίας και των Αγίων, οι οποίοι φρουρούν αυτόν τον τόπο, δεν θα επιτρέψουν τα άνομα σχέδιά των να επιτύχουν, αλλά αυτά στο αντίθετο μάλλον αποτέλεσμα θα καταλήξουν, διότι ο ευσεβής λαός περισσότερο θα πονέσει την Εκκλησία, περισσότερο θα συσπειρωθεί γύρω από την Εκκλησία του και περισσότερο θα αγωνιστεί υπέρ της Εκκλησίας του.

Γι' αυτό λοιπόν, ας παρακαλέσουμε τον άγιο Γεώργιο σήμερα, που είναι και προστάτης όλων των Ορθοδόξων αλλά και της Ορθοδόξου Ελλάδος, και του οποίου παντού υπάρχουν Εκκλησίες και παρεκκλήσια και εικόνες του, και πανηγύρια του γίνονται. Αλλά και του Αγίου Όρους είναι προστάτης και οροφύλαξ.

Να παρακαλέσουμε να βοηθήσει την Εκκλησία μας, τον πιστό λαό του Κυρίου, να διασκεδάσει βουλές αθέων, να υψώσει κέρας Χριστιανών Ορθοδόξων και να εμπνεύσει και σε μας πνεύμα αγωνιστικό. Πρώτον μεν στον αγώνα κατά των παθών μας και δεύτερον στον αγώνα για την ομολογία και τη μαρτυρία της Ορθοδόξου Πίστεως, την οποία όλοι μας, και κληρικοί και μοναχοί και λαϊκοί, ιδιαιτέρως στην εποχή μας, έχουμε υποχρέωση να φέρουμε ενώπιον Εθνών και αρχόντων του κόσμου τούτου.

[Από το βιβλίο: † Αρχιμανδρίτου Γεωργίου, Ομιλίες σε Εορτές Αγίων (των ετών 1981-1991) Β'. Εκδ. Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου, Άγιον Όρος 2016, σελ. 199]

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<https://alopsis.gr>

(Πηγή ψηφ. κειμένου: koinoniaorthodoxias.org)