

Γιατί δημοτική; (Γεώργιος Ρούντας, Δικηγόρος)

Categories : [ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΑ](#)

Date : Μαρτίου 15, 2018

Συχνά τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για **τη σημασία της χρήσης της δημοτικής στη Θεία Λατρεία και στις ακολουθίες της Έκκλησίας**. Υποστηρίζουν μερικοί πως η χρήση της δημοτικής έχει να προσφέρει πολλά θετικά αποτελέσματα στην πνευματική ζωή των πιστών. Θεωρούν πως με τη μετάφραση και τη χρήση αυτής της γλώσσας οι πιστοί θα κατανοούν τα Θεία νοήματα περισσότερο με αποτέλεσμα ή προσευχή και ή συμμετοχή των πιστών στη Θεία Λατρεία να είναι πιο ένεργη. Αυτό κατά την άποψή τους είναι ένα καλό κίνητρο για την “έπαναφορά” όρισμένων ιδίως νέων ανθρώπων, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στα μυστήρια της εκκλησίας εξαιτίας της δυσκολίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Σήμερα όμως τον 21ο αιώνα, όπου η τεχνολογία βρίσκεται στην άκμή της, χιλιάδες βιβλία και θεολόγοι είναι στη διάθεση του κοινού, ώστε να λύνονται οι όποιες απορίες σχετικά με την κατανόηση των νοημάτων των Αγίων Γραφών, είναι επιτακτική η χρήση της δημοτικής στη θέση της αρχαίας γλώσσας; Αυτό είναι άραγε το μεϊζον θέμα; Αυτό είναι που κρατά μακριά από τα μυστήρια της εκκλησίας μεγάλη μερίδα νέων ανθρώπων; Μάλλον όχι! Αυτό που χρειάζεται ώστε οι νέοι να έχουν ένεργη συμμετοχή στη ζωή της εκκλησίας είναι **το παράδειγμα**.

Από εκεί ξεκινούν όλα. Σήμερα οι νέοι είναι έξυπνοι και με πάρα πολλές προοπτικές και δυνατότητες να δημιουργήσουν και να προκόψουν πνευματικά. Αυτό που τους λείπει είναι το καλό παράδειγμα και η ορθόδοξη ζωή μέσα από το βίωμα, τις πράξεις, τα έργα που είναι απόδειξις πίστεως χωρίς μεγαλόστομες στεϊρες ρητορείες, ψευτομεταρρυθμίσεις ή νεωτερισμούς δυτικού τύπου. **Κι αν η χρήση της αρχαίας γλώσσας ήταν ένα σοβαρό θέμα που δημιουργούσε προβλήματα, για ποιό λόγο κανείς από τους Αγίους Πατέρες στο πέρασμα των αιώνων και τους σύγχρονους Αγίους δεν ανέφερε την επίλυση αυτού του θέματος;** Ίδιως όταν γνωρίζουμε τις αντικειμενικές δυσκολίες των προηγούμενων αιώνων (μεγάλο ποσοστό αναλφαβητισμού, απουσία τυπογραφίας -έλλειψη βιβλίων) γιατί κανείς τους δεν έκανε κάποια εισήγηση για να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση; Η απάντηση είναι απλή. Διότι δεν είναι η γλώσσα που βοηθάει τον πιστό άνθρωπο να προκόψει πνευματικά. Δεν είναι η γλώσσα που θα τον βοηθήσει να απαλλαγεί από τα πάθη του, αλλά είναι τα μέσα (νηστεία, προσευχή, ταπείνωση...). Τόσοι Άγιοι, Μάρτυρες, Όμολογητές αναδείχθηκαν στην πάροδο τόσων αιώνων. Πολλοί από αυτούς δεν είχαν τη βασική ή και καθόλου μόρφωση, όμως με την πίστη τους στον Τριαδικό Θεό, την ταπείνωσή τους και τη συμμετοχή στα μυστήρια της Έκκλησίας αγίασαν και τώρα μάς βοηθούν σκανδαλωδώς πολλές φορές και πρεσβεύουν για τη σωτηρία μας

ἀπὸ ἐκεῖ ψηλά!

Τὸ θέμα εἶναι πῶς θὰ μπορούσαμε ἐμεῖς ὡς Ἕθνος νὰ ἐκτιμήσουμε τὴ γλῶσσα μας, νὰ ἀξιοποιήσουμε καὶ νὰ διατηρήσουμε τὴν τεράστια κληρονομιά γιὰ τὶς ἐπόμενες γενεές. Τὴ γλῶσσα ποὺ διδάσκεται σὲ πολλὰ ξένα πανεπιστήμια παγκοσμίως, τὴ γλῶσσα ποὺ πολλοὶ ξένοι μελετητὲς μαθαίνουν μὲ λαχτάρια. Τὴ γλῶσσα ποὺ γράφηκε ὁ Θεῖος Λόγος! [Τὴ γλῶσσα ποὺ ἀποδίδει τέλεια τὰ νοήματα τῶν Γραφῶν.](#)

Ἄς ἐκτιμήσουμε ἐμπράκτως αὐτὸν τὸν θησαυρό, τὴ γλῶσσα τῶν προγόνων μας. Ἄς ἀγωνιστοῦμε καθένας ἀτομικὰ νὰ γνωρίσουμε, νὰ κατανοήσουμε τὴν εὐλογημένη γλῶσσα μας κι ἄς ἀναγνωρίσουμε ὅλα ὅσα πλούσια ἔχει προσφέρει στὴν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ Ἕθνους.

(Πηγή: enromiosini.gr)