

Ατόπημα εκπομπής

Categories : [ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΑ](#)

Date : 7 Ιουλίου, 2007

Εξεπλάγημεν και εθλίβημεν, όταν την 22αν Μαΐου και ώρα 5-6 μ.μ. εις σχετική εκπομπή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος δια το θέμα των Αναστεναρίων και της «ακαΐας» αυτών, οι οποίοι περιπατούν επί ανημμένων ανθράκων, εθεωρήθη ως ευσεβές γεγονός, οι δε λαμβάνοντες μέρος εις το ειδωλολατρικόν αυτό έθιμον είναι «ευσεβείς» και καλοί χριστιανοί! Ως απόδειξιν δε έφερον τας αγίας εικόνας, τας οποίας κρατούν συνήθως, ανά χείρας, βαδίζοντες επί των καιομένων ανθράκων.

Δεν ανεμόμεν τοιούτον ολίσθημα και ατόπημα υπό εκκλησιαστικού Ραδιοφωνικού Σταθμού, αποδεχομένου και σχεδόν εγκωμιάζοντος, τα ειδωλολατρικά Αναστενάρια. Διατί ο υπεύθυνος της ανωτέρω εκπομπής δεν ηρώτησεν εκ των προτέρων δια την θέσιν της Εκκλησίας επί των ειδωλολατρικών και σατανικών Αναστεναρίων; Διότι, ούτε ολίγον, ούτε πολύ, έπλεξαν τα εγκώμια εις το ειδωλολατρικόν αυτό έθιμον!

Φαίνεται ότι δεν εγνώριζεν ο υπεύθυνος της εκπομπής την **υπ' αρ. 2598 Εγκύκλιον της Ιεράς Συνόδου (19ης Ιουλίου 1995)**, την σχετικήν δια τα Αναστενάρια ή τας πυροβασίας, τας οποίας και καταδικάζει «ως αυτόχρημα ειδωλολατρικάς, προβλεπομένας και καταδικαζομένας υπό του **ΞΕ' Κανόνος της ΣΤ' Οικουμενικής Συνόδου**».

Ο **ιερός Χρυσόστομος** εις σχετικήν ομιλίαν του, αναφέρει ότι δεν πρέπει να μας εκπλήσση ότι οι ασχολούμενοι με μαγείας χρησιμοποιούν ακόμα και χριστιανικά σύμβολα. Ο δε **Απόστολος Παύλος** λέγει ρητώς: «*Καί ού θαυμαστόν' αυτός γάρ ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός*» (Β' Κορ. ΙΑ' 14).

Ας είναι, λοιπόν, οι του Εκκλησιαστικού Ρ.Σ. περισσότερον προσεκτικοί.

(«Ορθόδοξος Τύπος» 22/6/2007)

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Ο γέροντας Παΐσιος για τα Αναστενάρια

"Γέροντα, λένε ότι οι αναστενάρηδες, στην γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου, πατούν σε αναμμένα κάρβουνα και δεν καίγονται. Τι είναι αυτό;

-Και δαιμονικό είναι και απατεωνιά. Το ότι χορεύουν κρατώντας κάποια εικόνα ή τον σταυρό είναι αναίδεια, είναι άρνηση πίστεως. Απομακρύνεται η Χάρη του Θεού, γι' αυτό τους βοηθάει ο διάβολος. Είναι δυνατόν να μη τους βοηθάει ο διάβολος μετά; Δικαιούνται την βοήθεια του!

Αλλά είναι και η δική τους πονηριά που βοηθάει. Αυτοί πηγαίνουν προηγουμένως και ετοιμάζουν τον τόπο. Καίνε δηλαδή ξύλα από πλατάνια που αφήνουν πολλή στάχτη και ξέρουν που πατούν, όταν χορεύουν. Γιατί δεν καίνε πουρνάρια ή κουμαριές που κρατάνε κάρβουνο; Ας τους ετοιμάσει άλλος την φωτιά και ας πάνε μετά εκεί να χορέψουν!

Μου είπε κάποιος: «Θαύμα! Οι αναστενάρηδες πατούν στην φωτιά και δεν καίγονται». «Αυτό θαμάζεις; του είπα. Οι δαίμονες είναι μέσα στην φωτιά της κολάσεως και δεν καίγονται χρόνια, αιώνες τώρα. Αυτό να θαυμάζεις, και όχι αυτούς που πατούν λίγο πάνω στα κάρβουνα και στην στάχτη, χωρίς να καίγονται»."

(Κεφ.4 «ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ τ. Γ'», ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)