

Ασκητές μέσα στον κόσμο τ. Γ' (Ιερόν Ήσυχαστήριον «Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος», Άγιον Όρος)

Categories : [BIBΛΙΑ](#)

Date : 3 Μαΐου, 2020

Έκδόθηκε από τό Ίερόν Ήσυχαστήριον (Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος) Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής ο Γ΄ τόμος «Άσκητές μέσα στον κόσμο».



«ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ»

Ἡ ἀγάπη εἶναι δύναμη ἀνυπολόγιστη, διότι αὐτή κινεῖ τόν οὐρανό καί τήν γῆ. Ὁ Θεός ἀπό ἀγάπη δημιούργησε τό σύμπαν καί τό διατηρεῖ μέ τήν Πρόνοιά του, καί ἀπό ἀγάπη κατέβηκε στήν γῆ ὡς ἄνθρωπος καί ἀπό τήν γῆ στον ἄδη γιά νά ἀνεβάση τόν ἄνθρωπο στον οὐρανό. Στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἐπίσης ἡ ἀγάπη κινεῖ καί παρακινεῖ τά πάντα. Ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός στήν ἐνέργειά Του.

Ἡ ἀγάπη εἶναι οὐσιαστικά μία, διότι ὅποιος ἀγαπᾷ τόν Θεό, ἀγαπᾷ καί τούς ἀδελφούς του (Α' Ἰωάν. δ, 21) καί ὅποιος ἀγαπᾷ «ἐν ἔργῳ καί ἀληθείᾳ» (Α' Ἰωάν. γ, 18) τόν πλησίον του, φανερώνει ὅτι ὄντως ἀγαπᾷ καί τόν Θεό. Ὅποιος ἔχει καί προσφέρει ἀγάπη, αὐτός εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, διότι «ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστί» (Γ' Ἰωάν., 11). Ἡ ἀγάπη δίνει νόημα στήν ζωή μας, καί ὅποιος ἀγαπᾷ, ζεῖ ἀπό αὐτήν τήν ζωή τόν παράδεισο, διότι «ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ παράδεισος» (Ἀββᾶς Ἰσαάκ, Λόγ. ΟΒ', σελ. 282). Ὅποιος ὅμως δέν ἔχει ἀγάπη, ζεῖ τήν κόλαση, διότι «ὁ μή ἀγαπῶν τόν ἀδελφόν μένει ἐν τῷ θανάτῳ (Α' Ἰωάν. γ' 14).

Αυτήν την διπλή αγάπη προς τόν Θεόν και τόν πλησίον είχαν και οι βιογραφούμενοι Άσκητές μέσα στον κόσμο και αυτή τους ένέπνεε και τους ώθοῦσε σε αγῶνες πνευματικούς για τόν Θεόν και θυσιαστική προσφορά και διακονία προς τόν πλησίον. Τόση μεγάλη ἦταν ἡ αγάπη τους για τόν Θεό, ὥστε ἐνδυνάμωνε τήν ἀσθενική τους φύση και ξεπερνοῦσαν τήν φτώχειά τους, τίς δυσκολίες και τά βάσανα τῆς πολύπαθης ζωῆς τους και ἄντεξαν σε πολέμους, σε πεῖνες, σε θανάτους, σε στενοχώριες και κινδύνους. Ὅλα τά ὑπέμειναν ἀγόγγυστα και δοξολογητικά μέ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ· δέν εἶχαν ψυχολογικά και κρίσεις πανικοῦ, ὅπως πολλοί ἀπό τούς σημερινούς ἀνθρώπους μέ τίς πολλές ἀνέσεις. Ἦταν χαρούμενοι και εἰρηνικοί μέσα στίς δυσκολίες τους, γιατί ἐνδυναμώνονταν μέ τήν διά τῆς προσευχῆς και τῶν ἀγίων Μυστηρίων κοινωνία τους μέ τόν Θεό και ἐνισχύονταν ἀπό τήν Χάριν Του και μετέδιδαν αὐτήν τήν Χάριν και τήν χαρά τους και στούς ἄλλους και αὐτά φθάνουν ἔως ἐμᾶς σήμρα ἀλλά και στούς μεταγενεστέρους.

Αὐτοί, ἐνῶ ἦταν συνήθως πτωχοί και ἐστερημένοι ὑλικῶν ἀγαθῶν, μοιράζονταν τόν ἄρτο τους μέ τούς πεινῶντες, ἐνῶ ἦταν θλιβόμενοι, παρηγοροῦσαν τούς ἄλλους και ἐνῶ καταποντίζονταν ἀπό τίς δυσκολίες και τούς κινδύνους, ἀνῶρθωναν ἄλλους. Μέ λίγα λόγια ἔγιναν χαρά, ἀνάπαυση και παρηγορία στον πλησίον τους. Θυσιάστηκαν για νά βοηθήσουν ὑλικά και πνευματικά τήν κάθε ψυχή πού εἶχε ἀνάγκη. Γι' αὐτό και ὁ μισθός τους πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς και τό μνημόσυνό τους αἰώνιο ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους.

Ἡ δόξα τῶν ἀνθρώπων τοῦ κόσμου τούτου εἶναι προσωρινή και ἐξαφανίζεται, ὅπως ὁ χόρτος πού μαραίνεται και τό ἄνθος πού πέφτει. Ἐνῶ οι ἄσχημοι και ἀφανεῖς αὐτοί Άσκητές, ὡς δίκαιοι και ἐνάρετοι ζοῦν αἰώνια κοντά στον Θεό, πού ἀγάπησαν και λάτρευσαν και στήν μνήμη τῶν ἀνθρώπων, ἐπειδή ἡ ἀρετή ἔχει ἀρχή και ρίζα τῆς τόν Θεό. Ὁ ἐνάρετος ἀνθρωπος ἐξομοιώνεται μέ τόν Θεό και παίρνει τά ιδιώματα τοῦ Θεοῦ και γίνεται φίλος και «οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσ. β', 19).

Ἡ ζωή αὐτῶν τῶν ὀλιγογραμμάτων στήν πλειοψηφία Ἀσκητῶν εἶναι για μάς ἔλεγχος και παιδεία, παράδειγμα προς μίμηση και ἀφορμή για αγῶνες. Αὐτοί, τά λίγα πού ἤξεραν για τήν πίστη τους στον Χριστό, τά τήρησαν μέ εὐλάβεια και ἀκρίβεια και τά ἔκαναν βίωμά τους. Τήρησαν μέ ὑπακοή τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, γι' αὐτό και ὁ Θεός ὑπάκουε στίς προσευχές τους και γίνονταν θαύματα. Ἐπειδή ἡ αγάπη συνυπάρχει μέ τήν ταπείνωση, εἶχαν και τήν ὑποποιό ταπείνωση πού χαρακτηριστικό τῆς εἶναι ἡ ἀπλότητα. Γι' αὐτό δέχονταν ἀπλᾶ και φυσικά τά θεῖα γεγονότα και τά χαρίσματα πού τούς χορηγοῦσε ἐπαξίως ἡ θεία Χάρις.

Ἀξιοθαύμαστα και ἀξιομίμητα εἶναι τά ἀσκητικά τους κατορθώματα, τό πλήθος τῶν ἀρετῶν τους και τά ἐξαιρετά χαρίσματά τους. Ἐφθασαν κάποιιοι στήν ἀδιάλειπτη προσευχή, ἄλλοι εἶδαν ἀγίους, ἕτερος ἀνέστησε νεκρό και μερικῶν εὐωδίασαν τά

όστᾱ. Οἱ καλοπροαίρετοι ἀναγνώστες, οἱ ἐργάτες τῆς ἀρετῆς, πολλά μποροῦν νά ὤφελθουν, ἀλλά καί νά παρακινηθοῦν στήν μίμησή τους.

Σήμερα πού λιγότεψε ἡ ἀγάπη μας, διότι ἐσύγη ἀπό τίς ἀμαρτίες μας καί ὑποφέρομε ὅλοι μας, οἱ Ἀσκητές αὐτοί εἶναι μιά ἡλιαχτίδα στήν καταχνιά, μιά θαλπωρή στήν παγωνιά, μιά ἐλπίδα σέ ἕναν λαό ἀπεγνωσμένο, πού ἀναζητᾱ τόν χαμένο δρόμο του καί τόν σκοπό του, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Αὐτοί μέ τήν ἀπλότητά τους βρῆκαν τήν ὁδό πού ὀδηγεῖ στήν αἰώνια ζωή καί μᾶς τήν δείχνουν μέ τήν ἐνάρετη ζωή τους, γιά νά τούς ἀκολουθήσωμε.

Ὁ παρών Γ΄ τόμος τῶν Ἀσκητῶν μέσα στόν κόσμο περιέχει εἴκοσι τέσσερις βιογραφίες· οἱ ὀκτώ βιογραφούμενοι ἦταν ἱερεῖς ἔγγαμοι, ἐννέα ἦταν γυναῖκες ἀπλές καί ἀγράμματες καί οἱ ὑπόλοιποι ἐπτά ἦταν ἄνδρες.

Τήν εὐχή τους νά ἔχωμε καί νά ἀξιωθοῦμε νά ἀγαπήσωμε, ὅπως αὐτοί τόν Θεό, καί νά κάνωμε καί ἐμεῖς βίωμα τήν πίστη μας. Ἀμήν.

Κεντρική - ἀποκλειστική διάθεση βιβλίου:

Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος»

630 88 Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς

Τηλέφωνον: 23750 61592 καί 23750 61103

Τηλεμοιότυπον (FAX): 23750 61103

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΣΚΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

α'. π. Σοφιανός Τσαντσαρίδης

β'. Ιωάννης Παχουλίδης, ὁ ερημίτης

γ'. Σπυρίδων Μηνέττος, ὁ κοσμοκαλόγηρος

δ'. Κωνσταντίνος Μικρός, ο ευλαβής νεωκόρος

ε'. Μαρία Μιχαήλ

ς'. Κυριάκος, ο παράλυτος

ζ'. Παπα-Παναής Θεοδωρακόπουλος

η'. Αλεξάνδρα Σκόντζου

θ'. [π. Γεώργιος Χαραλαμπίδης](#)

ι'.π. Ευστάθιος Γιαννακίδης

ια'. Σοφία Παναγιωτίδου

ιβ'. π. Βασίλειος Πραβήτας

ιγ'. Λωξάνδρα Κωμοδρόμου

ιδ'. Ζωή Δεμιρτζιδάκη

ιε'. Θωμάς Γκαϊτατζής

ις'. Μυροφόρα Ευθυμίου

ιζ'. Μεταξία Ράππα

ιη'. π. Θωμάς Παπακυριάκος

ιθ'. Γεώργιος Νικολάου

κ'. Αργυρώ Στεφανάκη, η πολυάθλη

κα'. Παναγιώτης, Δήμητρα και Ιωσήφ

κβ'. π. Βασίλειος Ζαλακώστας

κγ'. π. Αθανάσιος Μπελαντώνας

κδ'. Θεοπίστη Οικονομίδου

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<https://alopsis.gr>

(Πηγή: enromiosini.gr)

ΣΧΕΤΙΚΑ:

[Ασκητές μέσα στον κόσμο τ. Α' \(Ιερόν Ησυχαστήριο «Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος», Άγιον Όρος\)](#)

[Ασκητές μέσα στον κόσμο τ. Β' \(Ιερόν Ησυχαστήριο «Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος», Άγιον Όρος\)](#)