

Από την "διακονία σου πληροφόρησον" του Απ. Παύλου ... στο facebook του Μαρκ Ζάκερμπεργκ!!! (π. Χρήστος Αιγίδης)

Categories : [ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΑ](#)

Date : 18 Ιανουαρίου, 2015

Οι παρακάτω σκέψεις γράφτηκαν με αφορμή την [σχετική απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου](#) για τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να έχει μια Ενορία και κατ' επέκτασιν οι Ρασοφόροι σελίδα στα δίκτυα κοινωνικής Δικτύωσης.

Ομολογώ πως η κίνηση αυτή ήταν αναμενόμενη (μιας και είχε παραγίνει το φαινόμενο) και μάλλον θα έχει θετικά αποτελέσματα εάν τηρηθούν τα γραφόμενα της αποφάσεως της Συνόδου.

Πολλές φορές αναρωτήθηκα πως εάν σήμερα ζούσε ο Χριστός ποια θα ήταν άραγε η σχέση Του με τα επιτεύγματα της τεχνολογίας. Η απάντηση δεν είναι εύκολη μιας και ο Κύριος μας πολλές φορές και σε πολλά ήταν ανατρεπτικός και αντίθετος με τα κατεστημένα της εποχής Του. Μάλλον αναλογίζομαι πως η απάντηση βρίσκεται πιο κοντά στο ναι. Πως δηλαδή θα χρησιμοποιούσε τα μέσα της τεχνολογίας.

Άλλωστε και ο Όσιος Πορφύριος ο Κausοκαλυβίτης θεωρούσε πως η τεχνολογία είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο και είναι κρίμα όπως χαρακτηριστικά έλεγε να χρησιμοποιεί (το δώρο αυτό) ο διάβολος και όχι ο άνθρωπος. Αλλά βασική προϋπόθεση για όλα αυτά είναι πάντοτε η Διάκριση που είναι η μεγαλύτερη αρετή - και ζητούμενο την σημερινή εποχή.

Βασικό (και) στο θέμα αυτό είναι να δούμε και να αναζητήσουμε όχι τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται κάτι. Για ποιόν λόγο άραγε επιθυμούμε την τόση προβολή. Εάν όλα γίνονται προς δόξαν Θεού και με διάκριση, έχουμε κάποιες δικλίδες ασφαλείας που μας προφυλάσσουν από πολλές παγίδες. Εάν όμως άλλος είναι ο σκοπός τότε σίγουρα χρειάζεται εξέταση και επαναπροσδιορισμός της στάσης μας. Είναι αλήθεια πως υπάρχουν πολλά

παραδείγματα στο διαδίκτυο που με σεμνότητα, υπευθυνότητα και διάκριση πληροφορούν το κοινό για την διακονία που επιτελούν. Υπάρχουν όμως και φαινόμενα (που δυστυχώς δεν είναι λίγα) που δύσκολα, όσο καλό λογισμό και να προσπαθήσουμε να έχουμε, βλέπουμε την δόξα του Θεού.

Όσοι

έχουμε την διακονία της Πνευματικής Πατρότητας σίγουρα έχουμε γίνει αποδέκτες της επικινδυνότητας και των παγίδων του Διαδικτύου. Πολλά ναυάγια που ταλαιπωρούν τις οικογένειες και τις συζυγίες οφείλονται σε λανθασμένους χειρισμούς, σε υπερβολική έκθεση, σε αδυναμίες, μέσα στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είμαστε, πόσο ενημερωμένοι για τους κινδύνους και τις παγίδες της "σύγχρονης επικοινωνίας". Δεν κινδυνολογώ μα ούτε και πρόθεσή μου είναι ο φόβος. Αν όλα αυτά δεν τα προσέχουμε, ούτε και τα σπουδαιολογούμε εμείς οι Ρασοφόροι τότε υπάρχει θέμα. Σίγουρα υπάρχει θέμα. Για αυτό άλλωστε η Διοικούσα Εκκλησία πήρε θέση. Προς αποφυγήν σκανδάλων! Πριν να είναι αργά... Αν δεν είναι ήδη αργά!!!

Η Μάρω

Βαμβουνάκη στο τελευταίο της βιβλίο κάνει μια σπουδαία αναφορά σχετικά με την τέχνη της επικοινωνίας. Πολύ επίκαιρη και εύστοχη στο θέμα που προσεγγίζουμε. Λέει χαρακτηριστικά :

"όταν κρύβεσαι, φαίνεσαι καλύτερα και όταν σιωπάς ακούγεσαι"

Άλλωστε

δεν πρέπει να λησμονούμε πως ο πιο σπουδαίος, ο πιο ουσιαστικός τρόπος επικοινωνίας είναι αυτός της Προσευχής. Αυτό διδαχθήκαμε από τους Θείους Πατέρες στο διάβα των αιώνων και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε το ταξίδι μας για τον Ουρανό. Αμήν!

(Πηγή: *amen.gr*)