

Αποστολικό ανάγνωσμα την Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως: Ομιλία περί της των υλικών και γήινων πραγμάτων προσπαθείας και προσηλώσεως (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Categories : [ΘΕΟΛΟΓΙΑ](#)

Date : Δεκεμβρίου 21, 2013

(Εβρ. ια' 9-10, 32-40)

- Για ποιόν λόγο ο Αβραάμ έζησε στην γη της επαγγελίας ως ξένος και πάροικος και ως άνθρωπος ο οποίος έμελλε σύντομα να αναχωρήσει; Μήπως δεν είχε τρόπο να αγοράσει κτήματα και ακίνητα; Μα ήταν πλούσιος. Τότε γιατί ζούσε σε σκηνές; Τί διδάσκει αυτή του η στάση σε όλους εμάς;

- Γιατί δεν πείθονται οι άνθρωποι από την φωνή του Θεού που μας διδάσκει ότι είμαστε πρόσκαιροι, ότι μας περιμένει ο θάνατος και τίποτα από τα πράγματα του κόσμου -που τόσο εκοπιάσαμε και τόσο αγωνιστήκαμε για να αποκτησουμε-, δεν θα μας βοηθήσει; Τί είναι άραγε αυτό; Ανοησία ή αναισθησία;

- Πώς όμως είναι δυνατόν, κάποιος που έχει οικογένεια και πρέπει να ζήσει τα παιδιά του, να μην φροντίζει για τα επίγεια πράγματα; Και είναι σωστό κανείς να κάθεται αργός; Ποιά πρέπει να είναι η πρώτη μέριμνά μας;

- Τί σημαίνουν οι προφάσεις των ανθρώπων, δηλαδή ο "αργός", τα "πέντε ζεύγη των βοών" και η "γυνή";

- Ποιές είναι οι επιπτώσεις στις οικογένειές μας όταν ξεχνάμε τις εντολές του Θεού;

- Με ποιό τρόπο είναι δυνατόν να αποτρέψουμε την επιθυμία μας από τα μάταια πράγματα του κόσμου και να προτιμήσουμε τα επουράνια;

Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο

από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 348 - Έκδοσις 1840), πατώντας [εδώ](#)