

## **Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής μετά τα Φώτα: Ερμηνεία εις την προς Εφεσίους επιστολήν του Παύλου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)**

**Categories :** [ΘΕΟΛΟΓΙΑ](#)

**Date :** Ιανουαρίου 11, 2014

*(Εφεσ. δ', 7-13)*

- Ο Θεός δημιουργός του κόσμου (υλικόν) και της Εκκλησίας (πνευματικόν). Η Εκκλησία έχει δύο μέρη: εν τω ουρανώ και επί της γής. Ποιές είναι οι διαφορές της εν ουρανώ Εκκλησίας και επί της γης;
- Ποιά είναι η Εκκλησία πτο νόμου, εν νόμω και η εν χάριτι;
- Ποιό είναι το μέτρο της δωρεάς του Χριστού;
- Είναι τα χαρίσματα που δίδει ο Θεός στον άνθρωπο δωρεά ή ανταπόδοση της αρετής τους;
- Κατέβη στην γη ως Θεός και ενέβη εις τον ουρανόν ως άνθρωπος!
- Πώς γίνεται ο πανταχού Παρών να εμφανίζεται να κατεβαίνει στην γη, στον Άδη και να ανεβαίνει στους ουρανούς;
- Υπάρχουν πολλοί ουρανοί;
- Γιατί λέγει ο απ. Παύλος ότι "έδωκε (ο Κύριος) προφήτας"; Υπάρχουν προφήτες και μετά τον Χριστόν;
- Γιατί ο Κύριος έδωσε το αποστολικό, το προφητικό και διδασκαλικό χάρισμα στους ανθρώπους;
- Έως πότε οι λαμβάνοντες τα πνευματικά χαρίσματα έχουν χρέος να διακονούν;
- Πότε έχουμε ενότητα της πίστεως και πότε επίγνωση του Υιού του Θεού;
- Τί σημαίνει το "εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας";

## **Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ**

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<https://alopsis.gr>

---

- Ποιό είναι το πλήρωμα του Χριστού;

**Διαβάστε ολόκληρη την ερμηνεία από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 374 - Έκδοσις 1840), πατώντας [εδώ](#)**