

Απολυτίκιον (Αρχιμ. Βασίλειος Γουδικάκης, Προηγούμενος Ιεράς Μονής Ιβήρων)

Categories : [BIBΛΙΑ](#)

Date : Απριλίου 20, 2011

Κυκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Βασιλείου, Προηγούμενου της Ιεράς Μονής Ιβήρων, Αγίου Όρους, **“Απολυτίκιον, Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός”**.



(Εκδ. Ιερά Μονή Ιβήρων)

Γράφει για το βιβλίο ο Στέλιος Κούκος

Το τεύχος, που αποτελεί έκδοση της Ιεράς Μονής Ιβήρων, περιέχει **εισηγήσεις** του Αρχιμ. Βασιλείου που πραγματοποίησε σε διάφορα **διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό** ενώ **αναδημοσιεύονται και δύο κείμενα** τα οποία είχαν παρουσιαστεί σε άλλους τόμους. Στην ανθολόγηση αυτή περιλαμβάνεται επίσης και μία **επιστολή** που εστάλη στις επιτροπές της ετοιμασίας της εκθέσεως των αγιορειτικών κειμηλίων στο Παρίσι (2009) και δημοσιεύεται με τον τίτλο **“Σκέψεις για την ετοιμασία μιας εκθέσεως”**. Μετά από το κείμενο αυτό δημοσιεύεται η **εισαγωγή του καταλόγου της έκθεσης** που έγραψε ο Αρχιμανδρίτης Βασίλειος και έχει τον τίτλο **“Άγιον Όρος και Παρίσι σήμερα”**.

Οι τίτλοι των λοιπών κειμένων είναι: “Σύγχρονος μοναστικός βίος και λειτουργική θεολογία”, “Μοναχισμός: αφιέρωση του ανθρώπου στην Εκκλησία”, “Ιερός Χρυσόστομος και μοναχισμός”, “Μανουήλ Πανσέληνος και θεολογία”, “Άγιος Νήφων Διουσιιάτης και οι ιστορικές δοκιμασίες”, και “Γέρων Πορφύριος Κausοκαλυβίτης και τα σύγχρονα προβλήματα”.

Όπως αναφέρει ο αρχιμανδρίτης Βασίλειος στην αρχή των **προλεγομένων** του βιβλίου του:

“Η λειτουργική θεολογία της Εκκλησίας σε γεμίζει με ανάπαυση και βεβαιότητα πίστεως. Σου αποκαλύπτει την άφατη αγάπη που εν σοφία συνέχει τα σύμπαντα. Φανερώνεται στην πράξη της δημιουργίας του κόσμου και στη σάρκωση του Θεού Λόγου, που είναι 'χαρά παντί τω λαώ'.

Ζώντας μέσα στο κλίμα της θείας αγάπης βρίσκεις τον εαυτό σου και τον σύνολο κόσμο. Ανήκεις στην Εκκλησία που θεολογεί με όλη της τη ζωή· πιστεύει και φανερώνει δια του τρόπου της υπάρξεώς της τη χάρη της τριαδικής θεότητας και τη δύναμη του Πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου. Όλη η ιστορία γνωρίζεται και βιούται ως θεολογική δοκιμασία, που οδηγεί στη συνείδηση της μεθ' ημών παρουσίας του Αναστάντος”.

Ενώ καταλήγοντας σημειώνει:

“Πέρα από εξωτερικές διαφορές και αποστάσεις, από εγκόσμιες εναλλαγές και απόψεις, από λογική Δύσεως και Ανατολής• έχομε τη φανέρωση της αγάπης του Θεού, που ως έκρηξη εν σιγή διαλύει την ψευτιά της απάτης και μας χαρίζει την

αλήθεια της ζωής ως ευλογία ελευθερίας και ενότητας, ως σειρά εκπλήξεων που μας φέρνουν στην ατελεύτητη πορεία και το Πάσχα, που είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος. 'Ου πρέσβυς, ουδέ άγγελος, αλλ' αυτός ο Κύριος έσωσεν ημάς'. Είναι μαζί μας όταν φεύγη. Μας συμπαραστέκεται όταν φαινομενικά μας εγκαταλείπη. Και μας χαρίζει τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να ζήσουμε”.

Γράφει ακόμη για το βιβλίο ο Στέλιος Κούκος

Ο λόγος του γέροντα Βασιλείου ο οποίος αποτελεί καρπό βιωμένης ορθόδοξης πνευματικότητας και θεολογίας αγκαλιάζει με ιδιαίτερη ενάργεια και ευγένεια, διακριτικότητα και ποιητικότητα, αλλά και επ-αναστατικότητα ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη και τις εκδηλώσεις της.

Όπως θα καταλάβετε πρόκειται για μια μοναδική έκφραση σύγχρονης ορθόδοξης πνευματικότητας που όχι μόνον ξεκουράζει και αναπαύει -όπως λένε οι αγιορείτες- αλλά και λυτρώνει, προβάλλοντας σταυροαναστάσιμα βιώματα μέσα από τις εμπειρίες των πατέρων της εκκλησίας, συγχρόνων αγιορειτών μοναχών αλλά και καλλιτεχνών όπως ο Μανουήλ Πανσέληνος.

(Πηγή: zoiforos.gr)

Ακούστε την πρώτη εισήγηση του βιβλίου με τίτλο "Σύγχρονος μοναστικός βίος" πατώντας [εδώ](#). (Η εισήγηση εκφωνήθηκε στα πλαίσια του Β' Συνεδρίου του Δήμου Αθηναίων που είχε τίτλο: "Η Ελλάδα στον κόσμο: Βυζαντινές Σπουδές" που πραγματοποιήθηκε 25-27 Ιουνίου 2009).

Για την ομιλία απομαγνητοφωνημένη πατείστε [εδώ](#)

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<https://alopsis.gr>
