

## **Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, ο αδικημένος άγιος (Πρωτ. Ιωάννης Φωτόπουλος)**

**Categories :** [BIBΛΙΑ](#)

**Date :** 26 Δεκεμβρίου, 2010

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ



Εκδόσεις "[ΤΗΝΟΣ](#)"

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. Π. ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ**

Όλοι τους μελετούσαν και έτι και έτι μελετούν και εν Χριστώ καθοδηγούνται από τον Πρύτανη των ασκητών πατέρων, τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο. Πατέρας, αδελφός, φίλος, εξομολόγος, μεσίτης, επιβλέπων παιδαγωγός εις Χριστόν, εργοδότης θεανθρωπίνων έργων, βοηθός, χορηγός, προσωπικός μυστικός σύμβουλος, θαυματουργός γίνεται ο Αββάς Ισαάκ στους σεβομένους αυτόν Αγιορείτες πατέρες. Ως πλήρως και άκρως θεοφώτιστος βλέπει ως άλλο πολυόμματο και διαγιγνώσκει την εν Χριστώ ζωή των αφιερωμένων στον Χριστό ανθρώπων, συμπάσχει και συνωδίνει στους τιμίους αγώνες τους, διακριτικώς υποδεικνύει, ανοίγει δρόμους για να ευθυδρομούν προς Χριστόν.

**Το παρόν πόνημα με εργαλείο τη διακριτική επιστημονική έρευνα αξιοποιεί όλες τις πληροφορίες γύρω από το πρόσωπο του Αββά Ισαάκ του**

**Σύρου και το αποκαθιστά μέσα στο μακάριο χώρο της αγίας Ορθοδοξίας μας. Ιδιαίτερα τεκμηριώνει την ορθόδοξη πνευματική καταγωγή του, απορρίπτοντας τις μη αληθείς ατεκμηρίωτες φήμες περί της δήθεν νεστοριανής πνευματικής καταγωγής του.**

Μέσα σε μια εποχή που προπαγανδίζεται η «νέα γνώση», παναιρετική παραγωγή της Νέας Εποχής, το παρόν βιβλίο διαχωρίζει το σκοτάδι από το φως, την Ορθοδοξία από την αίρεση, την ορθοπραξία από τη χνώδη εμπάθη ζωή. **Το πρόσωπο του Αββά Ισαάκ του Σύρου, αποδεικνύεται, προς μεγάλη λύπη των εντεταγμένων στη Νέα Εποχή οικουμενιστών, ότι δεν έχει καμία σχέση με την αίρεση και τα σκοτεινά πλοκάμια της.**

Όλες οι γενιές των αγωνιστών Αγιορειτών Πατέρων, **ποτέ φυσικά δεν πίστεψαν μια τέτοια νόθα δοξασία για το πρόσωπο του μοναδικού πρυτάνεως των νηπτικών Πατέρων**, των αναγεννηθέντων και χριστοποιηθέντων μέσα και μόνο μέσα στους αγιοπνευματικούς κόλπους της Ορθόδοξης και μόνο Εκκλησίας μας.

**Μέσα σε μια εποχή εκκοσμικεύσεως της Ορθοδόξου Θεολογίας και όλων των κλάδων της, αδίστακτα και ανιστόρητα νοθεύονται τα δόγματά της, οι Ιεροὶ Κανόνες της και η ζέουσα εν Πνεύματι Αγία Παράδοση και ζωή της.**

**Δυο ορατές αφορμές για πνευματική σύγχυση  
Του πρωτ. π. Ιωάννου Φωτοπούλου**

**Απόσπασμα από το βιβλίο του:**

**«ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ - Ο ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΣ»**

**(εκδ. «ΤΗΝΟΣ»)**

Η πλήρης και παντελής απουσία της ακτίστου Χάριτος στο Δυτικό κόσμο και τη θεολογία του και ο συνακόλουθος ορθολογισμός των ποικίλων θεολόγων και ερευνητών δημιούργησε ένα χάος, μια σύγχυση, ένα σκοτάδι στη σκέψη και την πίστη όλων των χριστιανών της Δύσεως. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι σοβαρά για την

πίστη και τη χριστιανική ζωή μπολιάστηκαν με διαρκείς αμφιβολίες για την Καινή Διαθήκη, την αλήθεια και τη γνησιότητα των βιβλίων της, για τη συνέχεια, την καθαρότητα και την ορθότητα της εκκλησιαστικής παραδόσεως, για την ακρίβεια της πίστεως των Οικουμενικών Συνόδων, για τη γνησιότητα των πατερικών κειμένων, την ορθή πίστη των Πατέρων ακόμη και για την ...ύπαρξη κάποιων από αυτούς! **Δυστυχώς αυτή η φοβερή σύγχυση μεταφέρθηκε και στον ορθόδοξο χώρο από κάποιους θεολόγους-καθηγητές των Πανεπιστημίων και άλλους θεολογούντες διανοουμένους, που εμβάλλουν αυτές τις «επιστημονικές» αμφιβολίες στις καρδιές των φοιτητών και όχι μόνον. Βιβλία αμφιβόλου ορθοδοξίας σκορπίστηκαν παντού. Κύκλοι θεολογούντων, περιοδικά, εκπομπές, συνέδρια, επιτροπές δηλητηριάζουν με μικρές, προσεκτικές δόσεις την ορθόδοξη συνείδηση. Ευσπείρουν δισταγμό ως προς την πλήρη και απόλυτη αλήθεια της Ορθοδοξίας, των Όρων και των Κανόνων των Οικουμενικών Συνόδων και της διδασκαλίας των Αγίων. Δείγματα αυτής της ασεβούς «επιστημονικής» προσεγγίσεως είναι η άποψη ότι τα αρεοπαγιτικά συγγράμματα είναι νόθα και νεοπλατωνικά, ότι τσ κείμενα του αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου είναι μεσσαλιανά, και γενικά η σπόδοση ορθοδόξων συγγραμμάτων στη γραφίδα αιρετικών, ενώ έχει γίνει της μόδας η ανάμειξη της ορθοδόξου πνευματικότητας με ποικίλες αιρετικές, ετερόδοξες και ετερόθρησκες «πνευματικότητες».**

Τέτοιου είδους προσεγγίσεις φαίνεται να ευνοεί και το βιβλίο του Ρώσου αρχιεπισκόπου Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνος Αλφέγιεφ: «Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, ο πνευματικός του κόσμος», Εκδόσεις Ακρίτας, 2005. Απ' αυτό το βιβλίο ο αναγνώστης «μαθαίνει» να αμφιβάλλει για το πρόσωπο του αγίου Ισαάκ, για τη γνησιότητα των κειμένων του, για ...όλα! Σχεδόν παράλληλα με το βιβλίο του επισκόπου Ιλαρίωνος εκδίδεται από την Ι. Μονή Προφήτου Ηλίου Θήρας η σειρά «Ισαάκ του Σύρου Ασκητικά», η οποία περιλαμβάνει κείμενα μεταφρασμένα από τα συριακά, που φέρονται ως έργα του Αββά Ισαάκ. Αυτά σε συνδυασμό με το βιβλίο του Αλφέγιεφ δημιουργούν μεγάλη πνευματική σύγχυση δια της οποίας γίνεται η ψυχή έρμαιο του διαβόλου. Όπως γράφει ο άγιος Ισαάκ:

***Έθος γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσις αφαιρεῖν τὴν γεύσιν τῆς συνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως καὶ σκυλεύσαι τὰ νοήματα τὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴν τῶν σωμάτων... Καὶ γὰρ ὄχημα διαβόλου... πρέπει ονομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν. Διότι ὁ Σατανὰς κατὰ τὴν ομοίωσιν τοῦ ηνιόχου ἔθος ἔχει αεί ἐπιβαίνειν τῷ νῶ, καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα μετ' αὐτοῦ τῶν παθῶν καὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν, καὶ καταποντίζειν αὐτὴν ἐν συγχύσει.***

*Η σύγχυση έχει σαν συνήθειά της να αφαιρεί τη γεύση της συνέσεως και της κατανοήσεως και να λεηλατεί τα νοήματα που υπάρχουν σε κάθε πνευματική ανάγνωση, όπως η βδέλλα, που απομυζά τη ζωή από τα σώματα... Και πρέπει όχημα του διαβόλου να ονομάζεται η σύγχυση, γιατί ο Σατανάς σαν ηνίοχος συνηθίζει να επιβαίνει στο νου, να παίρνει μαζί του το άθροισμα των παθών, να μπαίνει μέσα στην ταλαίπωρη ψυχή και να την καταποντίζει μέσα στη σύγχυση.*

**Με την ταπεινή αυτή εργασία μας προσπαθούμε να διαλύσουμε τη δαιμονική σύγχυση, τη φοβερή αχλύ που δημιουργήθηκε στο νου των αναγνωστών από τα βιβλία αυτά και από τη σχετική φιλολογία που αφορά στο πρόσωπο του «θεοφόρου φιλοσόφου» αββά Ισαάκ· να θεραπεύσουμε τα δήγματα της βλασφημίας που δηλητηρίασαν τις ψυχές πολλών ορθοδόξων κατά του Αγίου, ο οποίος αποκαλείται νεστοριανός ακόμα -φευ- και από επισκόπους και αγιορείτες ιερομονάχους· να επανορθώσουμε την αδικία που κάμουν στον Άγιο οι επιπόλαιοι και χθόνιοι οικουμενιστές, οι οποίοι κάμουν τα πάντα για να τον οικειοποιηθούν και να τον παρουσιάσουν σαν αδογματικό, σαν κάποιο *sui generis* Άγιο υπεράνω δογματικών φραγμών και «εκκλησιών»· να διασφαλίσουμε το αγιοπνευματικό μήνυμα του Αγίου προς κάθε κατεύθυνση, την κλήση του προς κάθε άνθρωπο να ζήσει εν Χριστώ και εν τη Μια, Καθολική, Ορθόδοξω Εκκλησία, για να απολαύσει τα αιώνια αγαθά της Βασιλείας του Θεού.**

*[Πηγή (και σε πολυτονικό κείμενο): [christianvivliografia.wordpress.com](http://christianvivliografia.wordpress.com)]*