

Ένας νέος παγκόσμιος και εμφύλιος πόλεμος (Σεβ. Μητροπ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος)

Categories : [ΚΟΙΝΩΝΙΑ](#)

Date : 28 Μαΐου, 2011

Όλοι παρακολουθούμε με προβληματισμό και σκεπτικισμό, αμηχανία και πόνο τά όσα γίνονται τά τελευταία χρόνια στην Πατρίδα μας, σχετικά με την λεγόμενη οικονομική κρίση. Γράφω «λεγόμενη» γιατί στην ουσία η κρίση είναι βαθύτερη, είναι κρίση αξιών, προτύπων, πολιτισμού, πνευματικής υποδομής πολλών Ελλήνων.

Κατά καιρούς έχω εντοπίσει διάφορες πλευρές τού σύγχρονου αυτού προβλήματος, κυρίως ότι αυτό στην βάση του είναι θεολογικό. Μέ τό σχόλιο αυτό θά ήθελα νά τουίσω ότι τελικά από ό,τι μπορώ νά αντιληφθώ η λεγόμενη οικονομική κρίση συνιστά έναν νέον ιδιότυπο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος βέβαια προκαλεί καί στό εσωτερικό τής Χώρας μας έναν ιδιόμορφο εμφύλιο πόλεμο.

Γνωρίζουμε ότι οι πόλεμοι στην ιστορία διεξάγονταν μέ όπλα καί είχαν ως αποτέλεσμα θανάτους, τραυματισμούς καί γενική εξαθλίωση. Αυτό γίνεται καί σήμερα σέ διάφορα μέρη τής γής, χρησιμοποιούνται όμως νέα όπλα, όχι συμβατικά, αλλά πυρηνικά, πού προκαλούν αφανισμό, ακόμη καί τού περιβάλλοντος. Μέ τόν πόλεμο αυτόν καί τίς πολύνεκρες μάχες συνδέεται στενά καί ο πόλεμος τής προπαγάνδας καί τών ιδεολογιών, οι οποίες συσκοτίζουν τά πράγματα καί δημιουργούν μεγαλύτερες τραγωδίες.

Όμως, πέρα από την βάρβαρη αυτή πολεμική νοοτροπία, σήμερα υφίσταται ένας «πολιτισμένος» πόλεμος, πού στην ουσία είναι βαρβαρικός, ένας πόλεμος τών... «πολιτισμένων ανθρώπων», στόν οποίο δέν χρησιμοποιούνται τά συνηθή όπλα, αφού δέν αφαιρούνται ανθρώπινες ζωές, δέν κατακτάται φανερά μιά Χώρα, αλλά χρησιμοποιούνται οι οικονομικοί παράγοντες καί ταπεινώνουν πολιτισμούς καί εθνικά Κράτη. Σήμερα δέν χρησιμοποιούνται πολύ οι πολιορκίες καί οι επιθέσεις μέ στρατούς καί ξίφη, αφού γίνονται μέ άλλον τρόπο οι βαρβαρικές επιδρομές.

Βλέπουμε όλοι μας τά «πολεμικά» αυτά παιχνίδια. Αυξάνουν μέ διάφορους τρόπους και διάφορα αίτια τά επιτόκια τού δανεισμού ενός Κράτους -αφού όλα τά Κράτη δανείζονται- και αυτό γίνεται επιλεκτικά, κάποια Κράτη δέν μπορούν νά ανταποκριθούν σέ τέτοιους δανεισμούς, μέ αποτέλεσμα νά μειώνεται τό εισόδημα τών ανθρώπων, νά δημιουργήται πτώχευση και, βεβαίως, νά προκαλούνται εμφύλιοι σπαραγμοί.

Μέ τόν τρόπο αυτόν ταπεινώνουν λαούς, υποδουλώνουν τήν ανθρώπινη ελευθερία και τήν εθνική αξιοπρέπεια, εξαναγκάζοντας τούς λαούς νά υποκύπτουν σέ εθνικούς στόχους, πλουτίζουν αυτοί πού διεξάγουν τέτοιου είδους πολέμους, προτρέπουν τούς ανθρώπους μιάς Χώρας νά αντιμάχωνται μεταξύ τους, και τελικά επιτυγχάνουν όλους τούς σκοπούς τους.

Μέσα στά πλαίσια αυτά πρέπει νά εντάξη κανείς τήν γνωστή θεωρία τού Χάντιγκτον ότι η Ελλάδα ανήκει στόν «σλαυροθόδοξο πολιτισμό» και δέν έχει καμμία σχέση μέ τήν Ευρώπη και γενικά μέ τήν Δύση, οπότε πρέπει νά αποβληθή από τούς δυτικούς οργανισμούς.

Σέ κάθε, όμως, πόλεμο υπάρχει στρατηγική, προκαλείται ο ενθουσιασμός και τό εθνικό αίσθημα τού λαού, δημιουργείται άμυνα κι άν χρειασθή και επίθεση κλπ. Στόν οικονομικό, όμως, πόλεμο πώς μπορεί κανείς νά αντιδράση και τί πρέπει νά κάνη;

Έχουμε όλοι μας -ιδιαίτερα όσοι μάς κυβερνούν τόν τελευταίο χρόνο- ευθύνη γιατί ήμασταν και είμαστε ευάλωτοι στό νά δεχθούμε τέτοιους πολέμους. Ίσως διότι προτιμάμε τήν ευδαιμονία και όχι τήν ελευθερία, τό ατομικό συμφέρον και όχι τήν εθνική αξιοπρέπεια.

Πάντως, ο νέος αυτός παγκόσμιος και εμφύλιος πόλεμος προκαλεί θύματα, ήτοι θλιμμένα πρόσωπα, ανεργία, απόγνωση, φτώχεια και πρό παντός εθνική ταπείνωση. Απαιτείται κουράγιο, πίστη στόν Θεό, πνευματική αντίσταση μέ πολλούς τρόπους, γιατί πρέπει νά γνωρίζουμε ότι «ούτοι εν άρμασιν και ούτοι εν ίπποις, (και δάνεια)

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<https://alopsis.gr>

ημείς δέ εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθησόμεθα» (Ψαλμ ιθ', 8).

(Πηγή: "Εκκλησιαστική Παρέμβαση" Μάρτιος 2011)

Διαβάστε περισσότερα κείμενα του Σεβασμιωτάτου πατώντας [εδώ](#)